



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK NÔNG
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Kỷ yếu

20 Năm
07/7/2004 - 07/7/2024

NĂM
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN



Lời tựa



“Như đàn hạc hoài hương, ngày đêm hồi hải tìm về tổ ấm trên núi cao...”, tháng 11 năm 2024 chúng ta đã và đang tìm về với nhau, dưới mái nhà THPT Trần Hưng Đạo đầy ắp kỷ niệm. Tháng 11 này đối với các thế hệ thầy và trò của trường THPT Trần Hưng Đạo có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi đó là dịp hội ngộ của những tấm lòng, những kỷ niệm suốt 20 năm qua (2004 - 2024). Đây là một chặng đường ghi dấu ấn trưởng thành của ngôi trường, của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh khó phai mờ trong tâm trí mỗi người.

Và để ghi dấu chặng đường 20 năm thành lập, trường THPT Trần Hưng Đạo biên soạn cuốn kỉ yếu nhằm giới thiệu truyền thống tiếp bước, quá trình phát triển và những thành tựu nổi bật trong hoạt động dạy và học của nhà trường, cùng những tâm tư tình cảm của các thế hệ giáo viên, học sinh về mái trường thân thương, nơi in dấu bao kỉ niệm. Để mỗi người đều có thể tự hào Trần Hưng Đạo là nơi mình đã từng học tập, công tác và trưởng thành; để các lớp lớp học sinh đã, đang và sẽ học tập dưới mái trường này noi gương, phấn đấu với tấm lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của trường.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô, các học trò nhiều thế hệ đã chung tay làm nên cuốn kỉ yếu này. Như một niềm tri ân, một chút kỷ niệm nhỏ xinh gửi trao quý thầy cô và các thế hệ học trò yêu quý. Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Ban biên tập rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ, đóng góp ý kiến của các quý vị.

Trong hành trình vô định của thời gian, mong rằng cuốn kỉ yếu này sẽ là tư liệu quý để chúng ta lưu giữ những khoảnh khắc của một hành trình đáng nhớ, sẽ đưa chúng ta trở về những chuỗi ký ức của hôm qua và cả những những gì rất đậm thắm, ngọt ngào của hôm nay. Hãy cùng nhau lật giở những tấm ảnh cũ, những kí ức, những cảm xúc của thế hệ các thầy cô giáo và học sinh để không cần nhắm mắt, ta sẽ được gặp lại chính mình trong hành trình 20 năm rất đổi tự hào. Và như thế, Trần Hưng Đạo hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là tổ ấm của chúng ta miên viễn, đời đời...

Xin trân trọng cảm ơn!



TIỂU SỬ

HÙNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN

Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn. Ông là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu vua Trần Thái Tông, quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc tỉnh Nam Định). Năm sinh của ông hiện không rõ (có tài liệu ghi là năm 1228, có tài liệu lại ghi năm 1230, cũng có tài liệu lại ghi là năm 1232). Trần Hưng Đạo là 1 trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, ông còn được xếp vào danh sách Mười Đại nguyên soái Thế giới kiệt xuất nhất.



Trần Hưng Đạo từ nhỏ đã thông minh đỉnh ngộ, lớn lên lại văn võ song toàn; chí biết dẹp thù nhà, thân biết đoàn kết anh em dòng họ cùng lo toan việc nước. Ông còn nghiên cứu binh thư, biết dùng người hiền tài như Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng coi binh sĩ như chân với tay.

Vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần, do đó trong cả 3 lần quân Nguyên – Mông tấn công Đại Việt, Trần Hưng Đạo đều được vua Trần cử làm tướng chống trận. Đặc biệt ở kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ 2 và thứ 3, ông được vua Trần Nhân Tông phong làm *Tiết chế các đạo quân thủy bộ* (Tổng tư lệnh quân đội). Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi giặc ra khỏi đất nước vì thế ông được phong tước *Hưng Đạo Vương*.

Là bậc tướng trụ cột của triều đình, Hưng Đạo Vương đã soạn hai bộ binh thư: *Binh thư yếu lược* và *Vạn Kiếp Tông bí truyền thư* để răn dạy các tướng cầm quân đánh giặc. Khi giặc Nguyên lộ rõ ý đồ xâm lược, ông viết *Hịch tướng sĩ*, truyền lệnh cho các tướng, dạy bảo họ lẽ thắng trận, tiến lui, kêu gọi, khích lệ lòng yêu nước chống giặc của họ. Bài *Hịch tướng sĩ* hùng hồn, thống thiết, khẳng định văn chương của một bậc “đại-bút”.

Hưng Đạo Vương – Trần Quốc Tuấn là vị tướng có cả tài đức vẹn toàn, luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Con người ông hội tụ cả nhân, nghĩa, trí, dũng, tín. Là tướng nhân, ông thương dân thương quân, chỉ cho họ con đường sáng. Là tướng nghĩa ông coi việc phải hơn điều lợi. Là tướng trí, ông biết lẽ đời sẽ dẫn tới đâu. Là tướng dũng, ông xông pha nơi nguy hiểm để đánh giặc, tạo những trận như Bạch Đằng oanh liệt ngàn đời. Là

tướng tìn, ông bày tỏ trước cho quân lính theo ông sẽ được gì, trái lời ông thì gặp họa.

Mùa thu tháng Tám, ngày 20 năm Canh Tý (1300), *Bình Bắc đại nguyên soái* Hưng Đạo Đại Vương qua đời. Vua gia phong cho ông tước *Hưng Đạo Đại Vương*. Triều đình lập đền thờ ông tại Vạn Kiếp, Chí Linh. Nơi phong ấp của ông lúc sinh thời.

Sau khi mất, Trần Hưng Đạo được thờ phụng ở nhiều nơi, trong đó lễ hội lớn nhất ở đền Kiếp Bạc thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày nay. Ông được người dân bao đời sùng kính phong Thánh tức là *Đức thánh Trần*, đây là điều hiếm hoi trong lịch sử chỉ dành riêng cho vị danh tướng nhà Trần. Ngày lễ chính thức được tổ chức vào ngày ông mất (20 tháng 8 âm lịch hàng năm). Nhân dân không gọi trực tiếp tên của ông mà gọi là *Hưng Đạo Vương*, *Hưng Đạo Đại Vương*, *Đức thánh Trần*, hoặc gọi là *Cha* (Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ).

Sông Bạch Đằng lịch sử là nơi Hưng Đạo Đại Vương chỉ huy quân dân nhà Trần đánh thắng giặc Mông Nguyên. Ngày nay khu di tích Tràng Kênh bên dòng sông Bạch Đằng ở Thủy Nguyên Hải Phòng là nơi tham quan và thờ các vị Vua Lê Đại Hành, Vua Ngô Quyền và vị tướng Hưng Đạo Đại Vương.

Câu nói nổi tiếng của Hưng Đạo Đại Vương: *“Thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc, bền rễ. Đó là thượng sách giữ nước”*, *“vua tôi một lòng, anh em hòa thuận, nước nhà chung sức, trăm họ là bình”* vẫn còn giá trị đến hôm nay.

Tiếp nối truyền thống của cha ông, ngày nay thầy và trò trường THPT Trần Hưng Đạo vinh dự và tự hào được giảng dạy và học tập dưới ngôi trường mang tên vị tướng lừng danh, vị anh hùng dân tộc. Chúng ta cần phải thi đua dạy tốt, học tốt hơn nữa để đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Đất nước *“sánh vai với các cường quốc năm châu”* như Bác Hồ vẫn hằng mong đợi.

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ



Thầy Nguyễn Xuân
Cử nhân Ngữ Văn
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
từ 2004 - 2014



Thầy Trần Công Nhị
Cử nhân Ngữ văn, Thạc sĩ Quản lý GD
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng từ 2015
đến nay



Thầy Nguyễn Hồng Anh
Cử nhân Toán - Thạc sĩ
Quản lý GD,
Phó Hiệu trưởng từ 2005 –
2009



Thầy Nguyễn Đình Hiệp
Cử nhân Ngữ Văn
Phó Bí thư chi bộ,
Phó Hiệu trưởng
từ 2004 – 2015



Thầy Trần Công Toàn
Cử nhân Tin học
Thạc sĩ Toán ứng dụng
Phó Hiệu trưởng từ 2010 –
2015



Thầy Phan Duy Quảng
Cử nhân Ngữ văn
Cử nhân Quản lý GD
Phó Hiệu trưởng từ 2012 –
2020



Cô Lê Thị Hồng Thanh
Cử nhân SP Lịch sử
Phó Hiệu trưởng từ 2016
đến 2020



Thầy Nguyễn Ngọc Bảo
Thạc sĩ Vật lý
Phó Bí thư chi bộ, P. Hiệu trưởng
từ 2017 – đến nay



Thầy Lê Trọng Việt
Cử nhân Địa lý
Phó Hiệu trưởng từ 2020 –
đến nay

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO LÀM THEO LỜI BÁC “TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU!”

Đ/c H' Xuân

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Mil.

Nói về vai trò to lớn của giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Muốn làm được, trước hết người



thầy giáo “cần xây dựng tư tưởng dạy học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, trên tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Lời chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đã khẳng định nhiệm vụ vô cùng quan trọng của sự nghiệp giáo dục nói chung và của huyện

Đắk Mil nói riêng.

Ngày 7/7/2004, trường THPT Trần Hưng Đạo được thành lập theo quyết định số 615/QĐ-UB ngày 07/7/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 03/9/2004. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định được vị trí, vai trò của mình, là nơi góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương và cả nước. Nhà trường luôn là ngọn cờ đầu trong sự nghiệp giáo dục của huyện Đắk Mil.

Từ khi thành lập đến nay, quy mô nhà trường không ngừng phát triển. Trường thành lập trong điều kiện tỉnh Đắk Nông vừa được tái lập, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập, điều kiện học tập của một bộ phận học sinh còn nhiều khó khăn, nhất là các em học sinh thuộc diện dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo... Nhưng với sự quan tâm tạo điều kiện của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đắk Mil và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện, sự giúp đỡ của Ban

Đại diện CMHS nhà trường, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhà trường đã từng bước vượt qua những khó khăn và đạt được một số thành tích rất phấn khởi tạo tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của nhà trường.

Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư tương đối đồng bộ với đầy đủ các phòng học, phòng làm việc, phòng sinh hoạt bộ môn, phòng thí nghiệm, thực hành, vi tính, thư viện, khuôn viên nhà trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp - an toàn. Năm 2009, trường THPT Trần Hưng Đạo được công nhận trường chuẩn quốc gia, đây là niềm tự hào của nhà trường cũng như toàn thể nhân dân huyện Đăk Mil về sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.

Cùng với sự phát triển của Ngành giáo dục huyện nhà, thành tích của thầy và trò trường THPT Trần Hưng Đạo cũng ngày một dày lên qua từng năm phấn đấu. Trường THPT Trần Hưng Đạo đã trở thành cái tên gắn liền với chất lượng “Dạy tốt – Học tốt”, nhà trường trở thành điểm đến đầy mơ ước của bao phụ huynh và học sinh trên toàn huyện. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp nhiều năm trở lại đây luôn ở mức cao và ổn định; trong đó có đến 80% thi đậu vào các trường Đại học, có những em đậu thủ khoa, á khoa các kỳ thi tốt nghiệp và Đại học; có nhiều học sinh giỏi quốc gia và khu vực.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, năng lực chuyên môn giỏi, không ngừng nỗ lực tìm tòi đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có 12 Thạc sĩ (tỉ lệ 17, 6%), 02 Cao cấp lý luận chính trị, 05 Trung cấp lý luận chính trị. Chi bộ nhà trường có 44 đảng viên. Hàng năm Chi bộ luôn được công nhận trong sạch vững mạnh và được các cấp khen thưởng.

Những thành tích thầy và trò đã gặt hái trong 20 năm qua luôn được các cấp lãnh đạo, ngành giáo dục và đào tạo ghi nhận, đánh giá cao, nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tặng Bằng khen và Cờ thi đua và Hội đồng Trưởng ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương và Biểu tượng vàng “Vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam”.

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng phấn đấu đến hết năm 2030, xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên; đến năm 2045 tỉnh Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước; trở thành địa phương phát triển bền vững, xã hội văn minh và văn hóa đặc sắc, nghĩa tình. Để làm được điều đó cần sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó, đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho thế hệ trẻ, vững bước vào chặng đường mới.

Đối với thầy và trò Trường THPT Trần Hưng Đạo tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đây là yếu tố quyết định nhất, để từng bước nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của nhà trường. Cùng với đó, trên nền tảng giáo dục toàn diện, nhà trường tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục mũi nhọn, từ đó hằng năm có thêm nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật, truyền thống văn hóa, trau dồi đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho học sinh; phải dạy toàn diện cho các em các kiến thức về đạo đức, làm tốt công tác hướng nghiệp, giúp các em “lập thân, lập nghiệp” trở thành những công dân tốt, thành đạt, yêu quê hương, đất nước.

Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý nhà trường cần tiếp tục phát huy sứ mệnh cao cả của mình trong sự nghiệp trồng người.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục; quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư để tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập. Chăm lo xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể của nhà trường vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh.

Đối với các em học sinh của nhà trường hôm nay là chủ nhân tương lai của đất nước, tôi mong rằng các em tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, vượt qua khó khăn, xác định cho mình mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn; tu dưỡng, rèn luyện, bồi dưỡng năng lực, phẩm chất, khả năng vào thực tiễn; chuẩn bị hành trang cho ngày mai, để trở thành công dân tốt, công dân toàn cầu, góp một phần sức lực của mình để xây dựng đất nước, quê hương. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Mil chúc toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh dồi dào sức khỏe, chúc nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Chào thân ái!

TRƯỜNG THPT TRẦN HUNG ĐẠO 20 NĂM - HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

*Thầy Trần Công Nhị
Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường*

Trường THPT Trần Hưng Đạo được thành lập năm 2004 theo Quyết định số 615/QĐUB, ngày 07/7/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông, đóng chân trên địa bàn thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 03/9/2004. Trường ra đời đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học tập của con em nhân dân trên địa bàn huyện Đắk Mil. Thầy Nguyễn Xuân – Phó hiệu trưởng Trường THPT Đắk Mil được điều động bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường. Thực hiện quy định về công tác cán bộ, tháng 01/2015, thầy Nguyễn Xuân chuyển công tác. Thầy Trần Công Nhị - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường THPT Trần Hưng Đạo đã vươn lên tầm cao mới, khẳng định vị thế của mình trong khối các trường THPT trên toàn tỉnh và cả nước.

Năm học đầu tiên 2004 - 2005, nhà trường có 27 lớp với 1226 học sinh; có 34 giáo viên và 01 cán bộ quản lý được điều động từ Trường THPT Đắk Mil sang. Cơ sở vật chất thiếu thốn, nhà trường chỉ có 1 dãy phòng học 3 tầng với 16 phòng học, 01 khu hiệu bộ, 01 khu nội trú có 05 phòng ở dành cho giáo viên; diện tích khuôn viên trường 18.600m², các phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành chưa có.

Năm học 2014 - 2015, đánh dấu chặng đường 10 hình thành và phát triển, nhà trường có 30 lớp với 1220 học sinh; có 84 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 04 cán bộ quản lý, 72 giáo viên và 08 nhân viên. Cơ sở vật chất, nhà trường có 32 phòng; 03 phòng học thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học; 02 phòng học Tiếng Anh; 01 thư viện với trên 10.000 đầu sách; khu hiệu bộ với 06 phòng làm việc; 01 nhà đa năng với diện tích 529m²; khu nhà nội trú cán bộ, giáo viên có 16 phòng.

Năm học 2024 - 2025, sau 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường có 30 lớp học với 1309 học sinh; có 74 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 03 cán bộ quản lý (02 thạc sĩ, 01 cử nhân), 65 giáo viên (10 thạc sĩ), 08 nhân viên. Cơ sở vật chất, nhà trường có diện tích đất sử dụng 21.628m²; có 30 phòng học văn hóa với bàn ghế trang bị đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 02 phòng máy vi tính được kết nối Internet phục vụ việc giảng dạy môn Tin học; 03 phòng thí nghiệm thực hành cho các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; 02 phòng học Tiếng Anh; 01 thư viện với trên 10.800 đầu sách phong phú về chủng loại; khu hiệu bộ với 06 phòng làm việc; 01 nhà đa năng với diện tích 529 m²; khu nhà nội trú cán bộ, giáo viên có 16 phòng; 03

dãy nhà vệ sinh, nhà xe học sinh trên 1500m². Khu giáo dục thể chất riêng biệt với 02 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, 02 sân cầu lông, 02 sân bóng chuyền và hơn 1.000 m² dành cho các hoạt động chung; 01 sân bóng rổ, 03 bàn bóng bàn, 02 sân Pickleball; 30 tivi thông minh ở 30 lớp; hệ thống wifi phủ sóng toàn trường,... đây là một trong các tiêu chí để xây dựng trường học thông minh trong thời gian tới.

Những năm đầu khi mới thành lập nhà trường còn gặp muôn vàn khó khăn thiếu thốn, đội ngũ giáo viên thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng, đa số giáo viên trẻ mới ra trường thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Đội ngũ cán bộ quản lý rất mỏng trong khi đó khối lượng công việc thì lại rất nhiều,... nhưng bù đắp lại đó là sự nhiệt huyết, nhiệt tình hăng say công tác, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng với đó là sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình của các lực lượng xã hội.

Thấm thoát trôi qua, năm học 2014-2015, tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Có thể khẳng định rằng, sau 10 năm thành lập nhà trường bước vào một thời kỳ đầy vinh quang nhưng cũng không ít những khó khăn, thử thách như: Địa bàn tuyển sinh bị thu hẹp; tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covid-19; Sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ hiện đại; thực hiện đổi mới chương trình GDPT 2018; Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học được đầu tư lâu ngày đến nay đã xuống cấp; kinh phí đầu tư sửa chữa, mua sắm bổ sung thay thế dường như không có,...nhưng yêu cầu đòi hỏi về chất lượng giáo dục ngày lại càng cao.

Từ thực tiễn như đã nêu trên, tập thể đội ngũ CBQL, GV nhà trường đã quyết tâm đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đây là khâu then chốt, là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên luôn được chú trọng. Để làm được điều đó, trước hết đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục phải đổi mới về tư duy trong công tác quản lý, năng động, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm.

Đội ngũ giáo viên cũng đòi buộc phải tự biết thay đổi về mặt nhận thức, phải tự biết tự trau dồi, cập nhật, bổ sung những kiến thức mới; phải thay đổi phương pháp dạy học, chuyển từ phương pháp truyền thụ kiến thức một chiều sang phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm. Trong công tác dạy học luôn biết lấy học sinh làm trung tâm, mỗi ngày đến trường các em không chỉ được tiếp thu kiến thức mà còn được học về kỹ năng sống, giúp các em biết tự khẳng định mình và có ý thức đoàn kết cao, biết tôn trọng, lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè, biết sống có ước mơ, hoài bão, để tương lai các em thực sự sẽ trở thành người có nhân cách, có tri thức. Sự hy sinh thầm lặng ấy của những người lái đò đã được đền đáp rất xứng đáng, chất lượng giáo

dục ngày một nâng cao, năm sau luôn cao hơn năm trước. Kết quả chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của Nhà trường luôn nằm trong top đầu khối các trường THPT của tỉnh, kết quả đạt được như sau:

- Học lực: Học lực Giỏi/Khá trung bình hàng năm đạt trên 65%; Học lực Trung bình/Đạt hàng năm đạt trên 33.9%; Học lực Yếu/CĐ hàng năm chiếm 1.1%.

- Hạnh kiểm: Xếp loại Tốt/Khá hàng năm chiếm trên 91.5%; Xếp loại TB/Đạt hàng năm chiếm 9.5%.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 99%.

- Học sinh giỏi các cấp: Tính từ năm 2015 đến năm 2024:

Stt	Nội dung các cuộc thi	Nhất/ Vàng	Nhì/ Bạc	Ba/ Đồng	KK	Tổng cộng
1	Học sinh giỏi cấp Quốc gia	0	1	0	6	7
2	Học sinh Nghiên cứu KHKT Quốc gia	0	0	1		1
3	Học sinh giỏi cấp Tỉnh	11	46	82	123	262
4	HSG Olympic 23/3 cấp tỉnh	140	173	127		440
5	Học sinh Nghiên cứu KHKT Cấp Tỉnh	0	7	9	8	24
6	Hội khỏe phù đồng cấp Tỉnh	46	57	101		204
7	Học sinh giỏi toán trên internet cấp Quốc gia	11	12	3	2	28
8	Học sinh giỏi tiếng anh trên Internet cấp Quốc gia	0	0	0	5	5
9	Học sinh giỏi Khu vực khối các trường chuyên	2	11	28	0	41
10	Học sinh giỏi Khu vực Khối trường chuyên	7	9	15	0	31
11	Học sinh giỏi Vật lý trên internet cấp Quốc Gia		2	5	6	13
12	Học sinh giỏi Vật lý trên internet cấp Tỉnh	10	19	17	0	46
13	Học sinh giỏi toán trên internet cấp Quốc gia	11	12	3	2	28
14	Học sinh giỏi toán trên internet cấp Tỉnh	75	21	22	0	118
15	Học sinh giỏi tiếng anh trên Internet cấp Quốc gia	0	0	0	5	5
16	Học sinh giỏi tiếng anh trên Internet cấp Tỉnh	29	14	23	31	97
17	Cuộc thi hùng biện tiếng anh, Tìm hiểu công viên địa chất Unesco	15	29	59	21	124
18	Tham gia Sáng tạo thanh thiếu niên cấp Tỉnh	0	1	3	1	5
19	Học sinh giỏi Casio cấp Quốc gia	0	0	0	1	1
20	Học sinh giỏi Casio cấp Tỉnh	2	3	4	3	12
21	TỔNG CỘNG					1492

Để nâng cao chất lượng giáo dục, người giáo viên không đơn thuần chỉ biết đổi mới phương pháp dạy học mà còn phải rất cần đến sự hỗ trợ đặc lực từ các trang thiết bị. Ý thức rõ điều đó Ban giám hiệu nhà trường luôn ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thêm các trang

thiết bị dạy học. Tính đến thời điểm hiện tại tại hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được nhà trường đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm đầy đủ, hiện đại. Ngoài hệ thống các dãy phòng học do nhà nước đầu tư xây dựng thì đến nay nhà trường đã vận động các mạnh thường quân, các lực lượng xã hội đã đầu tư cho nhà trường một loạt công trình ước tính số tiền lên đến hàng tỷ đồng, cụ thể: Khu GDTC riêng biệt bao gồm: 02 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, 02 sân bóng chuyền, 02 sân Pickleball; 30 tivi thông minh ở 30 lớp học; Cải tạo nâng cấp 48 máy vi tính ở 02 phòng tin học; Camera an ninh trường học; Hệ thống wifi phủ sóng toàn trường,... đây là một trong các tiêu chí để xây dựng trường học thông minh trong thời gian tới.

Trong sự phát triển của nhà trường có sự đóng góp to lớn của tập thể sư phạm, trong đó có nhiều thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Hàng năm 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được xếp loại tốt về phẩm chất đạo đức, lối sống và xếp loại giỏi/khá về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. 100% Cán bộ, giáo viên và nhân viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi: tính đến nay toàn trường có trên 200 lượt giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Có trên 200 lượt giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, trên 20 lượt giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; có trên 80 lượt CBQL, giáo viên, nhân viên được Chủ tịch UBND tỉnh, và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Với những thành tích đạt được trong hành trình 20 xây dựng và phát triển, tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường cũng đã gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận. Chi bộ nhà trường nhiều năm liền được công nhận chi bộ “*Trong sạch vững mạnh*”, được tặng cờ “*Chi bộ trong sạch vững mạnh*” của Tỉnh ủy Đắk Nông năm 2010. Nhà trường tiếp tục được công nhận đạt “*Chuẩn Quốc gia bậc THPT giai cấp độ 1 đoạn 2001-2009; 2010-2015; 2016-2022. Chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2024-2029*”. Tập thể nhà trường nhiều năm liền tiếp được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp loại là Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, nhà trường vinh dự được: Chính phủ tặng 1 Bằng khen ; Hội đồng trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ

thuật Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương và “*Biểu tượng vàng vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam*” (năm 2011). Năm học 2021-2022, nhà trường được Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm học 2023-2024 nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 7 lần được UBND tỉnh Đắk Nông,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo hiểm CH Việt Nam tặng bằng khen; được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông công nhận đạt “*Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3*” năm 2014, 2022.

Tổ chức Đoàn trường 6 năm được Tỉnh đoàn Đắk Nông tặng Bằng khen “*Đoàn cơ sở xuất sắc*” và 6 năm được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen “*Đoàn cơ sở xuất sắc*”. Tổ chức Công đoàn cơ sở nhiều năm liền được Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2021-2022; Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc năm học 2022 - 2023...

Và cũng từ mái trường này, nhiều thầy cô giáo đã trưởng thành được lãnh đạo cấp trên giao cho những chức vụ, trọng trách ở trong và ngoài ngành khắp mọi miền đất nước, tiêu biểu như: Đồng chí H’ Xuân nguyên là giáo viên của trường từ năm 2005, đến năm 2009 chuyển công tác giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn và nay giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Thầy Phan Thanh Thái nguyên là Tổ trưởng tổ chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn nhà trường từ năm 2004, đến năm 2012 chuyển công tác về Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Ngành, nay giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Thầy Trần Công Toàn công tác tại trường từ 2004, đến tháng 01/2010 được bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng, năm 2017 chuyển công tác đến trường THPT Lương Thế Vinh và giữ chức vụ hiệu trưởng nay là hiệu trưởng trường THPT Đak Song; Thầy Mai Trần Anh nguyên là giáo viên của trường từ 2006 đến năm 2012 chuyển công tác về trường THPT Phan Đình Phùng và được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng đến năm 2023 được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Song; Thầy Tạ Ngọc Bảo nguyên là giáo viên, tổ trưởng tổ chuyên môn từ năm 2004, đến năm 2013 chuyển công tác về trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh đến năm 2018 được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; Cô Phạm Thị Hải nguyên giáo viên của trường từ năm 2004, đến năm 2005 chuyển công tác năm 2018 được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Gia Nghĩa cho đến nay; thầy Ngô Cự Quý nguyên giáo viên của trường từ 2007, đến năm 2014 chuyển công tác đến năm 2015 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, năm 2023 chuyển công tác về Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT DTNT huyện Đak Mil và giữ chức vụ Phó hiệu trưởng; Thầy Nguyễn Hồng Việt, nguyên giáo viên tại trường từ năm 2004, đến năm 2014 chuyển công tác về Sở Giáo dục và Đào tạo và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Sở đến năm 2022 chuyển công tác và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đak Mil; Thầy Nguyễn Xuân Long, nguyên giáo viên công tác tại trường từ năm 2004, đến năm 2009

chuyển công tác và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc TTGD TX-GDNN huyện Đắk Mil.

Sự trưởng thành của Nhà trường, của thầy cô song hành cùng sự trưởng thành của học sinh. Học sinh các khóa học đã lần lượt ra trường và trưởng thành, thành đạt trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế-chính trị-xã hội-ANQP...nhiều em hiện là những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, sĩ quan trong lực lượng vũ trang, đặc biệt có những cựu học sinh sau khi tốt nghiệp ĐHSP bây giờ lại quay trở về trường tiếp tục tiếp nối hành trình “trồng người” đầy cao quý.

Những cống hiến âm thầm, không mệt mỏi của tập thể đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đã góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, của tỉnh Đắk Nông cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Đối với lịch sử của một dân tộc, 20 năm chỉ là khoảnh khắc nhưng với lịch sử xây dựng và phát triển của một ngôi trường thì quãng thời gian đó là cả một chặng đường dài của nhiều thế hệ với những bước đi thăng trầm. Trường THPT Trần Hưng Đạo bước vào tuổi 20 tràn đầy sức sống. Tự hào về truyền thống Nhà trường, phát huy những thành tích đã đạt được, thầy và trò Trường THPT Trần Hưng Đạo nguyện đoàn kết, phấn đấu thi đua giữ vững những thành tích trên để nơi đây là tổ ấm yêu thương, tin cậy lớp lớp thế hệ học sinh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính quyền và nhân dân địa phương, là địa chỉ tin cậy về chất lượng của ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông./.

**Thành tích của trường THPT Trần Hưng Đạo
qua 20 năm xây dựng và phát triển**

Năm học	Hình thức	Cấp khen
2004-2005	Bằng khen	UBND tỉnh Đắk Nông
2005-2006	Bằng khen	Bộ Giáo dục và Đào tạo
2006-2007	Bằng khen	UBND tỉnh Đắk Nông
2007-2008	Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc	UBND tỉnh Đắk Nông
2008-2009	Bằng khen	Bộ Giáo dục và Đào tạo
2001-2010	Bằng Công nhận trường THPT đạt Chuẩn quốc gia	UBND tỉnh Đắk Nông
2009- 2010	Cờ thi đua Bằng khen	UBND tỉnh Đắk Nông Thủ tướng Chính phủ
2010-2011	Bằng khen	Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tháng 9/2011	Giấy chứng nhận Biểu tượng Vàng vì sự phát triển nguồn nhân lực Việt Nam	Hội đồng Trung ương liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
2011-2012	Bằng khen	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2012-2013	Bằng khen	UBND tỉnh Đắk Nông
2013-2014	Bằng khen	UBND tỉnh Đắk Nông
Tháng 8/2014	Công nhận trường THPT đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3	Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông
2020-2021	Bằng khen	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bằng khen	UBND tỉnh Đắk Nông
	Bằng khen	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2021	Bằng khen	UBND tỉnh Đắk Nông
2021-2022	Cờ thi đua	Thủ tướng Chính phủ
2022-2023	Bằng khen	UBND tỉnh Đắk Nông
2023-2024	Cờ thi đua	UBND tỉnh Đắk Nông

3 - NHỮNG MỐC SON TỰ HÀO

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO PHÁT HUY VAI TRÒ TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

Thầy Nguyễn Ngọc Bảo – Phó Bí thư chi bộ

Trường THPT Trần Hưng Đạo được thành lập năm 2004, đến nay đã trải qua 20 năm xây dựng và phát triển. Trong chặng đường 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo, của tập thể Ban giám hiệu nhà trường đã từng bước phát triển lớn mạnh cả về quy mô, đội ngũ và chất lượng giáo dục, đào tạo.

Chi bộ trường THPT Trần Hưng Đạo được thành lập theo Quyết định số 1109/QĐ-HU ngày 27/8/2004 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil cùng với sự ra đời và

phát triển của nhà trường. Qua 20 năm Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo đã có nhiều đóng góp to lớn cho quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường. Trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào, Chi bộ đảng nhà trường thực sự là trung tâm đoàn kết, kết tinh và hội tụ đầy đủ tài năng, trí tuệ, ý chí của cán bộ, đảng viên, giáo viên; khẳng định, phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đạt được những thành tựu ấn tượng.



Từ 07 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo đã có 44 đảng viên trên tổng số 74 CBGVNV chiếm tỉ lệ 59%, không chỉ tăng số lượng mà chất lượng đảng viên cũng không ngừng được nâng cao. Tất cả các đảng viên của Chi bộ đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó trình độ thạc sỹ 09 đồng chí; trình độ cao cấp chính trị 02 đồng chí, trung cấp chính trị 05 đồng chí; cấp ủy Chi bộ có 05 đồng chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới. Tập thể Chi bộ đoàn kết, nhất trí cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Đảng trong trường học, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh luôn kiên định theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã lựa chọn, luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên được gắn với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,

với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp phát động. Công tác tổ chức cán bộ cũng được Chi bộ quan tâm thực hiện với việc quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng, xem đây là một trong những công tác trọng tâm xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh. Hằng năm Chi bộ đều hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới mà cấp trên giao phó; qua 20 năm Chi bộ đã kết nạp được 50 đảng viên mới, chuyển đến 06 đảng viên, chuyển đi 19 đảng viên. Đặc biệt, năm học 2023 – 2024, là năm đầu tiên, Chi bộ đã phát triển và kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh của nhà trường.



Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Chi bộ, hoạt động của Công đoàn và

Đoàn thanh niên không ngừng đổi mới về phương thức, nội dung phù

hợp với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chất lượng đoàn viên được nâng lên đáng kể. Công Đoàn cơ sở nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc, **được Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông tặng Cờ thi đua, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.** Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiều lần được **tỉnh đoàn tặng** Bằng khen. Lực lượng đoàn viên thanh niên là nguồn nhân lực quan trọng để Chi bộ bồi dưỡng, xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

Về công tác chuyên môn, **cấp ủy** Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường đổi mới cách thức, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, hướng trọng tâm vào phát triển năng lực và phẩm chất người học; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và giảng dạy; phát huy năng lực của giáo viên gắn với rèn luyện tính tự giác của học sinh; nâng cao chất lượng đại trà song song chất lượng mũi nhọn. Với sự chỉ đạo đúng đắn này, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được khẳng định, trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông.

Ghi nhận những kết quả ấy, Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo được tổ chức đảng cấp trên đánh giá và công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được Tỉnh ủy Đắk Nông tặng Bằng khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm 2006-2008, Tỉnh ủy Đắk Nông

tặng cờ thi đua chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm 2006-2011; Huyện ủy Đắk Mil tặng Giấy khen tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017, 2023 và đã có thành tích tiêu biểu thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 02 năm 2016 – 2018; nhiều đảng viên của chi bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm, đồng chí Trần Công Nhị năm 2016, đồng chí Lê Thị Hồng Thanh năm 2020; đồng chí Nguyễn Văn Pháp năm 2022, đồng chí Phạm Bá Nhật Minh năm 2023.

Trong giai đoạn hiện nay, nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Xác định được nhiệm vụ đó, cấp ủy Đảng luôn quán triệt những chỉ thị Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và của Trung ương Đảng đến từng đảng viên, giáo viên trong nhà trường. Công tác xây dựng đảng, rèn luyện đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” luôn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động của chi bộ, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy đảng, nâng cao sức chiến đấu lãnh đạo của đảng, của Chi bộ.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ

gìn con người của mắt mình.” và “Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng”.

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, Chi bộ nhà trường tự hào và phấn khởi với bề

dày truyền thống, với những thành tích đã đạt được. Trong thời gian tới, có thể còn nhiều gian nan và thử thách, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa và phát huy cao độ vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động để vững vàng bước tiếp chặng đường, viết thêm những trang thành tích mới trong quá trình xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh hơn...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thầy Nguyễn Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Nhà giáo dục Comenxki thì có câu nói “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Và Bác Hồ cũng đã khẳng định “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy giáo, cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”. Quả đúng như vậy, các thầy giáo, cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thẳm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.



Thế nhưng để hoàn thành được tốt nhiệm vụ cao cả ấy thì đối với mỗi người giáo viên chúng ta là điều không phải dễ. Bởi thế, mỗi chúng ta cần chú trọng đầu tư cho công tác chuyên môn hơn so với các hoạt động khác trong nhà trường để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

Chúng ta, những người thầy người cô thật vinh dự và tự hào khi được mang trên mình một sứ mệnh vinh quang là dạy chữ, dạy người cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh thân yêu. Bên cạnh rất nhiều những học sinh chăm ngoan, thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh chán học, lười học, chưa có tinh thần học tập đúng đắn, khả năng tự học còn hạn chế, các em chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của tri thức, còn lơ đãng, quên mất nhiệm vụ chính của mình, không xác định được mục tiêu phấn đấu cho bản thân...

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: có thể do ý thức học tập của học sinh chưa cao, do gia đình chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của các em, hay do năng lực của thầy giáo, cô giáo chưa tốt, chưa tạo được sự thu hút học sinh vào học tập, chưa đánh trúng vào tâm lý học sinh, còn nhiều cách dạy bảo thủ, lạc hậu. Mặt khác, chương trình học quá nặng với

học sinh, áp lực từ nhiều phía khiến học sinh không biết mình học vì cái gì và tiếp thu được gì. Thêm vào đó, xã hội đổi mới kéo theo nhiều tác động cả tích cực lẫn tiêu cực cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của các em.

Nhưng trong vô vàn nguyên nhân, thiết nghĩ nguyên nhân từ phía chúng ta – những người thầy là quan trọng nhất. Thực tế, có những người thầy còn thiếu trách nhiệm trong công tác giảng dạy, có những giáo viên còn lười trong việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao về kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học. Chúng ta không thể bắt các em chăm học, trả lời được những câu hỏi khi thầy cô kiểm tra nếu chúng ta không phải là một tấm gương tự học và sáng tạo. Vậy làm sao để khơi dậy được cảm hứng học tập ở trong chính mỗi học trò? Làm sao để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học?

Từ thực tiễn công tác giảng dạy và quản lý chuyên môn của mình trong những năm học qua, chúng tôi xin đưa ra những giải pháp mà chúng tôi học tập được từ thầy cô, đúc rút từ thực tiễn của các hoạt động chuyên môn.

Một là, giáo viên phải có kiến thức vững vàng. Đây chính là điều quan trọng nhất đối với những ai đang làm nghề dạy học. Bởi nó chính là cái nền móng, yếu tố cơ bản tạo nên một tiết dạy thành công. Dù phương pháp dạy học có tích cực, hợp lí đến mấy, dù khả năng diễn đạt của thầy cô có lưu loát đến mấy nhưng nếu kiến thức không chính xác, không phong phú thì những yếu tố kia cũng không có cơ hội để phát huy. Muốn có kiến thức vững, mỗi người giáo viên cần chú ý trau dồi khả năng tự học cho bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Bởi “ngọc không mài không sáng, người không học không hiểu lí lẽ”. Chúng ta có thể học từ tài liệu, từ các phương tiện thông tin, học hỏi từ đồng nghiệp, học bất cứ nơi đâu và lúc nào có thể học được.

Hai là, làm tốt công tác chuẩn bị cho mỗi tiết dạy khi lên lớp như: Kế hoạch giảng dạy, Thiết kế bài học, Tài liệu liên quan đến bài học, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài ... Cần chú ý thiết kế bài học theo hướng đổi mới định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, sắp xếp hợp lí hoạt động của giáo viên và học sinh; cần tổ chức các hoạt động dạy và học, hệ thống câu hỏi gợi mở nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, đảm bảo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm.

Ba là, cần chú ý đổi mới phương pháp dạy học phù hợp. Sự phù hợp về phương pháp dạy học không phải nhất thiết từ bỏ những phương pháp dạy học truyền thống để lựa chọn các phương pháp mà nhiều người cho là mới, là hiện đại. Sự phù hợp là phù hợp với đối tượng học sinh, với nội dung bài học... giáo viên có thể lựa chọn phương pháp truyền thống hay hiện đại hoặc có thể kết hợp linh hoạt để có một tiết dạy chất lượng nhất, “Mỗi giáo viên là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

Bốn là, trong các giờ lên lớp, để góp phần tạo được sự lôi cuốn đối với học sinh thì khả năng truyền đạt lưu loát của người thầy cũng rất quan trọng vì nó thể hiện sự tự tin của một người thầy khi đứng trước học sinh, giúp học sinh lĩnh hội và tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng, có hứng thú hơn trong học tập.



Năm là, tăng cường kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng đa dạng hoá các hình thức kiểm tra để các em phải tự giác học tập, chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kỹ năng sang đánh giá năng lực của người học. Chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức sang đánh giá năng lực vận dụng, giải quyết những vấn đề của thực tiễn, chú trọng đánh giá các năng lực tư duy; không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng mà chú ý cả quá trình học tập. Việc đa

dạng các hình thức kiểm tra như: Làm dự án, Quay video clip, Vẽ tranh, sáng tạo các sản phẩm CNTT, thuyết trình, sáng tác nghệ thuật, **giáo dục STEM**... sẽ thúc đẩy kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo cho học sinh. Trong đó, phải kể đến kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng ứng dụng CNTT. Học sinh qua mỗi bài kiểm tra sẽ không ngừng nâng cao kỹ năng sống và phương pháp tư duy cho chính mình, khắc sâu những kiến thức đã học, giúp các em đạt các mức độ theo yêu cầu, hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, từ đó phân hóa đối tượng để có cách thức giảng dạy phù hợp hơn.

Sáu là, chú trọng lồng ghép dạy kỹ năng sống cho các em học sinh trong những bài học phù hợp hay hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để các em hình thành được những kỹ năng sống cần thiết khi ứng phó với những tác động của đời sống xã hội.

Để công tác chuyên môn nhà trường trở thành trọng tâm và ngày càng hiệu quả thì người giáo viên, tổ chuyên môn, cán bộ quản lý phải phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới



phương pháp dạy học, nội dung sinh hoạt tổ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đáp ứng yêu cầu xã hội trong tình hình mới.



Trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Đắk Nông Nơi chắp cánh cho những ước mơ

(Báo Việt Nam Hội nhập ra ngày 03/11/2020)

Trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 615/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đắk Nông ngày 07/7/2004, bắt đầu đi vào hoạt động giáo dục từ năm học 2004-2005. Đến nay, vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất, sau 16 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm của UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Huyện ủy, UBND huyện Đắk Mil, trường THPT Trần Hưng Đạo đã được đầu tư, mở rộng hơn về quy mô và không ngừng nâng cao về chất lượng giáo dục; khuôn viên nhà trường xanh sạch, thân thiện; cơ sở vật chất khang trang, thiết bị dạy học cơ bản đầy đủ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Với 76 cán bộ, giáo viên và nhân viên với trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 12 cán bộ, giáo viên có trình độ Thạc sỹ, năm học 2020 – 2021 nhà trường có 29 lớp với 1.216 học sinh.

Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, với sự đoàn kết quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, thầy và trò trường THPT Trần Hưng Đạo luôn thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành giáo dục và địa phương, trong hoạt động dạy và học tích cực đổi mới phương pháp theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, tích cực ứng dụng



công nghệ thông tin. Mỗi ngày đến trường các em không những tiếp thu kiến thức khoa học mà còn được học về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu quê hương đất nước, giáo dục pháp luật.... từ đó có ý thức học tập và rèn luyện. Học sinh của nhà trường tôn trọng, lễ phép với thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè, biết sống có ước mơ, hoài bão, đề tương lai các em thực sự sẽ trở thành người có nhân cách, có tri thức và có ích cho xã hội với phương châm “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”.

Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường và Đại biểu chụp hình lưu niệm trong Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

Hàng năm, số học sinh có học lực khá giỏi chiếm trên 65%, hạnh kiểm khá tốt chiếm khoảng 99,5%; tỉ lệ tốt nghiệp THPT đều trên 99,5% và đậu vào các Đại học trên 75%. Học sinh của nhà trường tích cực tham gia các kỳ thi Olympic tiếng Anh, giải Toán và Vật lý trên Internet, nghiên cứu khoa học kỹ thuật; thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Olympic khu vực khối trường chuyên và quốc gia đều đạt giải cao. Trong 05 năm qua học sinh giỏi cấp quốc gia có 36 em; học sinh giỏi trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 khối trường chuyên có 40 em đạt huy chương, 31 em đạt huy chương trong kỳ thi Olympic Thành phố Hồ Chí Minh khối không chuyên; học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh có 128 em; Olympic cấp tỉnh có 249 em; cuộc thi giải

toán, vật lý, tiếng Anh trên internet cấp tỉnh có 250 em; cuộc thi NCKHKT dành cho học sinh THPT có 20 em; có 129 em đạt giải trong 2 kỳ tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; 21 em đạt giải trong 3 kỳ tham gia Hội thao QPAN cấp tỉnh.



Học sinh nhận học bổng trong Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện hiến máu nhân đạo, tham gia công tác từ thiện. Công tác an sinh xã hội được lãnh đạo nhà trường rất chú trọng và quan tâm, nhà trường nhận được sự chia sẻ, quyên góp ủng hộ gây quỹ học bổng Trần Hưng Đạo từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh và các em học sinh trong 05 năm qua số tiền vận động quyên góp được hơn 600 triệu đồng kịp thời động viên, trao hàng trăm suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động khác của nhà trường; hàng năm xem xét miễn, giảm các khoản đóng góp cho khoảng 60 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tổ chức quyên góp ủng hộ học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, Trung tâm dạy nghề trẻ em khuyết tật Việt Nam, ủng hộ học sinh miền Trung bị thiên tai lũ lụt... nhằm khuyến khích động viên cho các em học sinh “Tiếp sức đến trường”.



Lãnh đạo nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh thăm và trao tặng tiền ủng hộ cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo năm học 2017-2018.



Doanh nghiệp trao tặng xe máy điện cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 – 2020

Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục thông qua việc tự nguyện tài trợ kinh phí giúp đỡ nhà trường trong việc trang bị cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học Tivi thông minh, nghiên cứu khoa

học kỹ thuật, lắp đặt camera an ninh, cải tạo sửa chữa nhà xe học sinh, văn phòng Đoàn Thanh niên, xây dựng 02 sân bóng đá MiNi cỏ nhân tạo... kinh phí tài trợ trong 05 qua với số tiền trên 2,2 tỷ đồng tạo cảnh quan môi trường khang trang nhằm phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.



Lãnh đạo nhà trường trong ngày nhận 02 sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo từ nguồn tài trợ của Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2019-2020.



Học sinh tham gia giải Bóng đá chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Với những thành tích đó, tập thể nhà trường nhiều năm liền được công nhận Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, được tặng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 04 Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Nông; được Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương về “Biểu tượng vàng vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam” năm 2011 và được UBND tỉnh Đắk Nông công nhận trường THPT Chuẩn quốc gia năm 2009, 2015 và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông công nhận đạt “Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3” năm 2014; nhiều cán bộ, giáo viên và nhân viên tặng Bằng khen cấp Bộ và cấp Tỉnh, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và cơ sở... Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường hàng năm được công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, “Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.



Quang cảnh trường THPT Trần Hưng Đạo, Tỉnh Đắk Nông.

Những công hiến âm thầm, không mệt mỏi của tập thể đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đã trở thành nơi chấp cánh cho những ước mơ tung cánh muôn phương góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh Đắk Nông cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trường THPT Trần Hưng Đạo sẽ tiếp tục là điểm sáng đổi mới căn bản, giáo dục toàn diện của ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông, là nơi chấp cánh cho những ước mơ; niềm tin, hy vọng và là bộ phận giúp cho các em học sinh bay cao, bay xa vào một tương lai tươi đẹp hơn.



CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT TRẦN HUNG ĐẠO ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Thầy Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch công đoàn

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ý thức được trọng trách thiêng liêng đó, kể từ khi thành lập, Công đoàn cơ sở Trường THPT Trần Hưng Đạo luôn luôn đồng hành cùng Ban Giám hiệu và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức công đoàn cơ sở.

Những ngày đầu thành lập, tổ chức Công đoàn chỉ có 35 công đoàn viên với bộn bề những khó khăn của một đơn vị mới thành lập; điều kiện làm việc thiếu thốn; công việc còn bỡ ngỡ; nhân lực thiếu tính ổn định. Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành **đến nay**, tổ chức Công đoàn nhà trường đã phát triển lớn mạnh với 74 công đoàn viên, sinh hoạt trong 8 tổ Công đoàn. Đồng hành với mỗi bước đi lên của nhà trường, dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, không ngừng lớn mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng,

tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ. Chương trình hoạt động ngày càng phong phú đa dạng đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển vững mạnh của nhà trường.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Trần Hưng Đạo có một Ban Chấp hành năng động, sáng tạo, năng lực vững vàng, đoàn kết, thống nhất trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được Công đoàn các cấp giao phó. Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, tập thể đoàn kết, gương mẫu, quản lý nâng cao hiệu quả lao động của công đoàn viên, vận động thực hiện tốt các cuộc vận động của Công đoàn ngành, đặc biệt là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Công đoàn chú trọng phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở. Cùng với đó, phối hợp hiệu quả với các tổ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy và các hoạt động giáo dục.

Đặc biệt, với mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, trong những năm qua, tổ

chức Công đoàn đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến nhà giáo và người lao động, thường xuyên thăm hỏi, động viên kịp thời, nhất là những gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, những lúc ốm đau, hoạn nạn, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần bằng những hình thức phù hợp, từ những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và các ngày lễ trong năm

8/3, 20/10; từ những chuyên tham quan học tập ngoài tỉnh cho đến những chuyên dã ngoại góp phần nâng cao tâm hiệu biết cho đội ngũ đoàn viên công đoàn nhà trường; từ những hoạt động tặng quà trung thu cho con cán bộ giáo viên nhân dịp tết trung thu; trao thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập cho đến những buổi họp mặt giao lưu của công đoàn viên, hàng tháng tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn...



Tất cả góp phần quan trọng xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác, tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa các thành viên trong ngôi nhà chung Công đoàn trường

THPT Trần Hưng Đạo. Từ hiệu quả trong các hoạt động, Công đoàn nhà trường đã được Công đoàn cấp trên ghi nhận trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen:

*** Thành tích đạt được:**

Năm học	Hình thức khen	Cấp khen
2004-2005	Bằng khen	Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông
2006-2007	Bằng khen	Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông

2007-2008	Bằng khen	Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2008-2009	Bằng khen	Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2009-2010	Bằng khen	Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2010-2011	Cờ thi đua	Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2011-2012	Bằng khen	Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2012-2013	Bằng khen	Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông
2013-2014	Cờ thi đua	Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông
2014-2015	Bằng khen	Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2016	Bằng khen	Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông
2016-2017	Bằng khen	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
2020-2021	Bằng khen	Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông
2021-2022	Bằng khen	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
2022-2023	Cờ thi đua	Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông
2023-2024	Bằng khen	Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Cùng với sự vững bước đi lên và trưởng thành của Trường THPT Trần Hưng Đạo, tổ chức Công đoàn nhà trường vẫn sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho cán bộ,

GV, nhân viên, là yếu tố hạt nhân, then chốt để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội được Đảng và ngành giao phó.



*** Chủ tịch Công đoàn qua các năm:**

STT	Họ và tên	Năm	Chức vụ hiện nay
1	Đ/c Trần Văn Sơn	2004 – 2008	Đã nghỉ hưu
2	Đ/c Phan Thanh Thái	2008 – 2011	Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông
3	Đ/c Nguyễn Hồng Việt	2011 – 2014	Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đắk Mil
4	Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo	2014 – 2017	Phó hiệu trưởng
5	Đ/c Nguyễn Văn Pháp	2017 – 2023	Tổ trưởng chuyên môn
6	Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo	2023 – nay	Phó hiệu trưởng

TUỔI TRẺ THPT TRẦN HUNG ĐẠO

Xung kích, sáng tạo, đoàn kết, phát triển dưới cờ Đảng quang vinh

ThS. Nguyễn Lê Anh Đức

Bí thư Đoàn TN - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhà trường

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có vị trí rất quan trọng trong trường phổ thông, đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong xây dựng, phát triển và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường và Đoàn cấp trên. Hiểu được ý nghĩa đó, trong suốt 20 năm qua, lớp lớp các thế hệ đoàn viên, thanh niên trường THPT Trần Hưng Đạo đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cống hiến, như những ngọn lửa đầy nhiệt huyết và sáng tạo, thi đua thực hiện sứ mệnh lịch sử của thanh niên với khẩu hiệu “*Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên*”.

Được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-HĐ, ngày 27/9/2004, 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Trần Hưng Đạo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chi bộ nhà trường và Đoàn cấp trên, BCH Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo đã không ngừng lớn mạnh, bản lĩnh, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tổ chức, vận động, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên học tập, lao động rèn luyện, tham gia

các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Giáo dục cho đoàn viên, thanh niên tính gương mẫu, tiên phong trong việc, sống có kỷ luật, có văn hóa, có trách nhiệm, gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, hiện tượng học sinh vi phạm nội quy trường lớp, vi phạm luật an toàn giao thông được giảm qua các năm học, nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật.

Với vai trò là “*Trường học của thanh niên*”, hoạt động của Đoàn trường luôn gắn với nhiệm vụ của từng năm học, luôn có sự điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế của nhà trường theo từng tháng, từng tuần. Kết quả thi đua được đánh giá hàng tuần, được thông báo công khai đến từng chi đoàn để rút kinh nghiệm. Kế hoạch thi đua theo chủ đề, chào mừng các ngày lễ lớn như: 15/10, 20/10, 20/11, 09/01, 08/3, 26/3... trong năm học được cụ thể hoá đến từng chi đoàn, phối hợp với tổ chức Công đoàn, các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm để chỉ đạo thực hiện. Nhờ vậy, các kế hoạch của Đoàn thanh niên luôn được nhà

trường, các tổ chức ủng hộ và thu được nhiều thành công.

Trong những năm qua, tiếp tục kế thừa và viết tiếp những trang sử vẻ vang của nhà trường, các thế hệ cán bộ đoàn viên, thanh niên trường THPT Trần



Hung Đạo luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm, không ngừng học hỏi, nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, với tinh thần Xung kích – Sáng tạo – Đoàn kết – Phát triển.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2023 Đoàn trường đã xuất sắc được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, liên tiếp trong các nhiệm kỳ từ năm 2014 đến năm 2024, Đoàn trường xuất sắc được nhận bằng khen của Ban chấp hành Tỉnh đoàn, giấy khen của Huyện đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện các phong trào xung kích

tình nguyện vì cộng đồng, các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật ... ,

đặc biệt ở các nhiệm kỳ 2020 - 2021 và 2021 - 2022, Đoàn trường là đơn vị duy nhất có thí sinh đại diện cho

tỉnh Đắk Nông tham dự chung kết các cuộc thi cấp toàn quốc; Đoàn trường có nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích cho thanh niên mang bản sắc riêng như: đêm nhạc EDM hàng năm, tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ cho đoàn viên, thanh niên trong 3 tháng hè, Hội trại truyền thống 26/3, CLB Olympia, ... Đoàn trường hiện có 02 đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn, 01 cán bộ đoàn đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh, nhiều đoàn viên học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Đó là những minh chứng rõ nét nhất cho công tác đoàn của Nhà trường - mái trường có lịch sử và bề dày thành tích.

Hiện nay, số lượng đoàn viên, thanh niên của nhà trường không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ 2024 - 2025, Đoàn trường có 30 chi đoàn với tổng số 1320 đoàn viên, thanh niên. Các thành viên trong BCH có bản lĩnh, năng lực công tác, nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành các công việc do chi bộ và đoàn cấp trên giao,

chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, tuổi trẻ trường THPT Trần Hưng Đạo sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, xung kích, sáng tạo, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, vượt qua khó khăn, thử thách, “*Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn*” tô thắm thêm truyền thống của Nhà trường, góp phần xây dựng quê hương Đắk Mil ngày càng giàu đẹp, văn minh.

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ QUA CÁC NHIỆM KỲ

STT	HỌ TÊN	NHIỆM KỲ	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN NAY
1	Trần Công Toàn	9/2004 - 8/2007	Hiệu trưởng trường THPT Đắk Song
2	Nguyễn Công Hoàng	9/2007 - 8/2008 9/2014 - 8/2018	Tổ trưởng CM, trường THPT Trần Hưng Đạo
3	Nguyễn Ngọc Bảo	9/2008 - 8/2014	Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo
4	Trần Trung Hậu	9/2018 - 8/2020	Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo
5	Nguyễn Lê Anh Đức	9/2020 đến nay	Bí thư Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo

TỔ TOÁN – TIN HỌC, NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH

HAI MƯƠI NĂM PHÁT TRIỂN

Thầy Nguyễn Bách Khoa Vinh - Tổ trưởng

Tổ Toán – Tin học được thành lập đến nay tròn hai mươi năm tuổi, trải qua các thế hệ lãnh đạo từ NGƯT - Th.s Nguyễn Hồng Anh, Th.s Trần Công Toàn, thầy Thái Bá Trân, thầy Nguyễn Hữu Phước, Th.s Tạ Ngọc Bảo, hiện nay là Th.s



Nguyễn Bách Khoa Vinh, tổ đã không ngừng lớn mạnh. Hiện tổ có 11 giáo viên toán, 3 giáo viên tin. Từ tổ, một số thầy đã chuyển công tác để phát triển lên làm lãnh đạo, thầy Nguyễn Hồng Anh làm chánh thanh

Hoàng Văn Đăng làm chuyên viên trong lĩnh vực ngân hàng ở Quảng Ngãi.

Trong suốt hai mươi năm, tổ Toán – Tin đã gặt hái được những thành quả nhất định, đó là sự chỉ đạo sát sao của

tra Sở giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, thầy Trần Công Toàn làm hiệu trưởng trường THPT Đắk Sông, thầy Tạ Ngọc Bảo làm hiệu trưởng THPT



chi uỷ, ban giám hiệu, công sức chung của cả tập thể tổ, có thể nói những kết quả đạt được là vô tiền khoáng hậu đối

chuyên Nguyễn Chí Thanh, thầy

với một tổ chuyên môn của một

Chí Minh; nhiều huy chương vàng bạc đồng olympic 23/3 cấp tỉnh môn Toán và môn Tin; nhiều giải học sinh giỏi 12 cấp tỉnh môn Toán và môn Tin; nhiều giải khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên cấp tỉnh.



trường không chuyên. Về phát triển Đảng, có chín đồng chí đã được đứng vào hàng ngũ Đảng. Về học sinh giỏi có ba giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Toán; một giải Ba và một giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia máy tính bỏ túi; 13 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 4 huy chương đồng và 3 giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia Violimpic; một huy chương vàng, tám huy chương đồng olympic cấp khu vực; một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng olympic tháng 4 thành phố Hồ

Về giáo viên giỏi đã có mười giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có bốn giáo viên được trao giải nhất nhì ba trong hội thi giáo viên giỏi. Về phát triển chuyên môn, đã có năm giáo viên có bằng thạc sĩ.

Đồng hành cùng với các tổ chuyên môn khác, tổ Toán – Tin sẽ không ngừng phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nắm vững chương trình mới để đào tạo các thế học sinh có đủ tâm trí lực bước vào đời.

Tổ Toán – Tin hiện có 14 giáo viên, các thành viên của tổ:

1. Thầy Nguyễn Bách Khoa Vinh - tổ trưởng - giáo viên môn Toán.
2. Nguyễn Trọng Hiếu. tổ phó - giáo viên môn Toán.
3. Thầy Thái Bá Trân - giáo viên môn Toán.
4. Thầy Nguyễn Hữu Phước - giáo viên môn Toán.
5. Cô Dương Thị Hương - giáo viên môn Toán.
6. Thầy Hoàng Văn Đàm - giáo viên môn Toán.
7. Thầy Đặng Hồng Vinh - giáo viên môn Toán.
8. Cô Thái Thị Thuỳ Trang - giáo viên môn Toán.
9. Cô Tăng Thị Thanh Nhàn - giáo viên môn Toán.
10. Thầy Trần Đình Tuấn - giáo viên môn Toán.
11. Cô Phạm Thị Liên - giáo viên môn Toán.
12. Thầy Nguyễn Văn Chinh - giáo viên môn Tin.
13. Cô Nguyễn Thị Thu Hương - giáo viên môn Tin.
14. Thầy Phạm Bá Nhật Minh - thư ký hội đồng - giáo viên môn Tin.



TỔ VẬT LÝ – HÓA HỌC – CÔNG NGHỆ

Năng động. Sáng tạo. Vươn lên

Thầy Ngô Quỳnh Phi - Tổ trưởng

Tổ Vật lý – Hóa học được thành lập năm 2004 từ những ngày đầu thành lập trường THPT Trần Hưng Đạo. Sau một chặng đường phát triển, trường đã lớn mạnh về cả chất lượng và số lượng nên tổ Vật lý – Hóa học tách thành tổ Vật lý – Công nghệ và tổ Hóa học năm 2008. Đến năm 2019 lại nhập thành tổ Vật lý – Hóa học – Công nghệ. Hiện nay tổ có 12 giáo viên giảng dạy, trong đó có 06 giáo viên Vật lý, 06 giáo viên Hóa học. Trong quá trình hình thành và phát triển, tổ luôn luôn chú trọng đến công tác nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong tổ hiện có 03 giáo viên có học vị Thạc sỹ; 10 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 02 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cơ sở. Tổ luôn đồng hành cùng nhà trường THPT Trần Hưng Đạo viết lên những trang sử vẻ vang, những thành tích đáng tự hào, góp phần tạo nên diện mạo của trường, gây ấn tượng tốt đẹp cho các thế hệ học sinh, phụ huynh và địa phương như ngày hôm nay.



Tập thể giáo viên của tổ luôn phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, không ngừng học hỏi, nghiên cứu ngày càng sâu rộng, chủ động, sáng tạo quyết tâm đổi mới phương pháp giảng dạy. Các thành viên trong tổ được trang bị kiến thức vững chắc, tư duy khoa học đúng đắn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào công tác giảng dạy. Do đó, tập thể tổ đã giúp sức cho nhiều học sinh bước vào các trường Đại học có uy tín trong nước, nhiều học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Bên cạnh đó, từng thành viên của tổ hết sức quan tâm và hưởng ứng tích cực viết Sáng kiến, làm ĐDDH và soạn bài giảng có ứng dụng công nghệ

thông tin. có hình ảnh minh họa sống động giúp học sinh yêu quý và say mê học môn học.

Với những cống hiến xuất sắc trong những năm thành lập đến nay. tổ luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo. Công đoàn Ngành tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và giấy khen nhiều năm. Nhiều giáo viên trong tổ được Bộ Giáo dục và Đào tạo. UBND tỉnh. Liên Đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.

Theo xu hướng phát triển của đất nước. của quê hương Đắk Nông và của trường THPT Trần Hưng Đạo. tập thể tổ Vật lý - Hóa học - Công nghệ sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. giữ vững những thành tích đã đạt được. phát huy truyền thống “Dạy và học” của trường. xứng đáng là tập thể nòng cốt của nhà trường.

Tổ Sinh học – Công nghệ đoàn kết. sáng tạo

Thầy Nguyễn Hữu Thanh – Tổ trưởng

Theo quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 7/7/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông. ngôi trường mang tên THPT Trần Hưng Đạo thành lập. tọa lạc tại trung tâm thị trấn Đắk Mil và tổ Sinh học cũng được ra đời từ đó. Năm tháng cứ dần trôi đi mà thời gian không đứng lại bao giờ thế mà tổ sinh học đã trải qua mùa xuân thứ 20. ngày đầu mới thành lập tổ chỉ có 3 thành viên trong đó 2 thành viên là cô Lê Thị Bích và cô Nguyễn Nữ Ánh Trinh được điều động từ trường THPT Đắk Mil còn cô Trịnh Thị Thu Hoà là tuyển mới về. Trải qua nhiều năm biến cố đến nay đã cơ bản ổn định với 7 thành viên: 6 giáo viên đạt chuẩn. 1 trên chuẩn.



(Từ trái qua phải: Thầy Nguyễn Hữu Thanh - Tổ trưởng. Cô Trịnh Thị Thu Hoà. cô Lê Thị Bích. cô Bùi Thị Tiến. cô Nguyễn Nữ Ánh Trinh. cô Trần Thị Kim Nguyên. Thầy Nguyễn Lê Anh Đức - Bí Thư Đoàn trường)

Ngay từ ngày đầu thành lập mặc dù gặp rất nhiều khó khăn. trang thiết bị thiếu thốn nhưng với lòng yêu nghề. Các thầy giáo. cô giáo trong tổ sinh đã vượt lên trên tất cả. đào tạo ra biết bao thế hệ nhân lực cho đất nước. Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. chính vì thế. qua các bài giảng của mình. các thầy cô đã cố gắng giúp đỡ các em trong từng bước trở thành những người thành công trong sự nghiệp của riêng mình. Trong những năm qua tổ sinh vẫn luôn cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn để nâng cao chất lượng giảng dạy các thành viên trong tổ và tổ chuyên môn luôn nêu cao tinh thần tự học sáng tạo và đoàn kết tổ chức các hoạt động chuyên môn thiết thực: Xây dựng ngân hàng câu hỏi. sinh hoạt chuyên môn theo hướng xây dựng bài học. xây dựng hệ thống bài giảng dùng chung cho tổ chuyên môn Đối với những bài khó. cả tổ cùng nghiên cứu để tìm ra được cách tiếp cận hợp lý nhất. phù hợp nhất đối với các em học sinh của mình. Bên cạnh đó. việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài giảng được đẩy mạnh 100% các đồng chí trong tổ đã biết sử dụng bài giảng PowerPoint. khai thác các nguồn tài liệu từ Internet tranh ảnh. phim Thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp giáo dục. phát huy tính tự học của học sinh. lấy học sinh làm trung tâm tổ cũng đã thực hiện rất tốt theo tinh thần đổi mới của bộ giáo dục..

Từ ngày thành lập trường đến nay. tổ sinh luôn tự hào vì đóng góp sức lực của mình trong con đường tạo ra một mái trường tốt nhất dành cho học sinh thân yêu. tạo được tiếng vang trong tỉnh nhà. Trường THPT Trần Hưng Đạo khẳng định được vị thứ 2 trong khối THPT toàn tỉnh chỉ đứng sau trường chuyên Nguyễn Chí Thanh. đó là một niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của toàn bộ tập thể nhà trường cũng như tổ sinh học – công nghệ tiếp bước trong thời gian tới.

Cùng với sự phát triển của đất nước. sự đổi mới sâu sắc toàn diện của ngành giáo dục. tổ sinh cũng luôn cố gắng học tập tiếp thu kiến thức và phương pháp giáo dục mới để thực hiện tốt chương trình giáo dục tổng thể 2018 từ đó gặt hái được những thành công trong thời gian tới.

TỔ NGŨ VĂN - HÀNH TRÌNH THẮP LỬA ĐAM MÊ

Cô Nguyễn Thị Thủy – Tổ trưởng

“Khi nghĩ về một đời người. tôi thường nghĩ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nghĩ về nhiều người”. Lời bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn từ khi ra đời đã làm rung động bao trái tim người yêu nhạc. Với chúng tôi. lời bài hát gợi nhớ về những người làm công tác “trồng



người” của bộ môn Ngữ văn trường THPT Trần Hưng Đạo.

“Văn học là nhân học”. và dạy văn cũng là dạy làm người. Với sứ mệnh đó. song hành với quá trình 20 năm hình thành và phát triển của nhà trường. tổ Ngữ văn đã có những bước chuyển mình từ sự non trẻ của buổi đầu thành lập. từng bước khẳng định mình trở thành một trong những tổ bộ môn có những bước tiến mạnh mẽ. đóng góp tích cực vào bề dày thành tích đáng tự hào của trường THPT Trần Hưng Đạo. Những thành tựu của tổ Ngữ Văn có được nhờ sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường và sự nỗ lực vươn lên của tập thể Thầy Cô trong tổ.

Như một dòng chảy không ngừng. làm nên gương mặt của tổ Ngữ văn là sự dày công vun đắp và cống hiến của các thế hệ thầy cô như thầy Nguyễn Xuân. thầy Nguyễn Đình Hiệp. thầy Phan Thanh Thái. thầy Hoàng Ngọc Kí.

thầy Đỗ Việt Cường. cô Đỗ Thị Lan. cô Nguyễn Thị Thủy Yến. cô H'Xuân. thầy Vũ Thanh Tùng. cô Hà Lê Khánh Vy... Đó là những người thầy. người cô bằng lửa nghề đã khơi nguồn cho những đam mê văn chương dưới mái trường THPT Trần Hưng Đạo. ghi dấu bằng những thành tích ấn tượng trong các kì thi HSG. TN. ĐH. Dẫu bây giờ thầy cô không còn công tác tại trường. nhưng những cống hiến của thầy cô đã trở thành một phần của trường. của môn văn.

Tổ Ngữ văn của ngày hôm nay đã và đang tiếp nối truyền thống đó. Tổ có 8 thành viên. đội ngũ giáo viên của tổ luôn tâm huyết với nghề. có năng lực sư phạm. trình độ chuyên môn tốt. năng động và sáng tạo trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động khác của nhà trường; luôn cố gắng học hỏi. nêu cao tinh thần tự học và tự nghiên cứu. để tạo nên những giờ dạy "có lửa" khơi dậy sự đam mê và yêu thích của học sinh đối với bộ môn Ngữ văn. Ngoài những giờ dạy có lửa. tổ còn có những buổi sinh hoạt chuyên môn hiệu quả. những hoạt động ngoại khóa thu hút đông đảo học sinh tham gia. Để rồi thành quả ngọt ngào ảm áp nhất mà mỗi người thầy. cô dạy văn chúng tôi nhận được là những thành tích. giải thưởng của học sinh sau mỗi kì thi. nhưng trên hết là tình cảm yêu thương của học trò. là sự tin yêu của phụ huynh và là sự đồng cảm thấu hiểu sẻ chia của đồng nghiệp... đó cũng là động lực để chúng tôi vững vàng và nỗ lực nhiều hơn nữa

Chúng tôi vẫn thường hay nói. dạy Văn khó lắm. nó không có công thức sẵn - công thức ấy ở trong lòng người dạy. Cuộc sống biến thiên. có lúc cũng khiến cho con người "chòng chành" nhưng dù sao chúng tôi - những người lái đò chở tri thức văn học vẫn đắm sâu một niềm tin chắc chắn về tình yêu sâu sắc đối với nhà trường. luôn tin tưởng tha thiết tổ Văn sẽ ngày càng mạnh hơn. vững vàng hơn. Những con người của tổ Văn. kể đến sớm. người đến muộn hơn nhưng hết thầy đều xuôi cùng một dòng chảy yêu thương thời gian ấy. Và hết thầy đều sống thành thực và đắm đuối vì ước vọng của một ngôi trường ngày càng quá đỗi thương quen.

Cuộc đời này sẽ nằm lại trong văn chương. văn minh sự sống sẽ truyền thừa ở đó. Như trong Thủy Hử có viết: "*Bể dâu chớp mắt/ ngoài đầu thành mơ*". Cuộc sống là vô thường. văn chương muốn chúng ta hiểu về những đường biên của cuộc sống mà sống hết khả năng cho cuộc sống này. Quả đúng là như vậy và hơn ai hết. mỗi thầy cô giáo dạy bộ môn Ngữ văn ngoài việc trau dồi kiến thức thì phải là "những ngọn nến cháy hết mình"

(Ataturk). Để rồi, những trăn trở về nghề, bao tâm huyết trên từng trang giáo án của mỗi giáo viên tổ Văn sẽ góp phần giúp học sinh trở thành những con người toàn diện như đất nước yêu cầu. Hôm nay – Ngày mai - Ngày sau... Tổ Văn luôn mang theo niềm tin ấy trong suốt hành trình dạy CHỮ - dạy NGƯỜI của mình.

TỔ ĐỊA LÍ- THỂ DỤC- GDQPAN VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA DẠY TỐT- HỌC TỐT

Thầy Nguyễn Công Hoàng - Tổ trưởng

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định: *“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”*. Đúng như vậy. người giáo viên chính là những *kỹ sư tâm hồn*. vừa truyền thụ kiến thức vừa giáo dục đạo

đức cho học sinh trong sự nghiệp “trồng người”

mà xã hội đã giao phó.

Phong trào “Dạy tốt - Học tốt” là

một trong những hoạt động nổi bật của trường THPT Trần Hưng Đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện học sinh. Trải qua 20 năm trưởng thành và phát triển. tổ Địa Lí- Thể Dục - GDQPAN tự hào đã có những đóng góp đáng kể xây dựng nên ngôi trường THPT Trần Hưng Đạo với bề dày truyền thống dạy tốt - học tốt.

Tổ Địa Lí - Thể Dục - GDQPAN THPT Trần Hưng Đạo được thành lập trên cơ sở sự chia tách và sát nhập từ tổ Sử - Địa - GDCD và tổ Thể Dục - GDQPAN từ ngày 1/8/2018. Với đặc thù là một tổ ghép gồm ba bộ môn: Địa Lí- Thể Dục- GDQPAN. tổ cũng có một vai trò quan trọng trong việc đưa thành tích của nhà trường lên cao. Hiện nay tổ gồm 3 nhóm bộ môn với 9 thành viên có tuổi đời tương đối trẻ. luôn nhiệt tình. hết mình trong công việc. trong đó:



- Môn Địa lí gồm: Thầy Nguyễn Công Hoàng (Tổ trưởng chuyên môn). cô Đinh Thị Thúy An. cô Hoàng Thị Trọng Lương.
- Môn Thể dục gồm: Thầy Nguyễn Hùng Cường. thầy Phạm Đức Hoàng. thầy Nguyễn Văn Tương và thầy Phan Văn Lợi.
- Môn GDQPAN gồm: Thầy Lê Văn Chung. thầy Dương Đình Lai (Tổ phó chuyên môn).



Hình 2: Thầy Lê Trọng Việt (phó hiệu trưởng) và nhóm giáo viên bộ môn Địa Lí. Giáo viên bộ môn Địa Lí: từ trái sang phải: thầy Lê trọng Việt. cô Hoàng thị trọng Lương. cô Đinh Thị Thúy An (phó bí thư ĐTN) và thầy Nguyễn Công Hoàng (TTCM).

Hình 3: Nhóm giáo viên dạy Thể Dục và GDQPAN

Giáo viên bộ môn Thể Dục- GDQPAN: từ trái sang phải: thầy Nguyễn Hùng Cường. thầy Phạm Đức Hoàng. thầy Lê Văn Chung. thầy Dương Đình Lai. thầy Nguyễn Văn Tương và thầy Phan Văn Lợi.



Suốt 20 năm qua. tổ luôn là một tập thể đoàn kết. tận tụy. nghiêm túc trong công việc. thực hiện tốt nội quy. quy chế chuyên môn. Các thầy cô luôn có ý thực tự học để vươn lên tìm tòi. đổi mới phương pháp dạy học thông qua thực tế giảng dạy. học hỏi ở đồng nghiệp. ở báo mạng. tài liệu... Trong nhiều năm học về giảng dạy. hồ sơ đạt 100% đạt Khá - Tốt. Đến nay 100% giáo viên



trong tổ đạt chuẩn. 8 thầy cô đã đứng vào hàng ngũ của Đảng; sức mạnh của tổ chính là sự kết hợp hài hòa giữa lớp giáo viên lâu năm giàu kinh nghiệm với lớp giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động và giàu sức sáng tạo. Ghi nhận những đóng góp đó, tổ đã có nhiều thầy cô giáo nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh như thầy Nguyễn Công Hoàng, cô Đinh Thị Thúy An... nhiều thầy, cô giáo đã được bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Từ khi thành lập đến nay tổ luôn được công nhận đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến và tổ lao động xuất sắc. Trong những năm học trước đã có nhiều giáo viên chuyên công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở các cơ quan khác như: Thầy Phạm Viết Ngữ (giáo viên bộ môn Địa Lí, từng là phó hiệu trưởng trường THPT Đắk Mil, hiện nay đang định cư ở Hoa Kỳ), Thầy Lê Trọng Việt (giáo viên bộ môn Địa Lí hiện nay là phó hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo); thầy Mai Trần Anh (giáo viên bộ môn thể dục, hiện là trưởng phòng giáo dục huyện Đắk Song), thầy Nguyễn Xuân Long (giáo viên bộ môn thể dục, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đắk Mil), thầy Nguyễn Hồng Việt (giáo viên bộ môn thể dục, hiện là phó chủ tịch liên đoàn lao động huyện Đắk Mil). Tổ có 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia, 7 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Hòa chung với phong trào thi đua của nhà trường, trong những năm gần đây cùng với nỗ lực của cả thầy và trò trong giảng dạy cũng như trong học tập, việc ôn tập và bồi dưỡng được chú trọng, đặc biệt việc bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm, chú trọng và ôn luyện kỹ càng, có chiều sâu nên nhiều năm qua tổ luôn có thành tích cao: Tỷ lệ tốt nghiệp hằng năm cao hơn tỷ lệ chung của tỉnh, tổ có nhiều học sinh giỏi cấp cấp quốc gia, học sinh giỏi Olympic truyền thống 30/4, cấp tỉnh khối 12, gặt hái nhiều huy chương trong các kỳ thi Olympic cấp tỉnh, Hội khỏe phù đồng cấp tỉnh và thi An ninh quốc phòng cấp tỉnh.

Vẫn biết chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách nhưng với tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo, cống hiến, Tổ Địa Lí- Thể Dục- GDQPAN sẽ quyết tâm vượt lên tất cả để cùng với các tổ chuyên môn khác tiếp tục thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, quyết tâm đưa trường THPT Trần Hưng

Đạo huyện Đăk Mil lên một tầm cao mới. xứng đáng với lòng tin của các cấp lãnh đạo cũng như của nhân dân trong huyện.



Tổ Chuyên Môn Ngoại Ngữ - SỰ NỖ LỰC ĐÁNG TỰ HÀO

Cô Trần Thị Thoa - Tổ

Trưởng

Tổ Chuyên môn Ngoại Ngữ của trường được thành lập từ ngày 01 tháng 9 năm 2007 sau khi được tách ra từ tổ Xã hội để thành một tổ độc lập. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi tự hào là một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Dù dạy học Ngoại Ngữ tại một huyện miền núi như Đăk Mil, nơi mà điều kiện học tập tiếng Anh còn nhiều khó khăn, nhưng các thành viên trong tổ không ngừng nỗ lực học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Trong suốt những năm vừa qua, tổ Chuyên môn Ngoại Ngữ đã gặt hái được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Các em học sinh của chúng tôi đã liên tục đạt các giải cao trong các cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, cuộc thi thuyết trình tiếng Anh về Công Viên Địa Chất Unesco Đăk Nông, cùng nhiều giải thưởng khác. Thành tích nổi bật của chúng tôi còn thể hiện rõ trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, như kì thi học sinh giỏi Olympic 23 tháng 3 và kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12, nơi mà học sinh của chúng tôi luôn đạt kết quả cao.

Bên cạnh các cuộc thi học sinh giỏi, thành tích môn tiếng Anh của trường trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia những năm vừa qua cũng đứng ở những vị trí cao so với các trường THPT chuẩn quốc gia trong tỉnh. Điều này chứng tỏ sự cố gắng, tâm huyết và đồng lòng của toàn thể giáo viên trong tổ.

Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy kiến thức trên lớp, tổ Ngoại Ngữ còn đều đặn tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ bổ ích. Các buổi giao lưu ca hát, thi hùng biện, thuyết trình và các câu lạc bộ tiếng Anh không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn khuyến khích các em tham gia vào môi trường học tập chủ động và sáng tạo. Các hoạt động này không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn tạo ra cơ hội để các em áp dụng tiếng Anh vào thực tiễn và giao lưu với bạn bè, góp phần nâng cao chất lượng học tập, cũng như làm tăng niềm đam mê, yêu thích môn học này đối với các em học sinh.

Dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực và phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kiến thức và công nghệ, và không ngừng tìm kiếm các cơ hội để nâng

cao chất lượng giáo dục. nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh tiên bộ hơn nữa.

Xin trân trọng giới thiệu đội ngũ thành viên của Tổ Ngoại Ngữ. những người đã đóng góp không nhỏ vào những thành công và thành tích của tổ trong suốt thời gian qua cô Trần Thị Thoa - Tổ Trưởng. cô Ngô Lê Thanh Hiền - Tổ Phó. thầy Trương Ngọc Thông. cô Nguyễn Thị Thùy Ngân. cô Tô Thị Thuý Oanh. cô Bùi Thị Minh Quyên. cô Võ Thị Thu Hà. cô Nguyễn Lê Mỹ Phương.

Xin dành một phần trang trọng để ghi nhận sự đóng góp của Cô Nguyễn Thị Kim Cương. giáo viên. cựu tổ trưởng. người đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển tổ Ngoại Ngữ trong hành trình 15 năm. Hiện nay cô đã cùng gia đình đi định cư ở nước Mỹ.

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thành viên trong Tổ Ngoại Ngữ vì sự cống hiến và nỗ lực không ngừng. Sự đồng hành và hỗ trợ của quý thầy cô là nền tảng vững chắc cho mọi thành công của tổ và của các em học sinh.

**TỔ VĂN PHÒNG VỚI VAI TRÒ
ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI
SỰ PHÁT TRIỂN LỚN MẠNH
CỦA NHÀ TRƯỜNG.**

Cô Ngô Thị Tâm - Tổ trưởng



Tổ văn phòng được hình thành và phát triển từ những ngày đầu thành lập trường. bao nhiêu khó khăn. thiếu thốn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Cùng sự lớn mạnh của tập thể nhà trường đến nay tổ văn phòng đã hoàn thiện đầy đủ nguồn nhân lực. Với cơ cấu tổ chức của tổ gồm có nhiều bộ phận: Kế toán. Văn thư. Thủ quỹ. Thư viện. Y tế. Tạp vụ. Bảo vệ. Hiện nay. tổ có 08 thành viên: 01 Kế toán (Anh Lê Văn Lam). 01 Văn thư (Cô Mai Thị lệ Thu). 01 Thủ quỹ (Cô Ngô Thị Tâm). 01 Thư viện (Cô Trần Thị Oanh). 01 Y tế (Cô Trần Thị Ngọc Lan). 01 Tạp vụ (Cô Thái Thị Hoà Phượng). 02 Bảo vệ (Anh Đỗ Trường Tam và Bác Trần Công Mão). Trong chặng đường 20 năm. để làm nên sự lớn mạnh của tổ Văn phòng hôm nay còn có sự đóng góp của rất nhiều thành viên đã từng công tác tại trường. Đó là cô Loan. cô Diệu. anh Đông kế toán đã chuyên công tác; đó là bác

Viên. bác Duy. bác Đạt. bác Lân nhân viên bảo vệ đã nghỉ công tác; cô Huyền. cô Lý. cô Ý nhân viên tạp vụ đã chuyển công tác.

Nhìn lại hành trình 20 năm qua. các thành viên của tổ luôn tận tâm. tận lực phục vụ. trách nhiệm. nỗ lực cống hiến. đóng góp một phần công sức vì sự phát triển chung của nhà trường. Chính điều đó đã đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tuy mỗi bộ phận đảm nhiệm một đặc thù công việc khác nhau nhưng tất cả đều hướng về một mục đích chăm lo đời sống cán bộ. giáo viên. nhân viên nhà trường; phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập. cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt công việc. Mỗi thành viên luôn cố gắng. tận tụy. nhiệt tình với công việc được giao. đoàn kết hoà đồng với đồng nghiệp. phụ huynh và học sinh.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tổ Văn phòng luôn song hành cùng với các hoạt động tổ chuyên môn. phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. thể hiện tinh thần đoàn kết. nhất trí trong mọi công việc được giao. Tổ Văn phòng chúng tôi luôn tự hào. cùng với thành quả của cán bộ giáo viên trong công tác giảng dạy không thể thiếu được sự đóng góp của cán bộ. nhân viên trong tổ. Dù công việc thầm lặng nhưng tổ Văn phòng là cánh tay phải hỗ trợ kịp thời và đắc lực cho mọi hoạt động đổi mới và phát triển lớn mạnh của nhà trường.

Với bề dày thành tích của nhà trường. tổ Văn phòng xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mình. củng cố đội ngũ để đáp ứng được mọi yêu cầu của ngành. của nhân dân bằng cách tự học. tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. tham gia tích cực vào các phong trào thi đua của ngành. của trường. phấn đấu xây dựng tổ trở thành tổ vững mạnh.

Phát huy niềm vui. niềm phấn khởi trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường. tổ Văn phòng quyết tâm phấn đấu. đáp ứng cao nhất mọi nhiệm vụ được giao. Dù vẫn còn rất nhiều khó khăn. nhiều lo toan trong công việc và cả trong cuộc sống đời thường. nhưng các thành viên của tổ sẽ luôn nâng đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ. luôn thể hiện được tinh thần đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao. để góp thêm chút công sức nhỏ bé của mình vào những thành tích chung rạng rỡ của cả tập thể sư phạm nhà trường. nguyện sẽ toàn tâm. toàn ý vì sự nghiệp “trồng người”./.



BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ông Hà Xuân Phúc – Trưởng Ban đại diện CMHS

Ban đại diện cha mẹ học sinh là một tổ chức tự nguyện có ý nghĩa. lợi ích thiết thực trong việc kết nối giáo dục giữa nhà trường và gia đình. là một phần quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Trong sự phát triển chung của trường THPT Trần Hưng Đạo hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh đóng vai trò không nhỏ. Ban đại diện là những người kết nối. đồng hành để cùng với nhà trường xây dựng. phát triển nhà trường và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh. Hoạt động hiệu quả của ban đại diện CMHS góp phần động viên. khích lệ để giáo viên có thêm tinh thần. động lực gắn bó với nghề.

Trong hoạt động của mình. Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường đã có những đổi mới trong nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn của nhà trường và phát huy được vai trò. trách nhiệm của mỗi thành viên trong hoạt động của nhà trường. đồng thời bảo đảm tính chủ động. sáng tạo. độc lập. tạo sự đoàn kết. đồng thuận cao trong các phụ huynh học sinh của các lớp.

Ban đại diện hội Phối hợp với nhà trường hướng dẫn. tuyên truyền. phổ biến pháp luật. chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học

sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc bảo vệ giáo dục học sinh; phối hợp cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục văn hoá; phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các hoạt động; phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp và trang thiết bị dạy học. Những hoạt động của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm. thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc học tập của con cái và thể hiện sự nâng cao trong nhận thức về trách nhiệm phối hợp giữa Nhà trường- Gia đình - Xã hội trong phát triển giáo dục nói chung và nhiệm vụ xây dựng môi trường học đường thân thiện. lành mạnh. an toàn. bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho công tác dạy và học nói riêng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Đặc biệt. nhận thấy vai trò quan trọng của công tác xã hội hóa trong bối cảnh ngành Giáo dục còn nhiều khó khăn là chủ trương quan trọng và đúng đắn của Đảng và Nhà nước. nhằm hướng đến mục tiêu tạo môi trường. điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Thực tế cho thấy. trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế thì chủ trương xã hội hóa đầu tư cho giáo dục để học sinh được học tập trong môi trường giáo dục tốt là rất cần thiết. góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy. Ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường đã phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường thường xuyên quan tâm. hỗ trợ nhà trường. thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển toàn diện.

Dấu ấn của công tác xã hội hóa của nhà trường trong những năm qua là các hoạt động khuyến học. khuyến dạy học sinh nghèo vượt khó của nhà trường được chấp cánh ước mơ khi thường xuyên được các tập thể. cá nhân trao các suất học bổng và nhà trường nhận tài trợ các công trình như Tivi thông minh. hệ thống

camera an ninh. hệ thống Wifi. sân bóng đá MiNi cỏ nhân tạo. khu liên hiệp giáo dục thể chất. văn phòng Đoàn thanh niên. sơn sửa tượng đài. đổi lại pêtông sân trường....chính nguồn lực xã hội hóa từ phụ huynh học sinh và một số đơn vị. cá nhân đã giúp nhà trường có được cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp cũng như nâng tầm giá trị nhân văn của môi trường giáo dục. từ đó. góp phần thúc đẩy phong trào học tập trong học sinh.

Có thể khẳng định rằng. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo đã thực sự trở thành tiếng nói đại diện cho tập thể phụ huynh của nhà trường trong các hoạt động giáo dục. trở thành một trong ba trụ cột (Gia đình - Nhà trường - Xã hội) xây dựng xã hội học tập. nâng cao chất lượng giáo dục. đào tạo của nhà trường.

CẢM XÚC HAI MƯƠI NĂM

Cô Nguyễn Thị Hải Thanh – Giáo viên Ngữ văn

Trong tác phẩm “Totto-chan bên cửa sổ” của nhà văn Nhật Bản Kuroyanagi Tetsuko đã kể về một ngôi trường “kỳ lạ” mang tên Tomoe. ở Tomoe học sinh sẽ được phát triển tự nhiên vì “ước mơ của các em lớn hơn mơ ước của các thầy cô”. Ở Tomoe, cá sẽ được học bơi, chim sẽ được tung cánh trên bầu trời, chẳng ai ép buộc một con cá học leo cây để rồi trách chúng vô dụng cả! Ở Tomoe, các em được lắng nghe, được thấu hiểu, bằng những phương pháp thú vị, qua các bậc nhà giáo tuyệt vời... như thầy hiệu trưởng Kobayashi đã nói với Totto-chan, cô nhóc từng bị “đuổi học”, từng bị đánh giá là “hư hỏng, phá phách” rằng: “Em thật là một cô bé ngoan”. Chính nhờ Tomoe và thầy Kobayashi mà các học sinh dưới mái trường ấy đều trở thành người tốt và thành công trong xã hội.

Và với tôi cũng có một ngôi trường Tomoe như vậy – trường THPT Trần Hưng Đạo.... Tôi xin được viết về một tập thể Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh và phụ huynh của trường tôi. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu để nói cho hết những tình cảm của mình về ngôi trường ấy. Trường tôi – trường THPT Trần Hưng Đạo, ngôi nhà thứ hai của tôi, theo đúng nghĩa, đang chuẩn bị cho một ngày lễ lớn - Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

Ai đó đã từng nói: “Mỗi thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”. Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, tôi lại nghĩ đến tập thể Ban giám hiệu, giáo viên trường tôi. Công việc “trồng người” vốn rất nhiều thử thách nên việc được sống trong một hội đồng sư phạm mẫu mực, đồng lòng, đoàn kết và sẵn lòng sẻ chia là một ước mơ của bất cứ ai tham gia công tác giáo dục. Ở trường THPT Trần Hưng Đạo, ai ai cũng hiểu âm tình cảm đồng nghiệp mới tốt cho việc chung. Có hiểu nhau mới sẻ chia, gánh đỡ và cảm thông trong công việc tốt nhất. Đồng nghiệp tôi tới đây từ khắp mọi nơi. Chúng tôi chia sẻ với nhau tình cảm đồng nghiệp, tình cảm bạn bè, chia sẻ cùng nhau những bài giảng khó, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Giáo viên của trường tôi tận tình và yêu thương học sinh lắm. Các thầy cô là những người đưa đò cao cả, bằng cả tâm và tài của mình, các thầy cô đã dìu dắt và nâng đỡ bao lớp học sinh trở thành những con ngoan, trò giỏi, trở thành những công dân có ích cho quê hương, cho đất nước. Tập thể Ban giám hiệu luôn lắng nghe những sẻ chia, tâm tư của thầy cô, đồng hành cùng thầy cô trong công việc.

Trường tôi luôn xác định dạy chữ đi đôi với dạy người, vì vậy, Để nâng cao được chất lượng học tập học sinh, Ban giám hiệu trường xác định phải bắt đầu từ việc giáo dục đạo đức cho học sinh, một khi các em có đạo

đức tốt sẽ tự nhiên mà hình thành một động cơ học tập đúng đắn và khi đó việc dạy chữ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là phải tạo cho học sinh ý thức kỉ luật ngay từ khi bước chân vào cổng trường. Nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo, thậm chí trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường, cùng sự hợp tác chặt chẽ của Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm, hằng ngày đội xung kích với lực lượng nòng cốt là học sinh, cùng các thầy cô làm công tác đoàn ngày nắng cũng như ngày mưa, thường có mặt tại trường từ rất sớm làm nhiệm vụ kiểm tra tác phong của học sinh từ quần áo, giày dép, băng tên, logo đôi khi cả đến dụng cụ học tập của học sinh. Để rồi cho đến hôm nay tác phong nề nếp của học sinh được thay đổi rất rõ rệt, đi vào quy cũ.

Khi đạo đức của học sinh đã ngày càng tốt hơn, nhà trường tiếp tục nhìn về khía cạnh dạy chữ. Trong những năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường (cả mũi nhọn và đại trà) luôn dẫn đầu trong khối các trường THPT trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số các em học sinh mà năng lực học tập còn yếu, khả năng tự học chưa có... Nhà trường lại tiếp tục trăn trở về việc nâng cao chất lượng học tập cho các em, đặt biệt là các em học sinh 12 chuẩn bị tốt nghiệp. Với hi vọng tăng tỉ lệ đậu tốt nghiệp chính là tăng cơ hội lựa chọn con đường tương lai cho các em, để học sinh Trần Hưng Đạo luôn là những con người có ích cho xã hội, vì vậy những lớp học phụ đạo dành cho học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp ra đời. Trong những năm qua, những lớp học như thế này đã được nhà trường duy trì để hỗ trợ cho bao thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu, trung bình yếu... trước nguy cơ trượt tốt nghiệp. Các lớp học được sắp xếp dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của các em học sinh muốn cải thiện và nâng cao điểm số các môn thi tốt nghiệp như: Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh... Là lớp học miễn phí nên giáo viên tham gia hỗ trợ đều trên tinh thần tự nguyện. Dù không có thêm thu nhập, hay phải gác lại việc gia đình... nhưng mỗi thầy cô trường chúng tôi vẫn dành thời gian, công sức giúp đỡ học trò bằng cả tấm lòng và sự nhiệt huyết. Sự góp sức, hi sinh thầm lặng của các thầy, cô giáo đã tiếp thêm động lực cho mỗi học trò, góp phần vào nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm của nhà trường, khẳng định thương hiệu và chất lượng dạy học của nhà trường.

Với một thái độ cầu thị, trường THPT Trần Hưng Đạo không chỉ khẳng định mình ở kết quả học tập mà cả ở các hoạt động phong trào của đội ngũ thầy cô giáo và học sinh. Những thành tích từ hội thi GVG cấp tỉnh, hội diễn văn nghệ thể thao của ngành... đã chứng minh một điều các thầy cô không chỉ dạy tốt mà còn giỏi trong phong trào văn nghệ - TDTT. Các phong trào, hội thi do đoàn trường phát động thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh, có những hoạt động đã trở thành thương hiệu của phong trào đoàn.

Hôm nay, nhìn lại diện mạo ngôi trường đã khác xưa rất nhiều... Trường đã khoác lên mình một tấm áo mới nhờ công tác “ xã hội hóa giáo dục” của nhà trường. Trường đã khang trang hơn, cơ sở vật chất của nhà trường đã đáp ứng được yêu cầu của dạy học trong bối cảnh mới. Các phòng học được lắp đặt hệ thống Wifi, trang bị ti vi thông minh. Nhà trường còn có một khu giáo dục thể chất hiện đại với nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá mini, sân bóng rổ... Cảnh quan của trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn nhờ sự đóng góp công sức của từng thầy cô, học sinh và cả phụ huynh của trường. Các học trò cũ khi ghé thăm trường đã không khỏi ngỡ ngàng về sự thay đổi cảnh quan của trường, và ngày càng tự hào về ngôi trường mến yêu.

Chặng đường để Trần Hưng Đạo có được vị thế trong ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông, chỗ đứng trong lòng người dân Đắk Mil như ngày hôm nay là chặng đường đầy khó khăn gian khổ, chỉ có người trong cuộc như chúng tôi mới hiểu được. 20 năm qua với những biến động thăng trầm của một ngôi trường thì khó có ai có thể ngồi khắc lại từng tháng, từng ngày, từng năm đã đi qua. Nhưng được chứng kiến và góp mặt trong từng chặng đường phát triển của nhà trường - 5, 10, 15, và trước mắt là mốc son 20 năm - tôi thấy mình thật may mắn bởi Trần Hưng Đạo đã cho tôi rất nhiều: đồng nghiệp đáng mến, học trò đáng yêu, phụ huynh thấu hiểu với công việc nhọc nhằn và tâm huyết thầy cô đã bỏ ra. Tôi cảm thấy mình đã trở thành một phần bé nhỏ của ngôi trường này và trường đã trở thành một phần thật lớn lao trong tôi. Để rồi, năm tháng trôi qua, tôi cũng trưởng thành theo ngôi trường. Tôi trưởng thành một, trường tôi trưởng thành mười...

Mọi thứ rồi sẽ đổi thay như quy luật vốn có. Nhưng ngôi trường vẫn cứ nằm yên đó, lặng lẽ buồn vui, lặng lẽ già đi theo năm tháng. Ngôi trường kể về cuộc đời mình bằng những câu chuyện vô ngôn. Nó là quyển nhật kí không lời của của biết bao con người, biết bao thế hệ đi qua nó. Tôi còn nhớ hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.

Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.

Với Trường Trần Hưng Đạo... “của tôi”, sẽ không phải là vậy. Có nghĩa là khi tôi chưa đi thì nơi ấy cũng đã “hóa tâm hồn” đối với tôi rồi.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường đã tới gần, rồi ngày đặc biệt như thế này sẽ trôi qua, nhưng nó lắng lại trong mỗi thầy, mỗi cô, mỗi học sinh các thế hệ những điều thật sâu sắc và rồi để nhớ, tri ân và thì thầm lời biết ơn sâu sắc nhất tới thầy cô đã đang và sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền THPT Trần Hưng Đạo đi đến bến bờ của tri thức, của tình người và của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

BIẾT ƠN VÀ TỰ HÀO VỀ MÁI TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THÂN YÊU

Hà Lê Khánh Vy - Cựu học sinh niên khóa 2004 - 2006

“Hằng năm cứ vào cuối thu. lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.”

(Thanh Tịnh. Tôi đi học)

Những câu văn của tác giả Thanh Tịnh như đang nói hộ cảm xúc của chính tôi lúc này. Đó là cảm xúc của một học sinh sau 20 năm được trở về ngôi nhà thân yêu – nơi đã ghi dấu một bầu trời kí ức thanh xuân tươi đẹp – mái trường THPT Trần Hưng Đạo.

Là thế hệ học sinh đầu tiên của trường. hành trang mang theo trong tôi là kỉ niệm sơ khai. giản dị mà ấn tượng sâu đậm. Tôi nhớ như in ngày khai giảng đầu tiên (năm học 2004 – 2005) ở ngôi trường mới. hồi trống sao mà rộn rã. lễ chào cờ đầu tiên thật trang nghiêm. không nhớ rõ các thầy cô và các bạn đọc gì. nói gì nhưng cảm giác bồi hồi còn nguyên trong lòng.



Lễ khai giảng năm học 2004 - 2005

Chính nơi đây. chúng tôi được những thầy cô từ ngày đầu thành lập trường tận tình dạy dỗ. Đó là thầy cô chủ nhiệm tận tâm mà em luôn kính trọng. thầy Tạ Ngọc Bảo và cô Dương Thị Hương; là thầy Hiệp. cô Lan. cô Hương với những giờ giảng văn thật lắng đọng; là thầy Thăng. cô Nguyệt với những công thức phân tử hữu cơ đến năm mơ cũng phải nhớ; là thầy Bảo. thầy Hoành khi quên tên định luật Vật lý là chép phạt chục lần; là cô Trinh. thầy Thanh. cô Hòa. cô Bích đưa chúng em đến nguồn gốc của tế bào sinh trưởng; là thầy Nhật. cô Đông với những câu chuyện đời thường bồi dưỡng phẩm chất của công dân; là cô Oanh. cô Thoa. cô Cương. thầy Thông gõ thước nhịp đều “repeat after me” mỗi giờ reading; là trở về lịch sử của nhân loại cùng thầy Sơn. thầy Pháp; là những giờ nhảy cao. nhảy hố. chạy 3 vòng sân của thầy Việt. thầy Tương. thầy Lai; và em luôn biết ơn thầy Ngữ - người thầy đã mang em đến với niềm đam mê môn Địa lí. rèn giũa chúng em những ngày học đội tuyển học sinh giỏi. Mỗi người thầy. người cô đều là tấm gương sáng trong mỗi thế hệ học sinh chúng em. Nhớ ngày ấy. cuộc sống của các thầy cô còn nhiều khó khăn. vất vả. Đa số thầy cô xa gia đình để đến vùng quê mới lập nghiệp nên phương tiện đi lại hạn chế. chủ yếu ở khu tập thể chung sau trường. Nhưng trước đám học trò nhỏ bé của một huyện miền núi nghèo. thầy cô đã dành hết cho chúng tôi tình yêu thương. sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm. Chính sự tận tâm và lòng nhiệt huyết của các thầy cô đã tiếp sức cho chúng em tinh thần ham học. nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.

Nay trở về. bức tường vôi bạc màu và đóm nắng úa gợi trong tôi những suy niệm về sự hiện hữu của thời gian. Hai mươi năm. ngôi trường qua biết bao đổi dời. biết bao thăng trầm. Ở nơi đó. không phải chỉ là một cuộc đời. mà biết bao nhiêu cuộc đời đã từng dừng lại. ghé chân rồi đi xa. Ở nơi đó. không phải là mái nhà cho một người mà là một lớp người. cho những lớp người. Đến và đi. để rồi có bao nhiêu con người đi qua rồi mà còn ngoảnh lại? Chúng tôi đã trưởng thành từ mái trường Trần Hưng Đạo thân yêu rồi đi khắp mọi miền đất nước và nhiều người đã thành đạt trên những lĩnh vực khác nhau. Tôi may mắn hơn các bạn vì sau 4 năm ở giảng đường đại học sư phạm. tôi lại được làm đồng nghiệp của thầy cô trong sự nghiệp trồng người. Năm 2010. khi nhận quyết định về trường. lòng tôi vừa hồi hộp vừa vui sướng khôn tả. Và cũng từ đây. thầy cô là người truyền lửa yêu nghề cho tôi bằng những lời động viên. những kinh nghiệm quý báu của mình. Tận trong đáy lòng. tôi luôn biết ơn thầy cô sâu sắc. vẫn luôn tự hào mình là một học sinh của ngôi trường mến yêu.

Tháng năm đi qua. từng thế hệ cũng lần lượt nối nhau tạm biệt trường xưa. cũng là vĩnh viễn chia xa tuổi học trò. Nhưng trường tôi thì còn mãi đó. trầm ngâm như một người đã dạn dày sóng gió. khoác lên mình chiếc áo vải màu thời gian. tiếp tục hành trình “ươm mầm” cho đất nước.

Và một sáng mùa thu trong xanh trên cao nguyên đầy nắng gió. tôi đã bắt gặp những nữ sinh trong tà áo dài trắng tung bay trên đường đến trường. lòng tôi lại “lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”.

NHỮNG NĂM THÁNG THANH XUÂN RỰC RỠ

Nguyễn Thị Thanh Hằng – Cựu học sinh niên khóa 2019-2022

Cho tôi quay về đi!

Về đâu?

Về cái ngày mà chúng ta chẳng cần biết gì nhiều hơn ngoài mộng mơ và mong ước. Mái trường cấp 3 của tôi THPT Trần Hưng Đạo.

Bạn còn nhớ bản thân của những năm tháng đó không. Còn tôi. tôi vẫn nhớ. 2024 nhìn về 2019 với những hoài niệm luyến tiếc về một tuổi trẻ dữ dội và đầy tha thiết. Khi viết những dòng này. tôi vẫn hoài nhớ và biết ơn.

Xuất thân bình thường. cấp 3 đến với tôi như một tiến trình mà đối với một ai cũng như thế. Ở đây. chúng tôi hoàn toàn là mẫu số chung. Hằng ngày chỉ có ăn và ngủ. họ gọi tôi là “búp măng non” chưa cần lớn. May mắn hơn một chút thì có thể tôi sẽ đọc sách. chơi thể thao. Là một cô bé cấp 3 trong trẻo và không suy tư. tình trạng này chiếm trọn trái tim tôi suốt nửa đầu năm lớp 10. Và nếu. thật sự không có một thay đổi nào. ắt hẳn tôi đã chẳng ở đây vào ngày hôm nay. viết tâm tình này.

Quãng thời gian cấp 3 của tôi thật ra không quá sôi nổi. kỉ niệm với bạn bè cũng không quá nhiều. Nhưng có một điều làm tôi vương vấn mãi. Có nên kể hay không. rằng tình yêu với môn Ngữ văn sẽ đem lại cho bạn nhiều thứ. Bạn nghĩ rằng nó viên vông và đầy hư ảo? Không. con người tôi được xây dựng từ những giá trị của văn chương. Nếu ai đó hỏi tôi rằng có quá tôn sùng không trong khi cấp 3 đâu chỉ có một vài giá trị đơn giản như thế. tôi còn sống và học tập vì nhiều điều khác. Tôi chỉ nhớ được rằng. bản thân còn lại gì sau những chuyến đi mà những thế giới kì diệu và hư ảo mà như mọi người vẫn thường nghĩ. Mấy ai khao khát tuổi trẻ được trở về những ngày tháng cất lực và tâm huyết để vùi mình hoàn toàn trong những chữ và chữ suốt 365 ngày (có thể chỉ là tôi ví von quá thôi). Áp lực có nhưng kiên trì được bao lâu. Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. cấp 3 và kỉ niệm trong tôi chỉ còn là hình hài được hiện diện mỗi khi chạm vào mỗi câu chuyện.

Tôi may mắn được chen chân vào đội tuyển Ngữ văn của trường. Cứ mơ hồ lắm. vì xưa nay hầu như tôi chẳng ngó ngang gì đến văn chương. Những buổi học đầu tiên có chẳng chỉ là tràng cười của những đứa trẻ cầm trên tay xấp giấy dày cộm. mà cứ nghĩ. mình chẳng bao giờ đọc xong. Hí hửng lắm. ngây thơ.

Còn nhớ 2020 với sự bùng phát của đại dịch Covid 19 khi mà mọi hoạt động phần lớn đều dừng lại để nhường chỗ cho sự an toàn. chúng tôi những đứa học sinh Văn vẫn còn mò mẫm lách qua các chốt chống dịch để đến trường chỉ vì một lý do duy nhất ôn văn. Hành trình thế mà vui. có chút lo sợ. chút mệt mỏi và cả những lo lắng. Làm sao không lo cho được khi trước mắt

là những cuộc thi chúng tôi luôn ý thức đấu tranh để giành được giải thưởng. nhưng cũng là sự ẩn hiện mập mờ của virus covid đầu đó mà chúng tôi không thể nhìn thấy bằng mắt. Tự hào là những “chiến binh” ôn văn. mặc cho những lời nói ngoài kia. chúng tôi vẫn còn nghị lực lắm. May thay. không ai trong chúng tôi bị “đính” cả.

Tôi luôn biết ơn vì mái trường THPT Trần Hưng Đạo thân yêu đã cho tôi gặp gỡ một điều mà không bao giờ có sự xuất hiện hay lặp lại nào khác Cô Nguyễn Thị Hải Thanh. Sự tình cờ khiến tôi được biết đến và học cô. người có lẽ mà tôi nghĩ. hẳn đã rất thành công trong việc gieo vào trái tim của nhiều thế hệ tình yêu với những con chữ. Cô cẩn trọng và đầy tâm tư. Nhiều lúc tôi đã nghĩ. thật sự tôi chẳng có năng khiếu nào với văn chương cả. có chăng chỉ là sự truyền đạt khéo léo của cô đã khơi dậy đam mê văn chương trong tôi mà thôi. Sau này. tôi thích viết lắm. Nhìn thấy chữ. tuy có hơi nhiều nhưng lại “khoái”.

Và rồi. đến một ngày. tôi cùng chúng bạn lên đường để tìm kiếm những gì xứng đáng với công sức của mình. Chuyến xe đầu tiên chở chúng tôi lên tỉnh. tham gia các cuộc thi. Còn nhớ. trường tôi dụi dàng lắm. Ý tôi là sự quan tâm ân cần từ phía ban lãnh đạo nhà trường. Thầy hiệu trưởng. hiệu phó... đã dành cho chúng tôi những sự hỗ trợ tốt nhất. lời chúc đẹp đẽ và tốt lành nhất. Vẫn còn đây trong tâm trí của tôi. rõ ràng và sáng trong về hình ảnh sáng hôm ấy. Thầy Trần Công Nhị - Hiệu trưởng trường tôi. cùng thầy Nguyễn Ngọc Bảo. thầy Lê Trọng Việt – Phó hiệu trưởng dẫn chúng tôi đến thấp hương trước tượng anh hùng Trần Hưng Đạo. với một người còn non nớt như tôi thì hành động này thật bí ẩn và đầy thiêng liêng. Bồi hồi và xúc động xen lẫn chút tò mò là những gì đến bây giờ khi hồi tưởng lại tôi vẫn còn nhớ rõ. Rồi cứ tới những cuộc thi tiếp theo. Không một lần nào lời chúc của các thầy. cô mai một đi cả. vẫn còn đó giá trị và sự vẹn nguyên của tình thương đối với học trò. Không một ngày. một phút giây nào còn học ở trường mà tôi cảm thấy cô đơn. Thầy cô luôn nhiệt tình và quan tâm chúng tôi thật nhiều. Vui không? Vui chứ. 3 năm cấp ba cứ thế mà trôi qua nhanh vụt ngay trước mắt.

Năm học lớp 12 năm của những giọt nước mắt rơi ướt áo học sinh. và tôi cũng thế. Khóc vì suy tư và bỏ lỡ. Khóc vì niềm vui và cả những nỗi buồn. Vì vu rong ruổi khắp nơi để kiếm tìm giá trị của bản thân. Rằng nếu tôi không sống vì một mục tiêu nào đó. tôi sẽ chẳng bao giờ lớn cả. Chỉ một mục tiêu là quá đủ với tôi thời điểm ấy. Đến tận sau này. nhớ về những năm tháng thanh xuân rục rịch ấy. tôi vẫn nhớ. vẫn thương. vẫn biết ơn sâu sắc vì sự dạy dỗ lớn lao và tình yêu của các thầy. cô dành cho tôi.

Sài Gòn của những ngày hè oi ả mãi nhớ về Đăk Mil nơi có mái trường cấp 3 của tôi THPT Trần Hưng Đạo.

Chỉ muốn nhắn rằng. những thế hệ tiếp sau tôi có thể làm tốt hơn những gì chúng tôi thời điểm ấy. Các em có trong mình tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết.

cứ dần thân. cứ đi. sống vì mục tiêu cao cả của chính mình sẽ là sự đáp trả lớn nhất cho bản thân, gia đình và nhà trường. Còn lại gì sau một hành trình dài để tôi hoài niệm nếu không là kỉ niệm. Nhớ lắm, hoài mong nhớ các cô cậu học trò và mái trường năm ấy. “Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian phong phú nhất trong đời.”



TRƯỜNG GẦN NƠI TRÁI TIM XA

Dương Xuân Tân – Cựu học sinh niên khóa 2019- 2022

Hà Nội một ngày đầu hạ.

Những cơn mưa đã bắt đầu. nắng cũng đã dường như trở nên chói chang hơn.

Lúc nào cũng vậy. những cơn mưa mùa hạ cũng đem lại cho tôi bao cảm xúc lạ thường. Nhân một ngày mưa dầm rả rích. tôi lại ngồi bên mái hiên của khu trọ nhỏ giữa Hà Nội nhộn nhịp. trầm ngâm mà nhớ đến cảnh xưa người cũ. Nhớ những vùng cà phê hân hoan trong cơn mưa đầu mùa. nhớ gương mặt cần lao mưa nắng dãi dầu của cha của mẹ. Bất giác. tôi cũng như khao khát muốn sống lại một khoảng kí ức như gần như xa: thời tôi còn đi học dưới mái nhà Trần Hưng Đạo. Trong cơn mưa thanh xuân ấy. dù có bị cảm thì tôi vẫn nguyện được tắm thêm một lần nữa.

Thời gian qua đi. cảnh vật đổi dời. duy kỉ niệm là tồn tại mãi.

Câu chuyện thanh xuân

Nhớ những ngày mới bước vào ngôi trường Trần Hưng Đạo. tôi cũng mang trong mình những tò mò. những kì vọng. vừa thích thú nhưng lại vừa lo lắng. Được phân vào lớp 10A10. ba năm cuối thời học sinh của tôi bắt đầu đếm ngược! Thời gian học ở lớp chọn tự nhiên. bên cạnh những lúc vui vẻ với những hoạt động sáng tạo. đại bộ phận thời gian của tôi là căng thẳng trong những giờ lên lớp với những bài tập học búa mà tôi khó có thể lí giải được. Có những lúc. tôi dường như cảm thấy sợi dây liên kết giữa bản thân và thầy cô giáo bị đứt đoạn. Cảm giác lạc lõng bao trùm đã đẩy tôi vào trạng thái vô cảm một thời gian. chẳng thể nở nụ cười trước niềm vui. cũng không tài nào động lòng trước những nỗi buồn bất tận....

Trạng thái không vui cũng không buồn ấy khủng khiếp biết bao. tôi cũng nhận thức được điều đó là vô cùng đáng sợ... Tôi muốn thoát khỏi sự khô khan ấy. Tôi muốn đến một môi trường phù hợp hơn với bản thân. Khi nghĩ rằng sẽ chẳng ai tán đồng với quyết định chuyển lớp. tôi cũng khá dè dặt trong việc chuẩn bị các thủ tục chuyển lớp. Nhưng tôi đã sai. vì khi bày tỏ ý định đó. thầy giáo chủ nhiệm của tôi lại nói rằng ai cũng có quyền được chọn lựa nơi học tập của bản thân. ngoài ra cũng không có nơi nào là tốt hơn hay tốt nhất mà chỉ có nơi phù hợp hơn mà thôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn thiếu một câu: “Thầy Khoa Vinh. em rất biết ơn thầy!”

Vậy là bắt đầu làm lại với lớp 11A6. ngoài những người bạn vui tính từ lớp trước. nay tôi lại được kết thêm nhiều bạn mới. Ở đó. tôi tìm được con

đường tôi muốn đi và luôn phấn đấu cho con đường ấy. Điểm sáng của năm học này ngoài kết quả học tập như kì vọng của tôi. thì tôi rất trân trọng vì đây là một năm học trọn vẹn. là thời điểm giảm xuống của Covid-19 và trước khi nó bùng phát trở lại vào năm sau đó.

Lên lớp 12. do chuyển ban học để thi Tốt nghiệp. tôi chuyển sang lớp 12A1. Thời gian học tập với 12A1 trôi qua thật nhanh. nhưng cũng là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của thời học sinh. Nhớ làm sao khung cảnh cùng các bạn ở lại đến hơn 7 giờ tối. chúng tôi cùng nhau luyện đề. giải đề và cố gắng “nạp” thêm kiến thức vào đầu để đối mặt với kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 sắp tới. Đó là một khoảng thời gian tuy nhiều mệt mỏi nhưng cũng thật êm đềm.

Với trang bị đầy đủ. chúng tôi bước vào kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022. Một điều đặc biệt lúc bấy giờ đó là việc tôi đã chọn lựa môn tiếng Trung Quốc làm bài thi Ngoại ngữ. Đa số mọi người đều tỏ ra nghi hoặc và khuyên can bởi đây là lần đầu tiên có HS chọn ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh để dự thi tốt nghiệp. nhưng lời nói của thầy hiệu trưởng làm tôi cảm thấy rất bất ngờ. thầy nở một cười rạng rỡ mà rằng: “Em cứ đăng kí đi. thầy và mọi người đều tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của em!”. Đột nhiên. tôi cảm nhận được một hơi ấm kì lạ và sự một cảm giác an tâm khác thường. Và rồi. tôi đã đạt được một thành tích khá lí tưởng với tôi trong kì thi tốt nghiệp năm ấy.

Câu chuyện về văn

Hành trình theo đuổi học sinh giỏi môn Ngữ văn của tôi ban đầu cũng gặp nhiều bất trắc. một phần vì khối lượng lớn và nặng của bài vở trên lớp hành chính. một phần vì độ khó của môn Ngữ văn. ngoài ra còn bị đại dịch “phủ đầu” tất cả đã khiến tôi nhiều lần thất vọng và mất đi niềm tin trong con đường này. Nhưng may mắn thay. có một tình yêu lớn lao đối với văn học đã được truyền qua tôi qua cô giáo Nguyễn Thị Hải Thanh- người luôn nhiệt huyết và luôn gắn bó với đội tuyển chúng tôi. Chính cô là người truyền cảm hứng cho rất nhiều những thế hệ học sinh về tình yêu văn chương và con đường theo đuổi nó trong đó có tôi. cũng có lúc cô tựa như một người bạn vong niên vậy. luôn sẵn sàng lắng nghe. chia sẻ và động viên những người học trò của mình hướng tới sự hoàn thiện và tốt hơn mỗi ngày.

Trong hành trình ấy. tôi cũng cũng không thể quên sự quan tâm. động viên của các thầy trong ban lãnh đạo nhà trường. đó là thầy Nhị. thầy Bảo. thầy Việt và rất nhiều những người thầy người cô ở mái trường mến yêu. Đến bây giờ. với tôi. hình ảnh thầy hiệu trưởng chẳng quản đường xa. lên động viên tôi khi tôi bị mắc covid vẫn luôn là hình ảnh thân thương quá đỗi.

Cũng vì vậy. mà dần dà. tôi càng yêu văn một cách nhiệt huyết hơn. sống với văn như cơm ăn hằng ngày và rồi không phụ kì vọng. tôi đã đạt được những kết quả ngoài tưởng tượng của mình. Tôi luôn tâm niệm rằng khi con người quyết tâm thực hiện một điều gì đó thì cả thế giới sẽ giúp đỡ họ. vì vậy hành trình đến với văn của tôi phải kể đến công của rất nhiều người. là thầy cô luôn hướng dẫn và tạo điều kiện. là công cha mẹ săn sóc động viên ủng hộ. là những lời tâm sự và góp ý chân thành từ bè bạn.... Tôi rất biết ơn vì những điều ấy.

Dưới ngôi trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo thân yêu. tôi đã lớn lên như thế đấy và chính ngôi trường đã quan sát được toàn bộ quá trình đó. có niềm vui. có nỗi buồn. có vấp ngã nhưng cũng có đứng lên. Lúc ngôi trường được thành lập cũng chính là lúc tôi cất tiếng khóc chào đời- năm 2004. nay đúng tròn 20 năm. vừa đúng tuổi niên hoa. thanh xuân phơi phới. có đủ độ chín. trường thân yêu sẽ như hoa nở ở giữa muôn vàn hoa cỏ. Tôi tin rằng với thầy cô hiền đức. trường sẽ luôn là địa chỉ ươm mầm ra nhiều thế hệ học sinh vừa hiền vừa tài. đã vậy và sẽ mãi như vậy

Hà Nội. cơn mưa đã tạnh. trời trở lại quang đãng chỉ có con người là vẫn bị cảm trong nỗi hoài hương. nhớ thầy cô. nhớ bạn bè. nhớ ngôi trường...

DÒNG CẢM XÚC KHÓ TẢ CỦA CỰU HỌC SINH

KHI VỀ THĂM TRƯỜNG

Nguyễn Cẩm Tú – Cựu học sinh niên khóa 2019 - 2022

Có nơi nào mà chúng ta đi qua mà không gieo lại nỗi vấn vương? Có người nào ta từng gặp đã neo lại trong tâm trí cả bầu trời kỷ niệm? Thật vậy. trên đường đời. chúng ta đã từng đi đến rất nhiều nơi. cũng đã gặp được biết bao người. nhưng rồi. mãi hẳn sâu trong chúng ta là nơi đầy hoài niệm đã từng gắn bó. là người đã cho ta niềm động lực lớn lao.

Dù tôi rời xa mái trường thân thương này đã bốn năm. nhưng tôi vẫn nhớ mỗi ngày hình ảnh bản thân đến trường ra sao. và những bài học thầy cô đã từng nhắn nhủ. truyền cảm hứng cho tôi thế nào. Để rồi. mỗi dịp về quê. tôi lại chỉ muốn tìm gặp lại của chính mình trong dáng vẻ ngày ấy. muốn thăm ngôi trường thân thương này và được ngồi lại chia sẻ những câu chuyện đã. đang và sẽ qua với thầy cô. bạn bè. Tất cả đã trở thành một phần ký ức thật đẹp trong khoảng thời gian thanh xuân của tôi.

Lần gần nhất tôi về thăm trường đó là dịp cuối năm. mọi người tất bật chuẩn bị nhà cửa cho tươm tất để đón Tết đến Xuân về. Sân trường đìu hiu vắng bóng những tà áo trắng. những âm thanh ríu rít. chỉ còn đây vài chiếc lá vàng rơi. cùng những hàng cây đã đến mùa thay lá. Đảo mắt một vòng. tôi chợt nhận thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng trước Hòn non bộ đó là người thầy Hiệu phó ngày nào vẫn ân cần hỏi han. nâng đỡ tôi trước và sau mỗi cuộc thi – thầy Nguyễn Ngọc Bảo. Đã xa trường bao lâu rồi. mà giờ trở lại tôi vẫn thấy được tình yêu mà thầy dành cho ngôi trường mến yêu này. Vẫn nhớ ngày nào. thầy luôn là trưởng đoàn dẫn đội tuyển Học sinh giỏi của trường đi thi từ nơi này đến nơi khác. Hình ảnh thầy tất bật. đôi lúc la mắng. khó chịu. nhưng tôi biết đó là vì thầy lo lắng. quan tâm đến học trò chúng tôi. Tôi biết những lúc học sinh chúng tôi ở trong phòng thi. thầy chắc hẳn cũng không khỏi bồn chồn. hồi hộp. Cũng ở thầy. mà tôi cảm nghiệm được sự chuyên nghiệp trong từng công tác. tâm huyết trong từng công việc là như thế nào. Bao điều đáng học hỏi từ thầy. tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Đến bây giờ. dù tôi đang ở đâu hay làm công việc gì. tôi vẫn luôn nhớ những lời mà thầy Hiệu trưởng Trần Công Nhị đã chia sẻ với tôi trong những năm tháng đang ngồi ghé nhà trường. Thời gian. tôi xa nhà để học tập bồi dưỡng trong đội tuyển HSG Quốc Gia của Tỉnh. thầy không quản đường xa hay sắp xếp công việc để đến thăm chúng tôi. Đặc biệt thầy không chỉ là

người truyền cảm hứng cho chúng tôi động lực để cố gắng trong học tập. mà thầy còn bồi dưỡng cho chúng tôi về mặt tinh thần hay vật chất tùy theo cách này hay cách khác. Biết bao sự quan tâm. tuy thầy không nói. nhưng chúng tôi đều nhận thấy được. Tôi vẫn luôn tự hào và quý trọng vì có những người thầy tuyệt vời như thế đồng hành cùng mình trên hành trình chinh phục tri thức.

Thật không thể không nói đến. người cô âm thầm đứng sau những thành tích của tôi. Cô luôn là người truyền năng lượng tích cực cho tôi. là người hiểu tâm lý. và cảm xúc của học sinh chúng tôi nhất. Cô luôn cho chúng tôi những lời khuyên. góp ý chân thành mà thẳng thắn nhất. để chúng tôi mỗi ngày thêm hoàn thiện. và thay đổi tốt hơn. Cô luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi trong việc học đó là giữ vững phong độ học tập với năng lượng dồi dào nhất Còn nhớ hình ảnh hai cô trò chúng tôi tay cầm tài liệu. cô chỉ dạy. tôi thì chuyên cần lắng nghe. nói đến đây lòng tôi tự khắc xao xuyến nhớ về. Sẽ không bao giờ tôi còn được ngồi học cùng cô như thế nữa... Cũng đâu còn hình ảnh những lúc chúng tôi bước ra phòng thi. mà cô đứng đợi với tâm trạng lo lắng. với ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng. chợt nghĩ: “Không biết học sinh của mình làm bài thi có tốt không?”. Và đâu đây. hình ảnh cô đi trước. nhóm học sinh ôn thi chúng tôi theo sau. mà các thầy cô trong trường vẫn đùa “Gà mẹ - cô Thanh đi trước dẫn đàn con - chúng tôi theo sau”. Cô là người có trái tim ấm nóng chân thành nhất. cô đối với mỗi học sinh chúng tôi như người mẹ thứ hai. cô tinh tế. nhẹ nhàng. lại hài hước. Tình yêu cô dành cho nghề càng không thể nói hết. bởi công sức. thời gian. thậm chí tiền bạc cô bỏ ra để bồi dưỡng từng lớp lớp học sinh chúng tôi. cũng đủ để thấy trong cô luôn tràn đầy nhiệt huyết. Còn rất nhiều. rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ mà tôi không thể nào kể hết. tôi chỉ biết rằng tháng năm ấy dù đã qua nhưng tâm trí tôi vẫn luôn nhớ và trân quý từng khoảnh khắc đó. Vì tôi biết thời gian đó. sẽ không bao giờ trở lại. Lời yêu thương nào đọng đọng cho đủ. lòng biết ơn với cô trong tôi chẳng biết bao giờ đây. tôi chỉ biết việc hôm nay tôi làm. mỗi ngày cứ cố gắng. chỉ mong một ngày nào đó cô vẫn nhớ về tôi là một cô học trò ngoan mà cô sẽ tự hào!

Năm tháng cứ dần trôi đi. thoáng chốc giờ đây tôi cũng đang là một giáo viên trẻ phụ trách bộ môn Kỹ năng sống. ngày ngày đến trường với sự nhiệt huyết. trên tay là những trang giáo án. là những tập giáo cụ tự chuẩn bị. ... Đôi khi. chỉ cần tôi bước vào lớp. nhìn thấy gương mặt hồn nhiên của các học sinh là mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Những câu chuyện “vật vãnh” mà tụi nhỏ “mách”. những tiếng cười rộn ràng. những lúc hớn hờ khoe có đồ

chơi mới. ... đều làm tôi cảm thấy yêu học sinh và trân trọng công việc mình đang làm hơn. Đến bây giờ. tôi mới hiểu vì sao dù bao nhiêu năm đi nữa. thần sắc của thầy cô vẫn luôn tươi trẻ và yêu đời.

Ngồi viết lại những cảm xúc sau dịp đi xa về thăm lại trường cũ. trong tôi có biết bao nỗi nhớ. niềm thương. có niềm vui xen lẫn nỗi buồn. tôi mới thấy tháng năm ấy thật quý giá và tuyệt vời! Chắc hẳn trong chúng tôi. có người đi ngược lên thành phố học hành và làm việc. người đi xuôi rời xa quê đến đất nước xa lạ để mưu sinh. cũng có một số ở lại quê nhà để phát triển kinh tế. Và tôi ơi. dù có đi xa đến đâu. trong tôi vẫn luôn nhớ về nơi tuổi thơ mình đã gắn bó. nơi đã nuôi lớn tôi. và đặc biệt nơi có những người mà tôi hằng luôn trân trọng và biết ơn - là thầy cô mến yêu!

Con đò nào từng chuyên chở biết bao thế hệ học trò.

Tình đậm sâu. đò cập bến nào có thể quên?

Tôi tự hào là cựu học sinh của trường THPT Trần Hưng Đạo xin mượn lời bài hát “Người Thầy” để nói lên tiếng lòng của mình:

“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết
Công ơn người thầy”

THANH XUÂN CỦA TÔI

Nguyễn Hoài Bảo Thy – Học sinh 12A10

Mình cùng nhau đóng băng
Trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh
Như giấc mơ không trở lại...

Mỗi lần những giai điệu của bài hát “Mình cùng nhau đóng băng” của nhạc sĩ Tiên Cookie được cất lên là mỗi lần trái tim tôi chột thất lại. chột đập chậm đi một nhịp. Chỉ còn một năm cuối cấp nữa thôi. cánh cửa thanh xuân của tôi sẽ khép lại. sẽ như một giấc mơ không bao giờ có thể trở lại.

Người ta thường nói rằng cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. là những phút giây rung động bởi những cử chỉ ngây ngô của đứa bạn bên. là mỗi bữa sáng với câu hỏi quen thuộc: “Hôm qua có bài tập nào không?”. là những giờ ra chơi rôm rả những tiếng cười đùa. Có thể nói. mỗi người có một cảm nhận riêng về thời cấp 3 của mình. Mỗi người một định nghĩa. một ấn tượng. một kỉ niệm. không ai giống ai. Có người cho rằng đó là quãng thời gian ngây thơ. mộng mơ của tuổi học trò. là những phút giây có chút ngông cuồng như bão tố. là những khoảnh khắc của sự nuối tiếc không bao giờ phai. Còn với tôi cánh cửa cấp 3 mở ra được gói gọn trong hai từ "cơ hội". là cơ hội để tôi bước ra khỏi vòng tròn tự giới hạn của chính mình. của những năm cấp 2 nhút nhát. tự ti; là cơ hội để tôi gặp được những người bạn đồng điệu tri kỉ; là cơ hội để tôi trải nghiệm một hành trình. một cung đường cam go với cả mồ hôi và nước mắt nhưng đích đến lại là cả một đại dương rộng lớn. Đó cũng chính là hành trình tôi chinh phục ước mơ còn đang dở dang ở những năm cấp 2 hành trình để trở thành một học sinh giỏi văn. Một chuyến đi mà đã đem lại cho tôi những tháng năm thanh xuân rực rỡ không bao giờ tôi quên dưới mái trường THPT Trần Hưng Đạo.

Bước chân vào cấp 3 với những lo lắng và bối rối. tôi không có ý định sẽ tiếp tục theo đuổi với niềm đam mê văn chương của mình. có lẽ bởi một phần nào đó trong tôi lúc ấy vẫn còn e sợ. sợ rằng mình sẽ không thể làm tốt. sợ rằng bản thân thật ra chỉ đang vầy vùng trong một hố đen với những sự cố gắng nhưng không thành bởi dù đã theo đuổi văn từ những năm cấp 2 nhưng tôi vẫn không có nổi một thành tựu đáng kể. Cũng thật may. khát vọng trong tôi lúc đó vẫn chưa hề tiêu biến. vào ngày thi chọn đội tuyển học sinh giỏi của trường. tôi tham gia với một tâm thế đây sẽ là dấu chấm hết cho hành trình ôn văn vô vọng của tôi. Nhưng hoá ra đây lại chính là sự mở đầu. một sự mở đầu rực rỡ cho tuổi học trò vốn tưởng đã quá tẻ nhạt của tôi. Vào

được đội tuyển với số điểm có phần suýt soát. tôi đã rất tự ti. tôi không bắt chuyện với một ai trong đội và cố gắng tự học một cách âm thầm. Nhưng với nền tảng và kiến thức vốn có. tôi đã gặp khó khăn trong việc học. tôi lại bắt đầu nản chí. bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của bản thân.

Vào khoảnh khắc mà tôi nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc. tôi lại được các bạn chung đội tuyển giúp đỡ. các bạn không vì tôi ít nói mà tỏ ra lạnh nhạt trái lại các bạn lại rất hay hỏi han. giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hơn hết là giúp tôi có thể hoà đồng chuyện trò nhiều hơn với các anh chị cùng chung đội tuyển. Sự thân thiện của các bạn đã giúp tôi phần nào lấy lại được sự tự tin và càng có động lực để nỗ lực trau dồi tri thức mỗi ngày. Cùng với từng bước biến chuyển tích cực hơn của tôi đó là sự dìu dắt của cô Thanh người cô trực tiếp giảng dạy và ôn tập cho đội tuyển học sinh giỏi văn. Có lẽ đối với các anh chị đã từng ôn học sinh giỏi và các học sinh khác trong trường cô Thanh không còn quá xa lạ. Cô luôn là một giáo viên tận tâm với nghề. cô dường như đã dành cả nửa cuộc đời để cống hiến. để chèo lái con thuyền chở các học sinh đến với bến bờ tri thức. Con đường dẫn đến ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng. chẳng có con đường nào là bằng phẳng và cũng không có đại dương nào luôn yên ả. Vậy nên quan trọng là đứng trước những trắc trở. gặp ghềnh áy thái độ của chúng ta sẽ là như thế nào? Bước chân vào hành trình theo đuổi ước mơ. thủa ban đầu khi phải đối diện với những áp lực. những kì vọng vô hình nhưng luôn đè nén tôi luôn chọn cách trốn chạy và bỏ cuộc. Khi những kì thi kéo đến ò ạt. sự mất cân bằng giữa việc ôn học sinh giỏi và học tập trên lớp đã khiến tôi phải nhiều lần xin rút ra khỏi đội. nhiều lần bước ra khỏi mơ ước của mình. chính cô Thanh cùng các bạn. các anh chị trong đội đã kéo tôi lại. Để rồi theo từng bước đi của mình tôi dần trưởng thành hơn. dần học được cách đối mặt và thậm chí là tận hưởng những áp lực. biến áp lực thành động lực để tạo nên từng chút thành tích của tôi như bây giờ.

Trên bước đường đi đến thành công bao giờ cũng phải có mặt của sự đánh đổi. tôi chấp nhận đánh đổi thời gian vui đùa bên bạn bè. bên gia đình. chấp nhận đánh đổi công sức. mồ hôi và cả nước mắt. Cũng không ít lần tôi vừa khóc vừa viết bài vì áp lực. vì muốn bỏ cuộc nhưng đến cùng tôi vẫn kiên trì đến giờ phút này. Để rồi tôi đổi lại được một thanh xuân. một tuổi trẻ. một tuổi học trò đáng sống. đáng để nhớ về và cả những người bạn tri âm tri kỉ mà có lẽ sau này nếu lỡ mất họ tôi sẽ không bao giờ có thể tìm được nữa.

Mình cùng nhau đóng băng
Trước giây phút chúng ta chia xa
Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc



Thiên liêng lúc này
Đề đừng quên lãng
Đề đừng phai nhạt
Đề lần cuối ta bên nhau
Sẽ kéo dài mãi mãi...

Nếu được chọn lại một lần nữa tôi vẫn sẽ chọn đi thi vào ngày thi chọn đội tuyển học sinh giỏi. tôi vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục phấn đấu cố gắng theo đuổi văn chương. Cảm ơn những năm tháng cấp 3 ở dưới mái trường THPT Trần Hưng Đạo. tuy chỉ mới gắn bó với trường cũng như đội tuyển trong vòng hai năm nhưng tôi ước khoảnh khắc này sẽ được kéo dài mãi mãi. để tôi mãi mãi được đắm chìm trong quãng thời gian thanh xuân rực rỡ mà ngắn ngủi này. Cảm ơn trường vì đã giúp tôi trải nghiệm những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất một cách trọn vẹn với muôn vàn cơ hội được mở ra. Cảm ơn trường đã giúp tôi nuôi dưỡng và phát triển ước mơ theo đuổi văn chương trong tôi . Tôi sẽ luôn trân trọng những phút giây quý báu còn được gắn bó với mái trường THPT Trần Hưng Đạo này mãi mãi.

ƯƠM MÀM

Hoàng Trần Hà My – Học sinh 12A1

Tháng sáu về trời rợp hoa phượng đỏ
Ve râm ran nắng gió đến xao lòng
Ta gom nhặt thương nhớ khung trời kỉ niệm
Ngày đến trường nhưng nhớ mà trông mong!

Tháng 6 sân trường rục lên một màu hoa phượng đỏ. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè thi thoảng lại có những làn gió mát dịu bay tới, rung rinh những cánh hoa. Một mình bước thật chậm trên sân trường vắng, lòng tôi lại băng khuâng, xao xuyến, miên man những kí ức của một thời...

Ba năm đúng thật là một quãng thời gian không quá dài cũng chẳng phải ngắn nhưng sao lại trôi nhanh đến thế? Khoảng thời gian ấy trôi qua như một giấc mơ, giấc mơ ấy gom góp, chắt chiu lại những gì trong trẻo nhất, xinh tươi nhất, ngọt ngào nhất tại trường THPT Trần Hưng Đạo mà viết vào trang sách thanh xuân của tuổi trẻ. Những cảm xúc ngày nào còn ngỡ ngỡ bước vào lớp 10 vẫn vương vấn đọng lại sâu rõ trong tâm trí tôi. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu vừa nhận được kết quả thi chuyển cấp, trong tôi vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui vì mình sẽ được học tập, rèn luyện dưới một mái trường vốn có bề dày truyền thống gần 20 năm, nhưng cũng lo lắng vì không biết sẽ phải thích ứng với môi trường học tập mới, với thầy cô mới, bạn bè mới như thế nào. Thế nhưng, ngược lại với những lo lắng trẻ con của tôi là sự ân cần, nhiệt tình, thân thiện của các thầy cô giáo. Đó là giọng nói ấm áp trong buổi đầu gặp mặt, dặn dò của Thầy hiệu trưởng Trần Công Nhị, là sự quan tâm khi nhận lớp của thầy Hiếu – thầy giáo được phân công chủ nhiệm lớp tôi, là ánh mắt trìu mến nhìn đàn em vừa mới vào trường của những thầy cô khác nữa...

Nhớ lớp 10 ngây ngô và khờ dại
Cứ nghĩ thầy cô nghiêm nghị, chẳng ân cần
Vẫn tính trẻ con còn pha thêm người lớn
Bướng bỉnh, dỗi hờn thầy cô bảo chẳng nghe...
Mười một, mười hai là những ngày đẹp đẽ
Trò ấm tình thương của cô giáo trong trường
Trò hiếu tình yêu của thầy tận tụy
Trong nỗi nhọc nhằn khôn khó nghiệp đồ đưa...

Để rồi từ những ngày đầu tiên khi bước vào mái trường cấp 3 ấy, chúng tôi làm quen, học tập, thi đua, rèn luyện và cùng nhau phấn đấu không ngừng ... Và rồi đến tận đến năm lớp 11, khi sắp phải rời xa ngôi trường này, tôi mới cảm thấy hối tiếc vô cùng. Tại sao cho đến những giờ phút cuối con người ta mới biết trân trọng những gì sắp qua? Đó là lúc chúng tôi phải cùng nhau tất bật về đích. Có còn thời gian để nghĩ về nhau? Có thấy buồn khi nhận ra ngày chia tay đang đến rất gần? Hay tất cả sẽ nhòa đi bởi những bộn bề học hành, bởi những giọt mồ hôi trên trang vở? Những tiếng cười đùa, những trò nghịch ngợm, những nỗi buồn khi thất bại hay hạnh phúc khi thành công giờ đang hiện hữu ngay đây nhưng rồi sẽ theo gió hạ tan vào hồi ức. Và bây giờ tất cả chỉ còn là hoài niệm mà thôi... Tôi nhớ những ngày ôn thi cuối kì, giữa cái nắng chói chang của ngày hè tháng 5, tôi nhớ cái nóng oi bức của gió Lào, giữa những tiếng ve râm ran như nhắc nhở chúng tôi ngày thi. Tôi nhớ những cơn mưa rào bất chợt, kèm theo sấm sét, bên ngoài ồn ào là vậy, nhưng trong lớp học vẫn sang sảng tiếng giảng bài của thầy cô. Ngoài kia là giông tố của thiên nhiên hay chính là giông tố cuộc đời? Lời giảng của thầy cô hay chính lại là lời động viên, khích lệ chúng tôi vượt qua những thử thách? Lời giảng ấy nghe sao mà thân thương lạ, nó khắc sâu trong tâm trí mỗi chúng tôi cả hôm nay và ngày mai, mai sau nữa. Và có lẽ sau này, khi chúng tôi đã mỗi người một nơi hay đã leo lên đến muôn đỉnh vinh quang, chúng tôi vẫn biết chắc rằng vẫn còn thầy cô đứng lặng dõi theo. Một mai trên bến vắng, khi khách đã sang sông nhưng sao con đò kia vẫn miệt mài giữa đôi bờ tri thức. Sẽ có lúc tôi vấp ngã hay thành công trên đường đời, nhưng dấu thế nào đi nữa, một khoảnh khắc nào đó, kỉ niệm về mái trường THPT Trần Hưng Đạo ùa về, hình bóng thầy cô vẫn sống mãi, vẫn là động lực thôi thúc bước chân tôi thêm vững vàng...

Đang miên man trôi theo dòng kí ức, tôi chợt giật mình bởi một cánh hoa phượng rơi trên tay, khẽ khàng nhìn lên, vẫn là cây phượng ngày nào, vẫn là mỗi mùa hè đến đều thấp lên một khoảng trời đỏ rực cả một góc sân trường, báo hiệu một mùa thi may mắn, vẫn là hàng ghế đá dưới gốc cây nơi gắn với biết bao kỉ niệm của một thời. Mái trường vẫn còn đây, cây phượng vẫn còn đây, hàng ghế đá vẫn chờ đợi ai đây... mọi thứ vẫn còn đây nhưng bóng dáng người cũ đâu rồi? Nhìn để thấy bước chuyển mình của mái trường mình đã học, để thấy hàng cây, ghế đá, sân trường, để yêu thêm ngôi trường đã chấp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh. Có lẽ 20 năm là một

quãng đường không dài, nhưng nhìn mái trường của những năm tháng ấy, của những thế hệ ban đầu, của những ngày sau tiếp bước, sẽ thấy con tim của những người trò cũ vẫn đập nhịp đều như ngày nào, sẽ thấy tình yêu củ lớp lớp học trò vẫn cứ rộng dần theo năm tháng cạnh thầy cô. Và giờ đây:

...Tôi ước một lần lại ngồi trong lớp học
Để ngắm thầy cô trên bục giảng hôm nào
Để tìm nỗi lo mỗi giờ kiểm tra miệng
Để thấy cuộc đời học hỏi mãi an nhiên...

Vậy đây, cứ qua rồi lại ước được quay trở về một lần nữa nhưng nào có được. Cùng 20 năm, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của trường THPT Trần Hưng Đạo. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô- những người gieo mầm, ươm hạt, bồi đắp cho lớp lớp học sinh về kiến thức lẫn tâm hồn, cảm ơn mái trường, nơi gắn với bao kỉ niệm của một thời để thương, để nhớ, cảm ơn các thế hệ đi trước đã xây dựng một nền tảng vững chắc, một bề dày truyền thống để chúng con và những thế hệ sau tiếp bước...

Gió thổi mạnh khiến những cánh phượng lã tã rơi. Dường như trong gió có tiếng thì thầm khe khẽ của cánh hoa, như lời cảm ơn mảnh đất tốt tươi và người chăm bón khéo tay đã nuôi dưỡng mình khôn lớn...

...Xin gửi lại trường xưa ngàn nỗi nhớ
Và những lời nguyện ước tinh khôi
Rồi sớm mai bước ra đường tấp nập
Vẫn vẹn nguyên kí ức một thời...

NGÔI TRƯỜNG CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ VÀ NIỀM TIN

Doãn Cao Minh Thuý - Học sinh 12A10

Một buổi sáng trời mưa. tôi thức giấc và ngắm nhìn đường phố cùng với ly cà phê nóng bên ô cửa sổ phòng mình. tôi chợt nhớ về một câu nói mà mình từng nghe rất nhiều lần rồi: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa. bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Bởi lẽ vậy mà người ta thường nói rằng cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài văn viết mãi không xong. là đề toán khó đến phát khóc. là cậu bạn dễ thương cùng bàn. là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: nhà. trường và chỗ học thêm. Có lẽ với nhiều người thời gian ở trường cấp 3 là những khoảnh khắc quý giá. nơi mỗi giây trôi qua đều sẽ thành kỉ niệm đầy cảm xúc. Trường không chỉ là nơi học tập. mà còn là ngôi nhà thứ hai. nơi chúng ta được biết về hương thơm của tình bạn. tình yêu. tình thương. khao khát...nơi gói ghém những kí ức không thể nào quên trong cuộc đời. Tôi cũng vậy. ở tuổi 17 - tuổi bản lề của 3 năm cấp 3. cũng đã đi được một nửa chặng đường thời cấp 3. tôi đã gặp và làm quen với rất nhiều thầy cô. bạn bè ở ngôi trường THPT Trần Hưng Đạo thân yêu. những trang kỉ niệm của tôi với ngôi trường này dày lên từng ngày và tôi biết những kỉ niệm ấy sẽ còn mãi trong trái tim tôi đến sau này.

Những dòng kí ức về những tháng ngày của thời học sinh lớp 9 ẩn sau những góc khuất của tâm trí. nhưng giờ đây. chúng ồn ào và bùng sáng hơn bao giờ hết. THPT Trần Hưng Đạo – ngôi trường của những ước mơ và niềm tin. tôi nhớ như in cái ngày mình bước chân vào cánh cổng. khi con tim mình đánh rộn vì hứng khởi và tò mò về những điều đang chờ đợi phía trước. Làm thế nào có thể quên được cảm giác lần đầu tiên đứng ở cổng trường. ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn vào bức tranh toàn cảnh của ngôi trường tuy “trẻ” mà lại mang đầy mơ ước và sự nhiệt thành? Tôi đã cảm nhận được sự thiết tha và hứng thú trong tâm hồn mình. Bởi lẽ với tôi lúc đó. ngôi trường hiện ra với vẻ tráng lệ. như một ước mơ dành cho những học sinh đầu cấp như tôi.

Dù chặng đường cấp 3 mới đi qua một nửa nhưng kỉ niệm với ngôi trường này kể làm sao cho hết. Ngôi trường gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Nào là những ngày học ôn sớm tối. nào là những ngày lao động mệt mỏi. Nào là những ngày trời lạnh rét run người hay những ngày trời mưa tầm tã vẫn phải vội vã chạy đến học trước khi cái tên xinh xắn của tôi được xuất hiện trong sổ theo dõi thi đua. Vì lẽ ấy mà mẹ tôi thường than rằng thời gian tôi ở nhà còn ít hơn ở trường! Dầu vậy tôi vẫn luôn yêu mái trường này lắm bởi nó như người mẹ thứ hai nuôi dạy tôi. giúp tôi hoàn thiện bản thân mình. Không còn là cô bé nhút nhát 15 tuổi nữa. giờ đây tôi đã trở nên tự tin.

độc lập. sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn như hồi trước tôi đã từng được nhận.

Nhớ về khoảng thời gian đã qua. tôi không thể không cảm thấy lòng xuyến xao với những hình ảnh của người thầy. người cô đã bền bỉ dẫn lối suốt cuộc đời tôi. Những ngày tháng học sinh. là khoảnh khắc tươi đẹp và đầy ấn tượng. tạo nên những kí ức khó quên. Thầy giáo và cô giáo không chỉ đơn thuần là những người truyền đạt kiến thức. mà còn là những người làm cho tâm hồn tôi phồn thịnh và trái tim trở nên ấm áp. Họ như những người lái đò thầm lặng. đã tận tụy hết mình với nghề. với học trò. Mỗi lần tôi chìm đắm trong suy nghĩ thiếu chín chắn. mỗi lần tôi cảm thấy mình bồng bột. thầy cô luôn hiện lên như những ngọn hải đăng sáng soi. chỉ dẫn con đường tôi đi tới những điều đúng đắn. tốt đẹp nhất. Nhớ về những bài giảng sôi nổi. những lời khuyên tận tâm ấy. tôi lại cảm thấy lòng hồi hộp và biết ơn vô hạn. Những người thầy. cô giáo đã không chỉ là những người dạy bảo. mà còn là những người bạn đồng hành. những người chia sẻ những niềm vui. nỗi buồn và những thách thức của cuộc sống. Đó là những khoảnh khắc đáng trân trọng. tô điểm cho cuộc sống của mỗi người trưởng thành. Tuy cách “trồng người” là khác nhau của mỗi thầy cô. nhưng những người lái đò ấy đều hướng chúng ta đi đến cái thiện. cái tốt đẹp của con người. Tình yêu của các thầy cô không khi nào bị phai nhòa. chỉ là chúng ta không quan tâm. cảm nhận những điều đó. Đi theo nghề giáo. mấy ai mà không vất vả. bao đêm ròng soạn giáo án. miệt mài với những con chữ hay mệt mỏi khi chấm những bài thi của chúng ta. Nỗ lực học tập chăm chỉ hơn lấy kết quả học tập bù đắp cho công ơn thầy cô. cho những gì mà họ đã dành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo. bởi đó là điều mà thầy cô mong muốn nhận lại từ chúng ta nhất.

Tôi không thể bày tỏ hết những tâm tư trong lòng mình... Sẽ có một ngày. chúng ta sẽ đón nhận lễ trưởng thành. ngày mừng tốt nghiệp đánh dấu sự kết thúc của quãng thời gian quý giá ở cấp 3. Những kỷ niệm về từng chiếc bàn. chiếc ghế. những viên phấn bé nhỏ và nhất là tiếng cười. đùa của chúng tôi sẽ mãi là một phần không thể thiếu. Mái trường THPT Trần Hưng Đạo là nơi tôi đặc biệt yêu thương - nơi chứa đựng những bước tiến của tôi. nơi đây tôi học được về đạo đức. về cái đẹp và hướng tới những giá trị chân thật. thiện lương. tinh tế của con người. Tôi nhận ra rằng trường Trần Hưng Đạo không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là một ngôi nhà tâm huyết của những người giáo viên tận tụy. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân tới đội ngũ cán bộ giáo viên. nhân viên tận tâm và đầy nhiệt huyết tại trường. những người đã đóng góp không ngừng vào sự trưởng thành của chúng tôi.

Tôi xin cảm ơn. cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung Trần Hưng Đạo. nơi tôi được gặp những người thầy cô giáo. người bạn tạo nên mảnh ghép cuộc đời tôi. Tương lai mai này dù có đi đến đâu nhưng trái tim tôi vẫn hướng về mái trường này. nơi gắn liền với ba năm thanh xuân quý báu. Dù thời gian có trôi đi. phủ bụi và xóa nhòa tất cả thì tình cảm của tôi dành cho mái trường. thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và vẹn nguyên không gì thay thế được. Xin mượn câu nói mà tôi tâm đắc nhất qua các buổi chào cờ đầu tuần để thay cho lời kết “Hôm nay em tự hào về nhà trường. ngày mai nhà trường tự hào về các em”.

VIẾT VỀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

Bùi Phương Thế Vinh – Học sinh lớp 12A1

“Vi lợi ích mười năm trồng cây. vì lợi ích trăm năm trồng người”. Quả thật, chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói rất đúng. mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên như một “mảnh ruộng hoang sơ” vậy. Bởi lẽ, vì muốn “mảnh ruộng” ấy sẽ phát triển, xanh tươi thì cần có những bàn tay chăm sóc, săn sóc tỉ mỉ và đầy tình yêu thương. Nó phải được ăn, được ngủ, được nghỉ, được rỏ nước về nương về ruộng, nâng niu từng viên ngọc “lúa”. Vậy nên, để có được một “mảnh ruộng đẹp đẽ, mênh mông” thì rất cần những bàn tay của người nông dân chăm chỉ, cần cù. Cũng như cần có một “con người đẹp và cao quý” thì lại rất cần người thầy giáo, cô giáo, người mà sẽ dìu dắt chúng ta từng bước chập chững trên con đường dẫn tới thành công. Những người thầy, người cô ấy sẽ là những người “truyền lửa” và “cổ vũ” chính bản thân bạn! Vậy có ai đặt ra câu hỏi rằng: “Chúng ta đến trường để làm gì không?”. Vâng, đối với tôi thì đến trường là để học, để hiểu, để tham gia, để phát triển và để hoàn thiện. Và ngôi trường mà tôi đang theo học đó là trường THPT Trần Hưng Đạo – Đắk Nông.

Trải qua hai mươi năm tuổi, tôi thật tự hào khi khoe với mọi người rằng trường THPT Trần Hưng Đạo là một trong những trường THPT hàng đầu của tỉnh Đắk Nông với nhiều thành tích nổi trội và nơi đây đã rèn giũa, đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước. Mái nhà chung thân yêu mang tên vị anh hùng Trần Quốc Tuấn.

“Ngôi trường này, kì lạ thật, nếu như tôi rời rằng tôi vừa yêu vừa ghét thì liệu rằng bạn có tin không?”

Tôi yêu hàng phượng vĩ xanh ngát cả bầu trời, tôi yêu những chiếc quạt trần chạy “vù vù” trong những ngày hè oi ả. Tôi yêu những hàng ghế đá mà tôi hay ngồi học bài, tôi yêu những con chữ chập kín đầy tấm bảng. Tôi yêu nụ cười của cô bạn ngồi dãy kế bên, tôi yêu lúc thầy chủ nhiệm mỉm cười khi chúng tôi xếp thứ nhất về thi đua, tôi yêu những trang sách đầy những nét mực tẩy xóa. Tôi yêu những bài kiểm tra điểm thấp vì ở đó tôi mới biết được mình đang thiếu sót chỗ nào. Tôi yêu căn phòng đội tuyển vì đó là nơi xuất phát của một hành trình, một hành trình không chỉ đẹp, đáng nhớ mà còn là kí ức tuổi “thanh xuân”. Tôi yêu những người thầy, người cô tận tình chỉ dạy, tôi yêu những lần quát mắng của thầy cô. Tôi yêu những lần tập văn nghệ đầy khổ cực và mệt mỏi, tôi yêu những “deadline” cùng nhau đuổi bắt với tôi. Tôi yêu những lần tình nguyện hè giữa trưa nắng gắt. Tôi yêu những người bạn đã cùng tôi rèn luyện, phát triển và hoàn thiện mỗi ngày. Tôi yêu những người anh, người chị đã luôn dạy bảo, khuyên ngăn với những lần bồng bột của tôi. Tôi yêu những người em lễ phép, vui tính và cầu tiến. Tôi

yêu những lần chúng tôi “xúng danh” trong sổ đầu bài. tôi yêu những lần chúng tôi được gọi tên lên nhận thưởng. Và cuối cùng tôi yêu cái mái trường này! Tôi yêu...

Nhưng tôi lại không thích những lần thầy cô đã gắng sức giảng bài tuy đang ốm mệt. Tôi ghét những người bạn luôn đánh thức tôi dậy sau những tiết học mệt mỏi. Tôi ghét những lần bỏ cuộc trước những bài toán đầy học búa của thầy giáo dạy toán. Tôi ghét những vết chai sạn trên tay người thầy. người cô khi hằng ngày phải cầm viên phấn trên bục giảng. Tôi ghét những vết rêu bám trên bức tường đầy cỏ kính vì với mỗi vết rêu lại đánh dấu một thế hệ bước ra khỏi mái trường thân yêu này. Tôi ghét những lần ôn đội tuyển bởi lẽ đó là những ngày khó khăn nhất trong hành trình tìm tới ước mơ. Tôi ghét buổi chào cờ những ngày nắng hạ mà ở đó khoảng cách giữa thầy cô và học sinh gần như bằng không. Và cuối cùng tôi ghét khoảng thời gian cấp ba này lắm. nó trôi thật nhanh khiến tôi cảm giác phải sắp xa mái trường này rồi. Lạ lùng thay, những điều tôi chẳng thích ấy lại càng khiến tôi thêm yêu mái trường mình hơn. Chà! Vậy là chỉ còn một năm nữa thôi thì tôi sẽ trở thành cựu học sinh rồi! Từng ngày trôi qua tại nơi đây, tôi lại càng thêm hiểu thấu những câu thơ của thi sĩ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”

Viết tới đây, tôi không thể không ghen ngào và xúc động, bởi lẽ tại ngôi trường ấy, nơi gắn liền với ba năm thanh xuân ấy, tôi đã thực sự trưởng thành về mọi mặt, không những về tâm hồn, tính cách mà còn về vốn hiểu biết, những kiến thức sâu rộng, kĩ năng mềm cần thiết cho cuộc sống mai sau. Cảm ơn mái trường thân yêu này vì đã luôn tạo cho tôi điều kiện tốt nhất để phát triển và hoàn thiện bản thân, cảm ơn thầy cô đã luôn tận tình giúp đỡ, luôn là người soi sáng giúp tôi viết tiếp câu chuyện đời mình, cảm ơn những người bạn đã luôn cùng nhau viết nên thanh xuân tuổi học trò. Thực vậy, ngôi trường thân yêu này, kì diệu thay, đã trở thành một phần kí ức, một phần kỉ niệm đẹp đẽ không thể nào quên. Từng hàng ghế đá, từng hàng cây, từng người thầy, người cô tận tâm, tận tụy, tận hiến trong những ngày nắng hạ vắn vương ấy, tất cả sẽ mãi là mảnh kí ức thanh xuân mà bản thân tôi sẽ luôn mang theo suốt cuộc đời này.

KỶ NIỆM ĐẸP NHẤT CỦA THANH XUÂN

Cựu học sinh xin giấu tên

Nếu có ai hỏi Thanh Xuân của tôi là gì? Tôi sẽ chỉ ngay vào tấm biển hiệu trường THPT Trần Hưng Đạo và nói: Thanh Xuân của tôi chính là ngày tháng được học ở mái trường này. Giây phút đầu tiên đặt chân đến ngôi trường mang tên Trần Hưng Đạo. lòng tôi không khỏi bồi hồi và xúc động. Không ngờ rằng tôi đã là học sinh cấp 3. một thành viên của mái trường Trần Hưng Đạo. Bây giờ tôi đã là học sinh lớp 12. đã trải qua biết bao ngày tháng tháng trăng tròn cùng ngôi trường này. Nhớ những lúc gặp bài tập khó hay gặp những chuyện không được như mong muốn làm tôi ngộp thở và nhiều lúc đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Tuy nhiên. thật may mắn. ở đây tôi đã gặp được những người bạn mới. thầy cô mới luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi những lúc tôi khó khăn. Cùng nhau. mọi người đã tạo nên những nốt nhạc hay nhất của bản tình ca thanh xuân. Chân thành cảm ơn những người đã góp phần tạo nên ngày tháng thanh xuân cấp 3 tươi đẹp. Kỷ niệm về những buổi học 5 tiết giữa tiết trời nắng nóng hay những bài giảng vô cùng lý thú của các thầy cô sẽ luôn là ký ức tươi sáng nhất với tôi.

Tôi sẽ nhớ mãi tiếng trống hòa cùng tiếng cười rộn rã ngày khai trường và những giọt nước mắt ngày bế giảng của các anh chị khóa trước. Ngày đó với tôi cũng sắp tới rồi. nhưng dù có ra sao tôi. vẫn sẽ tự hào và vui vẻ bởi mái trường Trần Hưng Đạo đã trở thành một phần trong ký ức đẹp đẽ của tôi.

“Mái trường xưa. nơi bao kỷ niệm.

Thầy cô. bạn bè. những tháng năm.

Tiếng trống trường vang vọng mãi.

Thanh xuân tươi đẹp. mãi không phai.

Nhớ những ngày hè rực nắng.

Sân trường rộn rã tiếng cười vang.

Những bài học. những ước mơ.

Mái trường yêu dấu. mãi trong tim”.

Cảm ơn mái trường đã nuôi dưỡng tâm hồn và con người tôi suốt 3 năm qua. Năm nay trường đã tròn 20 tuổi. mong rằng mái trường vẫn sẽ tiếp nối những thành tích đáng tự hào. nuôi dưỡng những tâm hồn mới để dù có đi đâu. tôi vẫn tự hào nói lên: “Minh là học sinh Trần Hưng Đạo”.

TRẦN HUNG ĐẠO – DẤU ẤN NHỮNG MÙA HOA

Nguyễn Hoàng Châu – Học sinh lớp 10A3

Có ba thứ mà bàn tay chúng ta không thể nào nắm giữ được: cát bụi, nước và thời gian. Lặng lặng trôi qua từng kẽ tay, từng góc ngách đang dần lụi tàn, thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp, nhưng cũng là giai đoạn mà ta cảm thấy rõ nhất sự mong manh của cuộc sống. Những kỷ niệm, những cảm xúc dâng trào, tất cả dường như chỉ vừa chạm đến, lại vội vàng rời xa. Nhưng dù cho thời gian có lặng lẽ trôi đi, điều còn đọng lại chính là những khoảnh khắc mà ta đã sống, yêu thương, và trưởng thành. Tiếp nối dòng chảy cảm xúc ấy ta thấy rằng: Hai mươi năm - một chặng đường với biết bao dấu ấn.

Ngày hôm nay, khi Trường Trần Hưng Đạo kỷ niệm 20 năm thành lập, tôi ngồi lặng lại, nghĩ về những ngày hoa ấy – những ngày tháng tươi đẹp đã từng trôi qua. Hai mươi năm không phải là quãng thời gian quá dài so với lịch sử, nhưng với ngôi trường này, nó là một cột mốc đặc biệt, nơi mà bao nhiêu thế hệ học sinh đã đến, học tập, và trưởng thành. Nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào trường, mọi thứ dường như đều mới mẻ. Những dãy phòng học còn ánh lên nét trẻ trung, năng động; sân trường rợp bóng cây xanh, tiếng ve kêu râm ran mỗi độ hè về, và từng gương mặt bạn bè, thầy cô hiện lên với niềm hăng say, nhiệt huyết. Trường Trần Hưng Đạo không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi vun đắp bao ước mơ, chắp cánh cho những hoài bão, khát vọng của biết bao thế hệ. Và đến nay, khi ngôi trường tròn hai mươi năm tuổi, bao thế hệ học sinh đã trưởng thành từ đây, đem theo những giá trị tốt đẹp mà trường đã dạy, tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình.

Trần Hưng Đạo trong tôi là ngôi trường của tình yêu thương, của những bài học không chỉ về kiến thức mà còn về cách làm người, về sự đoàn kết và sẻ chia. Hai mươi năm, ngày hoa ấy, không chỉ là dịp để nhìn lại, mà còn là lúc để tôn vinh tất cả những người đã góp phần xây dựng nên ngôi trường này. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy cô, sự đồng hành của bao thế hệ học sinh và phụ huynh đã biến Trường Trần Hưng Đạo trở thành một biểu tượng của lòng kiên trì và niềm tin tưởng. Ngược dòng thời gian, trở về hai mươi năm trước, khi ngôi trường Trần Hưng Đạo vừa mới thành lập, có lẽ không ai ngờ rằng nơi đây sẽ trở thành một điểm sáng trong lòng biết bao thế hệ học sinh. Hai mươi năm qua, cùng với sự phát triển không ngừng của thời gian, ngôi trường đã chứng kiến bao đổi thay, bao sự trưởng thành của học trò và sự tận tụy của thầy cô. Mỗi khi hè về, hàng phượng vĩ đỏ rực nơi sân

trường lại nở bùng, như minh chứng cho sự sống động, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Những cánh phượng ấy, không chỉ đơn thuần là loài hoa của mùa hạ, mà còn là biểu tượng của kỷ niệm, của những năm tháng thanh xuân không thể nào quên. Đó là những ngày hoa – ngày mà từng khoảnh khắc bên bạn bè, thầy cô đều trở thành kỷ niệm, lưu lại sâu trong trái tim mỗi người. Hai mươi năm, có bao lớp học sinh đã đến rồi đi, mang theo những ước mơ, hoài bão mà ngôi trường đã gieo trồng. Hành lang lớp học, sân trường rợp bóng cây, nơi tiếng cười giòn tan của học sinh vang vọng, tất cả đều đọng lại như một phần ký ức khó phai. Trần Hưng Đạo không chỉ là ngôi trường dạy học, mà còn là nơi hình thành nhân cách, xây dựng nền tảng cho tương lai của biết bao người. Nhìn lại chặng đường hai mươi năm, không chỉ là niềm tự hào về thành tựu đạt được, mà còn là sự trân trọng với những người đã dày công góp sức. Thầy cô giáo, những người lái đò cần mẫn, từng ngày truyền đạt tri thức, đã không ngừng nỗ lực để gieo mầm cho những tâm hồn trẻ. Chính nhờ sự kiên trì, lòng yêu nghề và tình yêu thương ấy, mà những thế hệ học sinh trưởng thành, mang theo giá trị của ngôi trường đến khắp mọi miền đất nước.

Hai mươi năm hoa phượng nở rồi lại tàn, nhưng kỷ niệm thì mãi không phai. Mỗi mùa hè đến, cánh phượng rơi khẽ xuống sân trường, như nhắc nhở về những ngày tháng đã qua, những niềm vui, nỗi buồn, và cả những bài học không chỉ từ sách vở mà từ cuộc sống. Những ngày hoa đó không chỉ là thời gian, mà là những mảnh ghép quý giá tạo nên con người chúng ta ngày hôm nay. Và dù thời gian có trôi qua, dù ngày hoa có mờ dần theo năm tháng, thì tình yêu và sự biết ơn dành cho Trường Trần Hưng Đạo vẫn luôn tồn tại. Hai mươi năm, một hành trình đáng nhớ, và cũng là lời khẳng định mạnh mẽ rằng ngôi trường này sẽ tiếp tục vững bước trên con đường giáo dục, gieo mầm cho những thế hệ tương lai. Ngôi trường Trần Hưng Đạo, nơi mỗi chúng ta đã từng bước qua, sẽ mãi là niềm tự hào, là điểm tựa vững chắc để mỗi người có thể bay cao, bay xa trên bầu trời của chính mình.

TRẦN HUNG ĐẠO - TỪ “BỒ NGỒ” ĐẾN “YÊU THƯƠNG”!

Hồ Phương Dung – Học sinh lớp 10A10

Chúng tôi hân hoan khép lại cái nắng của mùa hè chói lọi trên bầu trời xanh đầy tiếng vọng của các bạn học sinh khối trung học cơ sở. Vàng nắng ấy ánh lên cả tâm hồn tôi. Nước chảy trong veo trước mắt tôi là cả một biển rộng lớn. làn gió thoảng qua hương mùa hạ của hoa phượng đỏ chuyển khung cảnh sang thu khiến chúng ta lại lần nữa bồi hồi với sự trưởng thành qua bao tháng hè. Tôi bước chân đến một nơi mà hơi thở ở đây có đầy sự lãng mạn của tuổi trẻ và cũng là nơi gửi gắm thanh xuân tươi đẹp với bao nỗi niềm ước mơ.

Giờ đây tôi chính thức bước qua tuổi 15. cái ngưỡng của sự trong sáng và tôi đành gửi những âm thanh trong trẻo này cho mái trường THPT Trần Hưng Đạo - nơi tôi cho mình những khúc ca đầy sức sống. nhiệt huyết trong tháng ngày sắp tới. Tôi không giấu nổi sự ngỡ ngàng của mình trước mái trường này. dù biết rằng sẽ chứng kiến từng nét phần nhiều hơn từng ngày được sống. Nó cứ khoác lên màu áo của một cô bé hồn nhiên mới đi qua tuổi 15. cứ thế. cứ thế tôi đã là học sinh trường Trần Hưng Đạo. Tôi gửi gắm tất cả ước mơ nơi đây và hi vọng mùa hạ nào tiếng yêu cũng râm ran đầy phần khởi bởi vì tôi biết rằng mình vẫn còn tuổi xuân thời ở nơi đây. vẫn còn nhựa sống tràn trề trên gò má. Thời gian cứ trôi. nắng đến rồi gió về. tôi cứ hình dung hình ảnh của bến đò Trần Hưng Đạo 20 năm về trước rồi lại rạo rục khi sống ngược về thời gian. Giây phút này tôi nguyện trái lòng cho từng con chữ ở đây chính là giây phút tôi tri ân mái trường này trở về với kỉ niệm . Tuy là một học sinh mới vào trường nhưng tôi vẫn dong đầy tha thiết muốn nghe tiếng bụi phấn. tiếng rộn ràng của phong trào sôi nổi nơi đây. là những tâm tình của thầy cô gửi đến chúng tôi mãi mãi về sau. Bởi chỉ có nơi đây khiến cho tôi là chính mình. được sống với bao khao khát và đam mê. Trong mỗi khoảnh khắc đối với tôi trong tương lai đầy kiến tạo nơi đây mà tuổi trẻ của tôi sắp tới đi qua. tôi đều muốn ghi lại nhiều thật nhiều tấm ảnh về bước chân của mình trên hành trình học tập trong 3 năm sắp tới đây. Để sau này có tóc hoa râm và lòng thì gạo cội. ta vẫn còn nhớ lúc xuân thì rục rờ ra đã từng sống ở ngôi trường Trần Hưng Đạo. Để sau này chân không còn vững nữa. ta sẽ nhìn lại và thấy mình đã từng vững bước từ chính ngôi trường này. Có những mối tình thắm thiết sẽ ngủ mãi khi tuổi xuân thì. dẫu có những trang tri thức dày cộm sẽ không sử dụng nữa. Cho dù tôi khát khao dù có hối tiếc. thì cái độ xuân thời này tôi vẫn mong muốn mãi là một mảnh ghép cho mái trường này. Tôi mong muốn tôi không phải là kẻ hèn nhất chỉ núp sau

con chữ mà thổ lộ những lời yêu thương đến những tháng ngày ở đây tiếp theo. Tôi một mực muốn khẳng định “ Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau trong hành trình tìm kiếm chính mình từ trong mái trường Trần Hưng Đạo này”.

Tôi râm ran hóng hót từng mẩu chuyện nhỏ trên ghế, trên cái bàn của chính nơi đây. Lang thang trên cuộc đời này hết mười lăm năm rông rã, tôi cũng chẳng thể biết có phút giây nào tôi đã thật sự sống hoặc thật sự tồn tại hay chưa nhưng có lẽ vì vậy bây giờ tôi mới nghiệm ra:

“Trần Hưng Đạo trong tôi chính là tuổi trẻ, sẽ là những năm tháng thanh xuân rực rỡ”. Là một học sinh mới bước chân vào trường, tôi ao ước mình sẽ lưu lại dấu ấn trên con đường phát triển của trường thẳng bước. Trong phút giây đầy bỡ ngỡ của tuổi trẻ, tôi hy vọng thầy cô và bạn bè nơi đây có thể dẫn dắt tâm hồn của tôi để tôi tin rằng mình có thể từng bước chạm vào ước mơ của bản thân trong từng mùa hạ trôi. Thuộc thế hệ học sinh mới của trường, tôi có lẽ có trăm phong thư, trăm ý nguyện gửi theo hành trang sách vở và đi tìm bình yên của tuổi mười lăm non nớt. Tôi viết tâm tư này để lại cho tuổi trẻ của Trần Hưng Đạo, để sau này tôi có về tìm Trần Hưng Đạo trong tôi là gì? Để tôi về mong thấy những tán phượng vĩ. Đã có một thế hệ học trò ngây ngô mà yêu tuổi xuân đến từng kiếp luân hồi. Nếu làm ánh sáng chói chang, tôi sẽ sưởi ấm chính mình trong ngôi nhà thứ hai này. Nếu làm ngọn gió, tôi sẽ gửi gắm tiếng hát bằng tâm tâm cho cái nắng hạ nghe. Dẫu có hai thập kỉ đi qua rồi, tôi vẫn mãi ước rằng có thể là một trong những mảnh ghép của trường. Có thể vũ trụ này tôi không hoàn hảo nhưng tôi dám chắc rằng tôi mong muốn được nuôi dưỡng những con chữ bằng những năm ánh sáng, chỉ tuổi trẻ ở Trần Hưng Đạo thì tôi sẽ hạnh phúc. Tôi không thể xác định vị trí của tôi ở đâu trong mái trường này nhưng vị trí trong tôi dành cho Trần Hưng Đạo là tuyệt đối.

Cảm ơn, cảm ơn mái trường Trần Hưng Đạo đã cho tôi cơ hội được gửi gắm thanh xuân và cho phép tôi chọn con chữ của mình để trải lòng. Chúc chúng ta có một cuộc đời bình an và hạnh phúc. Ở đây không có triết lý hay bài học cao siêu gì cả, ở đây là những mẩu chuyện nho nhỏ tôi góp nhặt từ những năm tháng sắp tới. Tôi không tô vẽ gì cả, chỉ là trong mắt tôi thì mái trường THPT Trần Hưng Đạo là một bức tranh đầy màu sắc. Hy vọng rằng khi chúng ta cầm cuốn kỉ yếu này trên tay sẽ đọng lại những tâm tình đầy mong nhớ, đọc từng dòng, những tâm ý trong tâm hồn tất cả chúng ta trong áng mây thanh xuân sẽ được phơi bày. Cuốn kỉ yếu này có sự đóng góp của tôi nhưng nó không phải của riêng tôi. Bởi vì đằng sau nó còn là vô vàn chuyện muôn thuở trong tuổi trẻ đầy náo nhiệt của chúng tôi và các thầy cô

dạy ở mái trường này. Tôi yêu Trần Hưng Đạo qua hàng ngàn kiếp người.
nhưng tình yêu này có hạn nên tôi đành chỉ biết lặng lẽ với bức thư này.

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – NGỌN HẢI ĐĂNG TRONG TÔI

Nguyễn Lê Tường Vy – Học sinh lớp 11A10

“Thanh xuân dưới mái trường là những tháng ngày đẹp nhất. nơi chúng ta không chỉ học được kiến thức mà còn học cách yêu thương. trưởng thành và lưu giữ những kỷ niệm không bao giờ phai”.

Trường THPT Trần Hưng Đạo trong tôi là ngọn hải đăng dẫn dắt những hoài bão và ước mơ trong thanh xuân của tôi. Ở nơi này. mỗi góc sân. mỗi lớp học đều ghi dấu những kỷ niệm. những bài học không chỉ về tri thức mà còn về cuộc sống. Khi tôi bước chân vào trường. tôi chỉ là một cô bé ngây thơ. với những ước mơ mông lung. Thế nhưng. dưới mái trường THPT Trần Hưng Đạo. tôi đã được truyền cảm hứng để theo đuổi những ước mơ ấy. Những buổi học say mê cùng thầy cô không chỉ là giờ phút tiếp thu kiến thức. mà còn là những bài học về đam mê. về lòng kiên trì và tinh thần vượt khó. Một năm học trôi qua. tôi cảm nhận được sự trưởng thành trong chính bản thân mình. Trường không chỉ dạy tôi cách học. mà còn dạy tôi cách sống. cách đối diện với thử thách. Những hoạt động ngoại khóa. những buổi thi đấu thể thao. hay các chương trình văn nghệ đã giúp tôi khám phá khả năng của bản thân. mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao.

Là những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp. Những buổi sáng đến lớp cùng bạn bè. tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân trường. những giờ ra chơi nhộn nhịp tiếng đùa giỡn vẫn còn vang vọng trong ký ức tôi. Mỗi góc sân. mỗi dãy phòng học đều chứa đựng bao kỷ niệm. từ những lần căng thẳng trước giờ kiểm tra đến những giờ phút hân hoan khi cùng nhau vượt qua thử thách. Trường không chỉ là nơi học tập. mà còn là nơi lưu giữ tuổi trẻ của tôi. nơi những hoài bão và ước mơ đầu đời được hình thành. Tình bạn ở Trần Hưng Đạo cũng là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của tôi. Những người bạn đã cùng tôi chia sẻ những tiếng cười. những nỗi lo âu về kỳ thi hay những giấc mơ tương lai. Chúng tôi đã cùng nhau lập kế hoạch cho những ước mơ lớn lao. từ việc trở thành bác sĩ. kỹ sư cho đến những ước mơ tự do bay nhảy trong nghệ thuật. Tình bạn ấy đã giúp tôi hiểu rằng. trên con đường thực hiện ước mơ. không bao giờ đơn độc.

Trường THPT Trần Hưng Đạo trong tôi còn là một ngôi trường với truyền thống vẻ vang. nơi đã và đang đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh tài năng và thành đạt. Chúng tôi luôn tự hào về những thành tựu mà nhà trường đã đạt được trong suốt 20 năm qua. Mỗi thế hệ học sinh đều mang trong mình niềm tự hào về ngôi trường thân yêu này. tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang cho Trần Hưng Đạo. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường. tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô những người đã cống hiến hết mình vì

sự nghiệp trồng người. Cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ, yêu thương và dìu dắt chúng tôi trên con đường trưởng thành.



TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO TRONG TÔI

Doãn Cao Minh Thúy – Học sinh lớp 12A10

Một buổi sáng trời mưa. tôi thức giấc và ngắm nhìn đường phố cùng với ly cà phê nóng bên ô cửa sổ phòng mình. tôi chợt nhớ về một câu nói mà mình từng nghe rất nhiều lần: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa. bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Bởi lẽ vậy mà người ta thường nói rằng cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài văn viết mãi không xong. là những đề toán khó chưa thể giải. là cậu bạn dễ thương cùng bàn. là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: nhà. trường và chỗ học thêm. Có lẽ với nhiều người thời gian ở trường cấp 3 là khoảnh khắc quý giá nhất bởi mỗi giây trôi qua đều là những kỉ niệm đầy cảm xúc. Trường không chỉ là nơi học tập. mà còn là ngôi nhà thứ hai. nơi chúng ta được biết về hương thơm của tình bạn. tình yêu. tình thương. khát khao và mơ ước của tuổi trẻ... nơi gói ghém những kí ức không thể nào quên trong cuộc đời. Tôi cũng vậy. ở tuổi 17 - tuổi bản lề của 3 năm cấp 3. cũng đã đi gần hết chặng đường thời cấp 3. tôi đã gặp và làm quen với rất nhiều thầy cô. bạn bè ở ngôi trường THPT Trần Hưng Đạo thân yêu. những trang kỉ niệm của tôi với ngôi trường này dày lên từng ngày và tôi biết những kỉ niệm ấy sẽ còn mãi trong trái tim tôi đến sau này.


Trần Hưng Đạo - ngôi trường của những ước mơ và niềm tin. tôi nhớ như in cái ngày mình chạm gót chân vào cánh cổng. khi con tim mình đánh rộn vì hứng khởi và tò mò về những điều đang chờ đợi phía trước. Làm thế nào có thể quên được cảm giác lần đầu tiên đứng ở cổng trường. ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn vào bức tranh toàn cảnh của ngôi trường tuy “trẻ” mà lại mang đầy mơ ước và sự nhiệt thành? Một ngôi trường rộng lớn nhưng tôi lại luôn cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu thương. quan tâm của các thầy. cô giáo. Tôi đã cảm nhận được sự thiết tha và hứng thú trong tâm hồn mình. Bởi lẽ với tôi lúc đó. ngôi trường hiện ra với vẻ tráng lệ như một ước mơ dành cho những học sinh đầu cấp như tôi.

Chặng đường cấp 3 tôi đã đi được hơn một nửa. kỉ niệm với ngôi trường vì thế cũng không biết kể làm sao cho hết. Trần Hưng Đạo trong tôi như là ngôi nhà thứ hai vậy: nơi đây gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn.



Nào là những ngày học ôn sớm tối. nào là những ngày lao động mệt nhoài. những ngày siêng năng tập luyện chuẩn bị cho các hoạt động văn nghệ. thể thao. Nào là những ngày trời lạnh rét run người hay những ngày trời mưa tầm tã vẫn vội vã chạy đến trường trước khi cái tên xinh xắn của tôi được xuất hiện trong sổ theo dõi thi đua. Vì lẽ ấy mà mẹ tôi thường bảo rằng: “Nhà chỉ là nơi tôi ăn và ngủ” bởi thời gian tôi ở nhà còn ít hơn ở trường! Dầu vậy tôi vẫn luôn yêu mái trường này lắm bởi nó như gia đình thứ hai nuôi dạy tôi. giúp tôi hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Không còn là cô bé nhút nhát tuổi 15 nữa. giờ đây tôi đã trở nên tự tin. độc lập. dám thể hiện khả năng của bản thân và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn giống như hồi trước tôi đã từng được nhận.

Không chỉ thế. Trần Hưng Đạo trong tôi là cầu nối để tôi gặp được những “người gieo mầm xanh” – những người mang trong mình sứ mệnh cao cả. Nhớ về khoảng thời gian đã qua. tôi không thể không cảm thấy lòng xuyên xao với những hình ảnh của người thầy. người cô đã bền bỉ dẫn lối suốt cuộc đời tôi. Những ngày tháng học sinh. là khoảnh khắc tươi đẹp và đầy ấn tượng. tạo nên những kí ức khó quên. Thầy giáo và cô giáo không chỉ đơn thuần là những người truyền đạt kiến thức. mà còn là những người làm cho tâm hồn tôi phồn thịnh và trái tim trở nên ấm áp. Họ như những người lái đò thầm lặng. đã tận tụy hết mình với nghề. với học trò. Mỗi lần tôi chìm đắm trong suy nghĩ thiếu chín chắn. mỗi lần tôi cảm thấy mình bồng bột và đã có những lần tôi muốn phá vỡ những quy tắc đang ép tôi vào khuôn khổ. thầy cô luôn hiện lên như những ngọn hải đăng sáng soi. chỉ dẫn con đường tôi đi tới những điều đúng đắn. tốt đẹp nhất. Nhớ về những bài giảng sôi nổi. những lời khuyên tận tâm ấy. tôi lại cảm thấy lòng xôn xang và biết ơn vô hạn. Những người thầy giáo. cô giáo đã không chỉ là những người dạy bảo. mà còn là những người bạn đồng hành. những người chia sẻ niềm vui. nỗi buồn và thách thức của cuộc sống cùng tôi. Đó là những khoảnh khắc đáng quý và đáng trân trọng nhất. Tuy cách “trồng người” ở mỗi thầy cô là một khác. nhưng những người gieo mầm xanh ấy đều có chung một đích đến là hướng tôi đi đến cái thiện. cái tốt đẹp của con người. Đi theo nghề giáo. mấy ai mà không vất vả. bao đêm ròng soạn giáo án. miệt mài với những con chữ hay mệt nhoài khi chấm những bài thi của học trò. Tôi luôn muốn nỗ lực học tập chăm chỉ hơn lấy kết quả học tập bù đắp cho công ơn thầy cô. cho những






gì mà họ đã dành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo. bởi lẽ đó là điều mà thầy cô mong muốn nhận lại từ học trò nhất.

Là một gia đình thứ hai. nên các bạn học ở trường cũng là một phần trong gia đình lớn này của tôi đấy. Tuy không phải là người cùng một vùng miền cũng chẳng cùng tính cách. nhưng tôi cảm nhận được rằng mỗi thành viên của ngôi nhà lớn này đều đang học cách hòa hợp và giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là các thành viên đã đồng hành cùng tôi ba năm – tập thể 12A10. mỗi bạn có mỗi hoàn cảnh. mỗi câu chuyện khác nhau. chính sự khác biệt đó đôi khi dẫn đến bất hòa. mâu thuẫn xảy ra nhưng chúng tôi đã và đang học được cách trưởng thành hơn qua mỗi sự việc. Sau đó lại là những tiếng cười. là những ngày vui vẻ đùa giỡn với nhau và rồi cùng đoàn kết. bảo vệ. giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Tuyệt vời hơn thế là tôi còn được cảm nhận sự đoàn kết và quan tâm khi hoạt động 2 năm ở nhóm nhảy Doremi Gangz. không chỉ được hết mình với sở thích. đam mê mà tôi còn cảm nhận được sự yêu thương. giúp đỡ nhau của các thành viên từ những anh chị lớn tuổi cho đến các bạn nhỏ tuổi hơn. Và tôi tin tất cả các câu lạc bộ khác trong trường đều thể hiện rất tốt điều này. Thế nên Trần Hưng Đạo trong tôi còn là những tình bạn đáng yêu và đáng trân quý biết nhường nào.

Tôi không thể bày tỏ hết những tâm tư trong lòng mình... Sẽ có một ngày. tôi đón nhận lễ trưởng thành. ngày mừng tốt nghiệp đánh dấu sự kết thúc của quãng thời gian quý giá ở cấp 3. Những kỷ niệm về từng chiếc bàn. chiếc ghế. những viên phấn bé nhỏ và nhất là tiếng cười. đùa của các bạn sẽ mãi là một phần không thể thiếu. Mái trường THPT Trần Hưng Đạo là nơi tôi đặc biệt yêu thương - nơi chứa đựng những bước tiến của tôi. nơi tôi học được về đạo đức. về cái đẹp và hướng tới những giá trị chân thật. thiện lương. tinh tế của con người. Tôi nhận ra rằng trường Trần Hưng Đạo trong tôi không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là một ngôi nhà tâm huyết của những người giáo viên tận tụy. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân tới đội ngũ cán bộ giáo viên. nhân viên tận tâm và đầy nhiệt huyết của trường. những người đã đóng góp không ngừng vào sự phát triển và hình thành tâm hồn của tôi.

Tôi xin cảm ơn. cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung Trần Hưng Đạo. nơi tôi được gặp những người thầy cô giáo. người bạn tạo nên mảnh





ghép cuộc đời tôi. Tương lai mai này dù có đi đến đâu nhưng trái tim tôi vẫn hướng về mái trường thân yêu này. nơi gắn liền với ba năm thanh xuân quý báu. Dù thời gian có trôi đi. phủ bụi và xóa nhòa tất cả thì tình cảm của tôi dành cho mái trường. thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và vẹn nguyên không gì thay thế được. Xin mượn một câu nói mà tôi tâm đắc nhất được nghe từ thầy hiệu trưởng Trần Công Nhị vào các buổi chào cờ đầu tuần để thay cho lời kết “Hôm nay các em tự hào về nhà trường. ngày mai nhà trường tự hào về các em”.



NOI KHOI DÂY ƯỚC MƠ VÀ LƯU GIỮ THANH XUÂN

Nguyễn Thị Tùng Chi – Học sinh lớp 11A3

Hai mươi năm - một cột mốc không đơn thuần chỉ là thời gian. một quãng đường không quá dài đối với dòng chảy của lịch sử. nhưng lại đủ để ghi dấu biết bao kỷ niệm và sự trưởng thành của bao thế hệ học sinh. Trường học không chỉ là nơi trao truyền kiến thức mà còn là ngôi nhà thứ hai. nơi những ước mơ được nuôi dưỡng. những tình bạn được xây dựng. và những giá trị nhân văn được hun đúc. Kỷ niệm 20 năm thành lập trường không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua. mà còn là khoảnh khắc để mỗi người sống lại những ký ức đẹp nhất của tuổi học trò. để tri ân những thầy cô đã dành cả tâm huyết dạy dỗ và để tự hào về ngôi trường đã góp phần hình thành nên chúng ta ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường. tôi – một học sinh đang học tại trường. không khỏi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng thanh xuân rực rỡ dưới mái trường thân yêu này.

Nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào trường. tôi không thể quên được cảm giác hồi hộp khi đứng trước cánh cổng lớn mang dòng chữ “Trường THPT Trần Hưng Đạo”. lòng tràn đầy sự háo hức nhưng cũng đầy lo âu. Trước mắt tôi. ngôi trường hiện ra với dãy nhà cao tầng khang trang. hàng cây phượng vĩ xanh mướt phủ bóng. những tấm bảng thông báo dán kín đầy thông tin hoạt động của trường. Những bước chân đầu tiên trên con đường lát gạch. không khỏi khiến tôi có cảm giác lạc lõng giữa không gian mới lạ. Nhưng rồi. cảm giác đó dần tan biến khi tôi nhận được sự chào đón nhiệt tình từ thầy cô. sự thân thiện của bạn bè. Tôi nhớ mãi ánh mắt hiền từ của thầy giáo chủ nhiệm. nụ cười thân thiện của những bạn cùng lớp mới và sự quan tâm của các anh chị khóa trên. Ngay từ giây phút ấy. tôi biết mình đã thuộc về nơi này. một mái nhà ấm áp của sự gắn kết và yêu thương.

Trường THPT Trần Hưng Đạo chính là nơi nuôi dưỡng. ươm mầm cho những ước mơ và khát vọng học tập trong tôi. Ở đây. thầy cô luôn tận tình dìu dắt. khuyến khích tôi vượt qua khó khăn và khám phá những kiến thức mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Với tôi. Trường THPT Trần Hưng Đạo là ngôi nhà thứ hai. nơi tôi học hỏi. phát triển bản thân và kết nối với bạn bè. Những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè. thầy cô ở mái trường này sẽ mãi đọng lại trong sâu thẳm trái tim tôi.

Trải qua những năm tháng học tập tại đây, tôi dần nhận ra ngôi trường này không chỉ dạy kiến thức mà còn trao cho chúng tôi những bài học quý giá về cách sống, cách làm người. Thầy cô ở đây không chỉ là những người truyền đạt kiến thức mà còn là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng tôi. Những buổi học dưới mái trường này đã không ít lần khiến tôi phải suy ngẫm về bản thân. Tôi nhớ, lần đầu tiên bị điểm thấp trong một bài kiểm tra, trái tim như chùng xuống, lo sợ bị phê bình, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị thầy trách phạt, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, thầy giáo bộ môn không quở trách, mà ngược lại, thầy an ủi và giảng dạy, phân tích chi tiết từng lỗi sai của tôi để tôi rút kinh nghiệm cho bài kiểm tra lần sau. Thầy không chỉ giúp tôi nhận ra những thiếu sót mà còn truyền cho tôi động lực để không ngừng cố gắng, không ngừng hoàn thiện bản thân. Thầy đã giúp tôi hiểu rằng, điểm số không phải là tất cả mà điều quan trọng nhất là sự cố gắng không ngừng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, thất bại chỉ là tạm thời nếu ta biết học hỏi và vươn lên từ đó. Sự kiên nhẫn và tận tụy của thầy cô là những điều mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Những kỷ niệm dưới mái trường không chỉ dừng lại ở những bài học, mà còn là những lần cùng bạn bè vui đùa trên sân trường, cùng nhau học nhóm trong những buổi ôn thi căng thẳng, hay những buổi liên hoan cuối năm đầy tiếng cười và nước mắt. Có những lúc tưởng chừng như áp lực thi cử làm chúng tôi kiệt sức, nhưng nhờ sự khích lệ của bạn bè, sự quan tâm động viên của thầy cô, chúng tôi đã vượt qua và ngày càng trưởng thành hơn. Những giọt mồ hôi trên sân thể dục, những buổi thức khuya ôn bài hay những cuộc trò chuyện cùng thầy cô trong giờ ra chơi đã tạo nên những khoảnh khắc khó quên, và tất cả đã trở thành một phần của thanh xuân tươi đẹp.

Bên cạnh những giờ học nghiêm túc là những hoạt động ngoại khóa vô cùng sôi động và bổ ích. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tham gia câu lạc bộ thiện nguyện của trường, cùng các bạn và thầy cô đến một ngôi làng vùng sâu để trao tặng sách vở, áo quần cho những em nhỏ khó khăn. Chuyến đi đã mở ra cho tôi một thế giới khác, nơi những đứa trẻ cùng trang lứa với tôi nhưng lại thiếu thốn đủ bề. Nhìn những ánh mắt sáng lên khi nhận được món quà nhỏ bé, tôi cảm nhận được giá trị của sự sẻ chia và lòng nhân ái. Chính từ những hoạt động ý nghĩa ấy, tôi đã học được cách sống có trách nhiệm với cộng đồng, biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh. Điều này không chỉ đến từ giáo trình sách vở mà còn từ tấm lòng thầy cô.

những người luôn dạy chúng tôi rằng. sự thành công không chỉ nằm ở những gì ta đạt được. mà còn ở những giá trị ta trao đi cho cuộc đời.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động từ thiện. những cuộc thi học thuật. thể thao cũng là những ký ức đáng nhớ nhất của tôi. Tôi còn nhớ rõ kỷ niệm khi tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh của trường. Lúc đó. tôi – một học sinh nhút nhát. lần đầu đứng trước đông người để thuyết trình bằng ngoại ngữ. đã run đến mức gần như không nói thành lời. Thế nhưng. trong những ánh mắt cổ vũ của thầy cô. bạn bè và cả những lời khuyên bảo đầy kinh nghiệm từ giáo viên. tôi đã dần lấy lại được bình tĩnh. tự tin trình bày ý tưởng của mình. Và kết quả không ngờ tới. tôi đã giành giải Nhất. Chiến thắng ấy không phải là điều đáng tự hào nhất. mà điều quý giá hơn là tôi đã vượt qua được giới hạn của bản thân. nhận ra rằng sự nỗ lực và tự tin chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Chính những cuộc thi như thế đã giúp tôi trưởng thành. mạnh mẽ hơn và biết tin tưởng vào bản thân.

Hai mươi năm – quãng thời gian không quá dài. nhưng đủ để ngôi trường này ươm mầm cho biết bao thế hệ học sinh thành đạt. Nhiều anh chị cựu học sinh đã trưởng thành. trở thành những doanh nhân. nhà khoa học. bác sĩ. kỹ sư... Và khi trở về trường. họ đều nhắc đến những kỷ niệm dưới mái trường này với sự biết ơn và niềm tự hào. Đối với họ. trường không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi bắt đầu cho những giấc mơ. nơi mà họ đã nhận được không chỉ tri thức mà cả những giá trị đạo đức. tinh thần mạnh mẽ. Những cuộc gặp gỡ của các thế hệ học sinh trở về trường luôn đầy xúc động. khi họ nhìn lại những gương mặt thân thuộc của thầy cô. những góc sân. lớp học gắn liền với biết bao kỷ niệm. Ngôi trường đã chứng kiến biết bao sự đổi thay. từ những ngày đầu với cơ sở vật chất khiêm tốn. giờ đây trường đã trở nên khang trang. hiện đại. với những phòng học đầy đủ tiện nghi. sân trường rộng rãi. thoáng mát. Nhưng điều tôi tự hào nhất không phải là những bức tường cao hay những trang thiết bị mới. mà là giá trị tinh thần mà ngôi trường luôn giữ vững. Đó là sự tận tụy của thầy cô. là tình cảm gắn bó thân thương giữa bạn bè. là những bài học về lòng nhân ái. sự đoàn kết và tinh thần học hỏi không ngừng. Chính những điều đó đã giúp tôi. và biết bao thế hệ học trò khác. vững tin hơn vào con đường phía trước.

Kỷ niệm 20 năm thành lập trường không chỉ là một cột mốc để nhìn lại những thành tựu đã qua. mà còn là dịp để mỗi học sinh như tôi tri ân sâu sắc những thầy cô đã dày công dạy dỗ. là dịp để chúng ta cùng nhau hướng về tương lai. Tôi tin rằng. với những nền tảng vững chắc đã được xây dựng

suốt 20 năm qua. ngôi trường này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. tiếp tục là nơi nuôi dưỡng những ước mơ. là bộ phận cho biết bao thế hệ học sinh bay cao. bay xa. Dù sau này cuộc sống có đưa tôi đi đến đâu. tôi sẽ luôn mang theo hình bóng của ngôi trường trong tim. Mái trường này mãi là nơi khởi đầu cho những ước mơ. là nơi tôi đã lớn lên. trưởng thành. và là ngôi nhà thứ hai của tôi. Trên con đường phía trước. tôi sẽ không quên những giá trị tốt đẹp mà ngôi trường đã truyền dạy. và dù đi xa đến đâu. tôi vẫn luôn tự hào khi được gọi mình là một học sinh của ngôi trường mang tên Trần Hưng Đạo. Hai mươi năm – một hành trình đã đi qua. Chúng tôi. những thế hệ học sinh hôm nay. sẽ luôn tự hào khi nói rằng: “Chúng tôi đã từng học ở đây. nơi mà những ước mơ đầu tiên được chấp cánh và bay cao.”

Chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường – một chặng đường đáng nhớ và nhiều tự hào!

DÒNG THỜI GIAN

Dương Xuân Phi – Cựu học sinh niên khóa 2021- 2024

Ba năm - khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng từng ấy là đủ để tôi biết yêu ngôi trường này.

Trần Hưng Đạo trong tôi là mùa thu. Mùa thu – mùa lá vàng rụng đồng thời cũng là thời gian tựu trường. Tôi vẫn nhớ mãi mùa thu năm ấy. giây phút tôi được thông báo là học sinh của trường THPT Trần Hưng Đạo. lòng tôi cảm giác thật lạ. lạ khi bước vào một môi trường mới. bạn bè mới. thầy cô mới. Lúc ấy. tôi thấy rất sợ. nhưng rồi trải qua thời gian gắn bó cùng nhau. tình cảm của tôi với nơi này lại ngày càng lớn lên. Để rồi thu này khi thấy các em rộn ràng đến lớp. lòng tôi lại cảm thấy băng khuâng. Giờ đây. tôi không còn là học sinh của Trần Hưng Đạo nữa. tôi đã bước vào một môi trường mới rộng lớn hơn. Nhưng với tôi. những ngày tháng ở ngôi trường cấp III vẫn là một đoạn đời tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Trần Hưng Đạo trong tôi là mùa đông. Những ngày tháng vừa chơi Noel vừa ôn và thi cuối kỳ hay giây phút sơ kết học kỳ để nghỉ Tết. Tuy là những ngày tháng bận rộn nhưng khi đã ra trường rồi tôi lại cảm đó là khoảng thời gian nhiều kỷ niệm khó phai nhất của cái đám “nhất quỷ. nhì ma. thứ ba học trò”

Trần Hưng Đạo trong tôi là mùa xuân. Những ngày trở lại trường học sau Tết. kiến thức của tôi bỗng để lại hết ở năm cũ. Sau vài ngày nghỉ để đón chào năm mới. tôi lại tiếp tục con đường học tập của mình. thời gian nghỉ đã có ảnh hưởng đến kiến thức của tôi nhưng rất may mắn ở mái trường Trần Hưng Đạo. các thầy cô đã giúp chúng tôi “tách” kiến thức ra khỏi mớ bòng bong nào là bánh chưng. bánh tét. những trò vui bạn bè trong mấy ngày Tết. để chúng tôi nhanh chóng quay lại quỹ đạo của mình. Rồi mùa xuân cũng là những ngày ôn học sinh giỏi cấp tỉnh miệt mài. đội tuyển học sinh giỏi Địa lý chúng tôi luôn có thầy Hoàng. cô An kề cận chỉ dạy ân cần.

Trần Hưng Đạo trong tôi là mùa hạ: 3 mùa hạ ở ngôi trường này đều đáng nhớ khi chúng tôi luôn hết mình với những “chiến dịch Hoa phượng đỏ”. tiếp sức mùa thi cho các anh chị 12. Và đến mùa hè lớp 12 của mình. trong tôi lại bộn bề cảm xúc. Tôi biết. mình sắp phải xa nơi đây...

20 năm xuân. hạ. thu. đông như một dòng thời gian không ngừng trôi chảy. Mái trường ấy nay ngói đã phủ một lớp rêu mờ như thầy tôi mái tóc đã pha sương. Nhưng tôi biết các thầy cô và mái trường thân yêu ấy luôn sẵn sàng đón chào những thế hệ học sinh mới. Để mỗi mùa về lại rộn rã những niềm vui. Trần Hưng Đạo sẽ mãi trong tim của tôi.



NGÔI NHÀ THỨ HAI

Nguyễn Thị Thu Huyền – Học sinh lớp 10A10

Một sớm mùa thu tháng chín năm 2024. tôi bước chân vào ngôi trường Trung học phổ thông TRẦN HUNG ĐẠO. Lúc ấy nắng tươi vàng sắc trên vòm lá. lòng tôi bồn chồn. bỡ ngỡ và háo hức vì sắp tới được đặt chân đến môi trường học tập mới. Trường THPT Trần Hưng Đạo. ngôi trường mơ ước bấy lâu nay của tôi. giờ đây tôi sẽ được gắn bó trong suốt 3 năm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Với một cô bé 15 tuổi. học trọ xa nhà như tôi. ngôi trường sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai.

Sắc hạ phai dần. hương thu tràn ngập trên mọi cung đường rợp bóng của thị trấn Đắk Mil. Giữa sự chuyển mình rục rờ. tinh khôi của thiên nhiên ấy. một mùa tựu trường mới lại bắt đầu. Đó cũng chính là lúc tôi bước vào một hành trình mới - hành trình chinh phục tri thức ở một cấp học mới. ở một nơi cách xa nhà tôi hơn 30 cây số. Thực sự khi học xong lớp 9 ở một trường cấp II ở Đắk Song. tôi đã có nhiều đắn đo khi lựa chọn trường học Cấp III cho mình. Tôi nghe các chị học khoá trước kể nhiều về một ngôi trường cấp III ở huyện Đắk Mil mà các chị đang theo học. và tôi đã cố gắng để vào được ngôi trường mang tên vị danh tướng tài ba của dân tộc ấy. trường THPT Trần Hưng Đạo.

Bước vào năm học mới. tôi vô cùng hứng khởi. Bởi đây là thời điểm tôi không chỉ đón nhận những điều mới mẻ mà đó còn là cơ hội để tôi xây dựng những mối quan hệ mới. làm quen những người bạn mới. được học những thầy cô giáo mới mà tôi vẫn thường nghe các chị kể bấy lâu nay. Tôi hi vọng. mình sẽ được trải nghiệm những tháng năm nhiệt huyết nhất của tuổi học trò dưới mái trường Trần Hưng Đạo thân yêu.

Nhưng những ngày đầu học trọ xa nhà với tôi cũng chẳng hề dễ dàng.... Tôi nhớ nhà. nhớ bố mẹ. nhớ những buổi đi học về có mẹ nấu cơm sẵn sàng đợi tôi. Giờ đây tôi phải tự làm tất cả. Sau những tiết học mệt mỏi về lại phải chuẩn bị nấu ăn. Nhiều khi tủi thân. tôi đã khóc. Rồi ở trên lớp lại không có một người bạn nào tôi quen. Lớp tôi là lớp chọn Xã hội của trường nên các bạn rất năng động. bạn nào học cũng giỏi. khiến tôi thấy mình rất tự ti. Lại sẵn trước nay tôi trầm tính. lười nói. không bao giờ nở nụ cười. không bao giờ xung phong phát biểu xây dựng bài. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi gặp cô Hiền. giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng là giáo viên dạy văn

của lớp. Cô đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi về sự tận tâm và lòng yêu nghề. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy niềm đam mê văn chương và tình yêu với cái đẹp trong tâm hồn mỗi học sinh. Những giờ dạy của cô không đơn thuần là giảng bài, mà là những buổi trò chuyện đầy cảm xúc, giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về giá trị nhân văn và ý nghĩa cuộc sống. Là giáo viên chủ nhiệm, cô quan tâm đến từng học sinh. Bằng sự kiên nhẫn và lắng nghe, cô giúp học sinh mở lòng, chia sẻ và khám phá khả năng của bản thân. Cô đã tạo ra một trang "Sơ yếu lí lịch" vô cùng độc đáo trên Canva để chúng tôi tự điền những thông tin cần thiết của mình. Nhờ đó cô biết về hoàn cảnh cũng như tính cách và năng lực của từng học sinh. Cũng nhờ đó một đứa nhút nhát, không dám mở lòng như tôi đã dám thể hiện ra những nguyện vọng và sở thích của mình. Và cũng nhờ đó chúng tôi, những con người xa lạ cũng đã hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn trong gia đình 10A10.

Sau hơn một tháng học tập tại trường Trần Hưng Đạo, tôi cảm nhận được đây thật sự là một ngôi trường của kỉ cương, tình thương và trách nhiệm. Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, tôi càng thêm tin tưởng rằng mình đã có một khởi đầu đúng đắn. Trên hành trình sắp tới, tôi biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng tôi đã không còn sợ hãi hay chùn bước nữa. Chính ngôi trường, mà từ nay đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh để tôi có thể vững bước trên hành trình học tập và chinh phục tri thức của mình. Giờ đây nghĩ đến tương lai, tôi có quyền tưởng tượng về hình ảnh mình trở về, mang theo niềm tự hào và sự trưởng thành sau những năm tháng xa nhà. Dù sau này có đi đến bất cứ nơi nào thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến mái trường Trần Hưng Đạo thân yêu, nơi có những người bạn mà tôi yêu quý, nơi có những người thầy, người cô luôn khiến tôi luôn biết ơn và tự hào.

Một sự trùng hợp tuyệt vời, năm đầu tiên tôi học ở trường THPT Trần Hưng Đạo cũng là năm ngôi trường chào đón tuổi 20 của mình. Tôi như được tiếp thêm niềm tin vào tương lai phía trước của bản thân mình cũng luôn toả sáng rực rỡ như ngôi trường 20 tuổi tràn đầy sức sống trên mảnh đất Đắk Mil tươi đẹp này.

KHU VƯỜN THANH XUÂN

Lê Nguyễn Phương Uyên – Học sinh lớp 11A1

Có lẽ trên quãng đường trưởng thành của mỗi chúng ta, ai cũng đã, đang và sẽ trải qua nhiều cung đường khác nhau, với những khung cảnh mà chính chúng ta tạo nên. Những cung bậc cảm xúc và những kỷ niệm thăng trầm đã cùng nhau tạo nên một câu chuyện sống động, mang ý nghĩa và sắc màu của hành trình tìm kiếm bản thân. Trong chuyến phiêu lưu ấy, bỗng xuất hiện một vùng trời chói lóa, rực rỡ ánh sáng, mang theo sự tò mò giữa một không gian huyền ảo. Đó chính là một khu vườn hoạt cảnh mang tên: Thanh Xuân Tuổi Học Trò.

Đối với tôi, khu vườn ấy thật khó để nói lên được vẻ đẹp mà chúng tỏa ra, không quá cầu kỳ nhưng cũng chẳng quá đơn giản để bị lu mờ mà vẫn có thể nổi bật một cách lạ lùng như thế. Nơi đó chứa đựng cả một thời thanh xuân học sinh của tôi dưới mái trường cấp 3 mang tên: Trường Trung Học Phổ Thông Trần Hưng Đạo – nơi đã giúp tôi nhận ra rằng những tiết học, bài giảng của thầy cô ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp muốn truyền đạt đến học sinh, và nếu chỉ nhìn bên ngoài thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Vào giữa mùa thu ấy, ngày mà tôi lần đầu tiên đặt chân đến ngôi trường, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nôn nao và có chút lo lắng xen lẫn háo hức vì giờ đây tôi đã là học sinh cấp 3 và còn là học sinh của ngôi trường có tuổi đời 20 năm, đã rèn luyện ra nhiều thế hệ học sinh xuất sắc cho đất nước. Trần Hưng Đạo trong tôi là một ngọn hải đăng dẫn lối cho những ước mơ và khát vọng của chính tâm hồn tôi. Đó là nơi đã cho tôi có cơ hội trưởng thành và phát triển bản thân làm sao để tốt hơn trong cuộc sống sau này. Đây chính là một khung cảnh sống động mang nhiều kỷ niệm tuổi học trò của tôi, những buổi học với tiếng “lách cách” của viên phấn; là lời giảng của thầy cô giúp tôi nâng cao kiến thức cho chính mình; là đôi lúc nói chuyện riêng hay ăn lén trong giờ học bị thầy, cô phát hiện, hay những lúc chúng mình cùng nhau đoàn kết và tham gia vào các hoạt động của trường tổ chức, đó là những khoảnh khắc khó quên đối với tôi nói riêng và chúng ta nói chung nhé.

Đặc biệt nhất là khi ngôi nhà thứ 2 ấy chuyển sang thời khắc giao mùa giữa xuân sang hạ, tiết học dưới ngôi trường Trần Hưng Đạo ngày ấy bỗng thơ mộng vô cùng, dường như hoa phượng đã nở rộ rồi, cái ánh đỏ sắc màu đã khiến cho nơi ấy sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm của mùa hè, làm cho không khí thêm phần tươi mới. Những cánh hoa phượng như những ngọn lửa nhỏ, đua nhau khoe sắc trên những cành cây to lớn bao trùm cả ngôi trường, khiến

cho mỗi buổi tan học trở thành một khoảnh khắc đầy cảm xúc khi mà học sinh chúng tôi thì nhau chụp lại khung cảnh đẹp đến khó tả ấy. Ôi cảm giác thật bồi hồi biết bao!

Trường Trung Học Phổ Thông Trần Hưng Đạo là như vậy đấy. là nơi mà đã ghi lại bao nhiêu dấu ấn kỷ niệm thời học trò tươi đẹp của chúng tôi. Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn ngôi trường vì đã cho tôi những khoảng thời gian mang đậm dấu ấn trong cuộc đời của tôi mà có lẽ là sẽ chắc bao giờ quên được. Cảm ơn những người bạn đã cùng tôi chia vui, sẻ buồn và đôi lúc lì lợm cùng nhau. Em xin cảm ơn những người thầy, người cô đã giúp em có thể trưởng thành và có tương lai tươi sáng hơn.

Đây cũng chính là nơi làm cho khu vườn Thanh Xuân Tuổi Học Trò và hành trình trưởng thành của tôi trở nên đặc biệt đến vậy. Cho dù sau này khi mà tôi đã ra trường thì ngôi trường mang tên Trần Hưng Đạo vẫn là một phần quan trọng trong tim và tâm trí tôi.



“TRẦN HUNG ĐẠO - NƠI TÔI TRƯỞNG THÀNH”

Bùi Thị Như Ý – Học sinh lớp 12A1

Đứng trước cột mốc 20 năm ngày thành lập của trường THPT Trần Hưng Đạo. tôi không khỏi cảm thấy bồi hồi. Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ. chỉ mới ngày nào. tôi còn bỡ ngỡ chân ướt chân ráo bước vào trường là học sinh lớp 10. mà giờ đây. tôi đã sắp hoàn thành chặng đường cuối của tuổi học trò. chỉ vòn vẹn một năm nữa thôi. Với tôi. Trần Hưng Đạo không chỉ là nơi học tập. mà còn là nơi tôi đã trưởng thành. từng bước hiểu rõ hơn về bản thân và những giá trị của cuộc sống.

Thật khó để hiểu hết thầy được hai chữ “trưởng thành”. nhưng có thể hiểu trưởng thành là sự thay đổi trong cách nhìn nhận. cách làm việc. thể hiện lời nói của mình trong lời nói một cách chín chắn và chững chạc hơn. phù hợp hơn. tươi mới hơn. hay có thể là hoàn toàn thay đổi cả tâm sinh lý của một con người.

Trong đời người. ta sẽ trải qua những giai đoạn trưởng thành khác nhau. trong những môi trường sống. học tập và làm việc khác nhau. nhưng có lẽ giai đoạn trưởng thành hoài niệm nhất chính là nơi thanh xuân tuổi học trò. Nơi ấy trong lòng mỗi học sinh cấp ba có lẽ hầu hết là ngôi trường cấp ba của chính mình. Với tôi. đến hiện tại. nơi đã thay đổi. giúp tôi trưởng thành với bao thanh xuân tươi đẹp nhất chính là ngôi trường mang tên người anh hùng Trần Hưng Đạo.

Trưởng thành là khi...kiên trì phấn đấu

Vì những điều luôn tin tưởng. yêu thương

Nụ cười trên môi. chân bước trên đường

Học mở lòng cùng vạn điều mới!

Tôi vẫn còn nhớ rõ những buổi học đầy say mê cùng thầy cô. những ngày tháng miệt mài chuẩn bị cho các kỳ thi. Không chỉ dừng lại ở những giờ học trên lớp hay những bài kiểm tra giữa và cuối kỳ. hành trình học tập của chúng tôi còn gắn liền với biết bao cuộc thi lớn nhỏ. Từ Olympic. Khoa học Kỹ thuật. đến các cuộc thi Hùng biện.... Mỗi lần tham gia đều là cả một quá trình khổ luyện của cả thầy và trò Trường Trần Hưng Đạo chúng tôi.

Có những hôm. khi mà sân trường đã vắng bóng học sinh. thầy cô vẫn ở lại muộn cùng chúng tôi. kiên nhẫn chấm bài. chữa lỗi. từng chút một chỉnh sửa để chúng tôi tiến bộ hơn. Tôi vẫn nhớ những lời động viên của thầy cô khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi hay nản lòng. những lời nói nhẹ



nhàng nhưng lại đủ sức tiếp thêm động lực để chúng tôi vững bước trên con đường mình đã chọn. Đặc biệt là những ngày thầy cô sẵn sàng hy sinh thời gian riêng tư của mình để đồng hành cùng chúng tôi trên những chuyến xe dài đến những cuộc thi ở xa. Trên những chặng đường ấy, sự nhiệt tình và lòng tận tụy của thầy cô đã trở thành động lực to lớn, giúp chúng tôi thêm tự tin và quyết tâm hơn bao giờ hết.

Những trải nghiệm ấy không chỉ đơn thuần là việc học tập hay thi cử, mà còn là những khoảnh khắc đầy ý nghĩa đã hun đúc nên tinh thần cầu tiến trong mỗi chúng tôi. Khi được gọi tên trên sân khấu, khoảnh khắc nhận những giải thưởng vinh dự ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là dấu mốc cho sự trưởng thành, cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà chúng tôi và thầy cô đã cùng nhau trải qua.

Trưởng thành là....biết cảm ơn, xin lỗi

Biết quý cuộc đời, biết nghĩ cho nhau

Và sẽ chẳng ngại những thử thách đâu

Vì điều đó giúp mình thêm lớn

Không chỉ dừng lại ở những bài học qua từng con chữ, mỗi học sinh chúng tôi còn được giáo dục về đạo đức và cách sống sao cho đúng đắn. Từ những lỗi lầm nhỏ nhất như vô tình nói lời thiếu suy nghĩ, đến những hành động sai phạm lớn hơn, tất cả đều được thầy cô chỉ dạy một cách nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả. Thầy cô không trách mắng mà luôn kiên nhẫn lắng nghe và hướng dẫn, giúp chúng tôi nhận ra những điều đúng sai, điều nên và không nên làm. Mỗi lời khuyên, mỗi câu chuyện mà thầy cô kể không chỉ là bài học về đúng sai, mà còn là những bài học cuộc sống sâu sắc, giúp chúng tôi từng bước trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Nhờ sự tận tình ấy, chúng tôi dần nhận thức được rằng việc trưởng thành không chỉ nằm ở kiến thức sách vở, mà còn ở cách chúng ta đối nhân xử thế, cách chúng ta sống tử tế và có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Qua những lời chỉ dạy đầy tâm huyết, chúng tôi học cách sống chan hòa, biết tôn trọng người khác, biết xin lỗi và sửa sai khi cần, từ đó hoàn thiện bản thân từng ngày.

Từ quá trình trưởng thành ấy, dường như đã hướng tôi đến gần với những ước mơ hoài bão, và ngày càng tìm thấy chính mình. Trần Hưng Đạo đã mang đến cho tôi những mối quan hệ đáng quý không chỉ ở thầy cô mà còn là tình bạn. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giây phút vui buồn, từ những giờ học căng thẳng đến những lần cùng nhau tham gia hoạt động: những trận bóng đá, bóng chuyền, những buổi tập luyện cho tiết mục múa, những hôm cổ vũ nhau trong những cuộc thi, những lời chúc nhau qua khung chat nhỏ.....Chính những kỉ niệm đó đã giúp tôi nhận ra giá trị của



tin thần đồng đội. rằng trong cuộc sống. chúng ta không thể làm mọi thứ một mình. Tôi học được cách chia sẻ công việc. lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Những người bạn tại Trần Hưng Đạo không chỉ là những người cùng tôi học tập mà đã trở thành một phần quan trọng trong thanh xuân của tôi - Một thanh xuân rực rỡ

Chính những kỷ niệm đó đã dạy tôi hiểu rõ giá trị của tinh thần đồng đội. Tôi nhận ra rằng. trong cuộc sống. không ai có thể tự mình làm mọi thứ. Chúng tôi đã học cách cùng nhau chia sẻ công việc. biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Những cuộc trao đổi. đôi khi bất đồng. nhưng rồi lại cùng tìm ra giải pháp chung. giúp tôi nhận ra rằng đồng đội không chỉ là những người bên cạnh để giúp đỡ. mà còn là những người làm phong phú thêm hành trình trưởng thành của mình.

Những người bạn tại Trần Hưng Đạo không chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp. mà họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của tôi. Mỗi người. mỗi câu chuyện đều góp phần tạo nên một thanh xuân rực rỡ. nơi chúng tôi cùng cười. cùng khóc. cùng vượt qua những thử thách của tuổi trẻ.

Bây giờ. khi nhìn lại quãng thời gian đã qua. tôi nhận ra rằng Trần Hưng Đạo đã không chỉ là một ngôi trường. Đó là nơi tôi đã lớn lên. là nơi tôi đã khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân. Trần Hưng Đạo trong tôi là nơi tôi tìm thấy sự trưởng thành. nơi tôi học cách yêu thương và trân trọng những giá trị của cuộc sống.

TRƯỜNG TÔI

Thầy Nguyễn Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng

*Thâm thoáng trên quốc lộ
Một ngôi trường cấp ba
Không gần cũng chẳng xa
Trường THPT Trần Hưng Đạo*

*Với ba mươi lớp học
Hơn nghìn hai học sinh
Những hạt giống vươn mình
Đi dựng xây Tổ quốc*

*Sáu mươi tám giáo viên
Ngày đêm bên giáo án
Tìm kiếm những kiến thức
Dạy chữ và dạy người*

*Hai mươi năm thâm thoát
Đất trời bao đổi thay
Trường tôi vẫn nơi này
Rêu phong vì mưa nắng*

*Những buổi học êm ả
Nắng vàng trải đầy sân
Bên trong lớp chuyên cần
Lắng nghe từng lời giảng*

*Hai mươi năm phát triển
Ươm mầm những ước mơ
Các thế hệ học trò
Tung tăng tìm tri thức*

*Để ngày mai lập nghiệp
Trên mảnh đất Tây Nguyên
Xây dựng quê hương mình
Văn minh và giàu đẹp.*

*Ôi chao sao bỗng thấy
Lòng xao xuyến biết bao
Trào dâng niềm tự hào
Ngôi trường Trần Hưng Đạo!*

TUỔI 20

Cô Lê Thị Dung - Giáo viên môn Ngữ văn

*Ngôi trường 20 tuổi.
Bao sức sống căng tràn.
Bao lý tưởng, nhiệt huyết.
Tươi nở trên bảng vàng.*

*Cũng trải nhiều giông gió.
Qua biết mấy thăng trầm.
Vun trồng mầm non nót.
Đợi đến ngày trở bông.*

*Luôn chia sẻ, đoàn kết.
Sáng tạo cùng yêu thương.
Mỗi thầy cô là một.
Ngon được sáng dẫn đường.*

*Đương xuân thì tươi thắm.
Yêu lắm lắm trường ơi!
Dưới lớp lánh mặt trời.
Gieo hạt mầm tri thức.*

KÝ ỨC MÁI TRƯỜNG

Nguyễn Trần Bảo Ngọc – Học sinh lớp 12A1

Mùa phượng đỏ sân trường rực lửa
Ve râm rân vắng vắng tuổi học trò.
Lời thầy dạy-tạc vào tim-tuổi trẻ
Mái trường yêu-mãi kí ức ngậy thơ.

Những buổi học mờ hôi in trang giấy
Giờ ra chơi náo nhiệt tiếng vui cười
Nhớ những lúc đứng im trên bục giảng
Những buổi chiều chung lối-kỷ niệm ơi!

Cùng nhau học. cùng nhau san sẻ
Cùng vui chơi cùng ôm ấp mộng mơ
Cùng chia sẻ vui buồn ngày ấy
Tình bạn ơi. mãi khắc trong tim.

Nay xa rồi mái trường mến yêu
Ngán lệ bồi hồi ngón gang khó nói
Nhớ ngày ấy bên thầy cô-sách vở
Bao tiếng cười tình bạn mang theo.

Mái trường ơi em xin gọi lại
Tuổi học trò trong hai chữ “tri ân”
Thầy cô ơi! Em ghi tạc trong tim
Mãi luôn nhớ mái trường yêu mến.

MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

Trương Thảo Ly – Học sinh lớp 11A1

*Ơi mái trường Trần Hưng Đạo thân thương!
Tuổi trẻ tôi đọng đầy vãn vương.
Nơi chớm nở mối tình – áo trắng
Chút ngây ngô còn đọng giữa hành trình.*

*Mãi còn nhớ bước chân đầu. bờ ngõ.
Bạn hữu. thầy cô. thăm nghĩa tình sâu;
Hai mươi năm. mái trường bao thay đổi.
Dòng thời gian lặng lẽ vẫn trôi hoài.*

*Người lái đò vẫn lặng thầm từng bước
Gieo ước mơ bao thế hệ qua rồi.
Ơi ! nhớ quá nghĩa tình sau bài giảng:
Kiên nhẫn. bao dung. kiên hãnh với đời.*

*Hai mươi năm. dệt mái trường mơ ước !
Bao lớp thanh xuân đang tô thắm cho đời
Truyền thống ấy - lửa hồng không tắt
Hào quang sân trường tỏa sáng muôn nơi.*

KHUNG TRỜI KỈ NIỆM

Hoàng Nữ Quỳnh Hoa – Học sinh lớp 11A3

Tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra chơi
Với những nghĩ suy về Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo trong tôi là bến đỗ.
Là nơi chở cả một trời mộng mơ.
Ngày đầu ấy. chân bước sao bờ ngõ.
Áo dài bay. nắng ấm giữa sân trường.

Tôi nhớ mãi ngày nhập học đầu tiên.
Bao lo âu xen lẫn niềm háo hức.
Thầy cô đón. nụ cười đầy hy vọng.
Lòng tôi mở. ngôi trường đã thành thân.

Những buổi sớm. áo dài tung trong gió.
Chào cờ trang nghiêm. tiếng hát ngân vang.
Bạn bè mới. thầy cô chưa quen mặt.
Dần trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Tôi nhớ những lần vội vàng quên vở.
Thầy nhẹ nhàng. chẳng mắng chẳng nặng lời.
Chỉ bảo ban từng điều thật nhỏ nhặt.
Cô dỗ dành từng kiến thức từng câu.

Có những lúc bài toán sao khó quá.
Tôi ngồi đó. nhìn bảng chẳng hiểu chi.
Nhưng thầy cô. không bao giờ bỏ mặc.
Dẫn tôi đi. qua bao lối quanh co.

Những ngày hội. hai mươi tháng mười một.
Tiếng cười vang hòa trong nắng sân trường.
Lớp học tôi rộn rã từng giây phút.
Bóng chuyen. hát. ôi bao nhiêu niềm vui.

Rồi thời gian cứ trôi qua lặng lẽ.
Lớp mười một thoáng chốc đã qua mau.
Tôi đứng ngắm các em mới khai giảng.
Nhớ mình ngày xưa. chẳng khác chi nhiều.



Mười hai đến. lòng thêm bao lo lắng.
Chọn ngành chi. tương lai sẽ về đâu?
Giấc mơ nào sẽ đưa tôi đến bến.
Bao nhiêu điều mộng lung trước mắt tôi.

Lớp mười hai. nghe sao mà nặng nề.
Ôn bài thi. sắp tới cánh cửa kia.
Tương lai rộng nhưng đầy những trở trở.
Sợ thất bại. sợ lạc lối đường đi.

Nhưng thầy cô vẫn đứng đó dịu dàng.
Như ngọn nến sáng soi giữa đêm đen.
Dù dẫu chúng tôi qua từng giây phút.
Những lời dạy ân cần khắc vào tim.

Trần Hưng Đạo. ngôi trường là tổ ấm.
Là nơi tôi học cách lớn lên người.
Hai mươi năm. bao dấu ấn còn mãi.
Từng bước đi đều được soi sáng lên.

Tôi nhớ mãi những ngày sân trường vắng.
Nắng chiều rơi qua từng nhánh cây bàng.
Bạn bè ngồi dưới tán cây yên lặng.
Thầm mơ ước về ngày tháng đã qua.

Mái trường này không chỉ là nơi học.
Mà còn là ký ức chẳng phai mờ.
Là nơi tình thầy cô chan chứa mãi.
Là nơi tình bạn hữu không nhạt phai.

Khi rời xa. dù bước đi mỗi ngã.
Trong tim tôi vẫn khắc đậm bóng hình.
Nhớ lớp học. nhớ tiếng cô giảng dạy.
Nhớ bạn bè. nhớ sân trường thân quen.

Trần Hưng Đạo. nơi đây là kỷ niệm.
Là một phần tuổi trẻ mãi không quên.
Lòng tôi biết ơn từng năm tháng ấy.
Đã dạy tôi trở thành người lớn hơn.



*Chuông vào lớp đã reo lên rộn rã.
Kéo tôi về khỏi suy nghĩ mênh mông.
Mọi nỗi nhớ, mọi suy tư, trần trở.
Xin gửi lại mái trường mãi trong tôi.*

*Trần Hưng Đạo, cảm ơn vì tất cả.
Vì những ngày tháng tuyệt đẹp đã qua.
Mai xa trường, tôi vẫn luôn mang nhớ.
Mái trường này – nơi in dấu thanh xuân.*



**DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC
TÍNH ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2014**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nơi chuyển đến
1	Nguyễn Hồng Anh	P.Hiệu trưởng	Sở GD & ĐT Đắk Nông
2	Phạm Viết Ngữ	TKHD	Trường THPT Đắk Mil
3	Phan Thanh Thái	Tổ Trưởng	Sở GD & ĐT Đắk Nông
4	Hoàng Ngọc Ký	P.BT đoàn	Trường THPT Gia Nghĩa
5	Nguyễn Thị Hà	Giáo Viên	THPT Thăng Lợi – Đắk Lắk
6	Nguyễn Thị Thuỷ Yên	Giáo Viên	Tỉnh Khánh Hoà
7	Đỗ Việt Cường	Giáo Viên	PTDTNT NơTrang Long Đắk Lắk
8	Nguyễn Xuân Long	Giáo Viên	TTGDTX Đắk Mil
9	H' Xuân	Giáo Viên	Huyện Đoàn Đắk Mil
10	Nguyễn Giang Nam	Giáo Viên	Trường THPT Gia Nghĩa
11	Đỗ Thị Lan	Giáo Viên	Trường THPT Gia Nghĩa
12	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Giáo Viên	THPT Nguyễn Diêu - Bình Định
13	Phạm Ngọc Tuấn	Giáo Viên	Sở GD & ĐT Đắk Nông
14	Vũ Thanh Tùng	Giáo Viên	THPT CưMNgã Đắk Lắk
15	Mai Trần Anh	Giáo Viên	THPT Phan Đình Phùng
16	Dương Thị Thuỷ Trang	Giáo Viên	THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh
17	Nguyễn Thị Hạnh	Giáo Viên	Bình Dương
18	Tạ Ngọc Bảo	Giáo Viên	THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh
19	Nguyễn Văn Trình	Giáo Viên	TP Hồ Chí Minh
20	Nguyễn Hồng Việt	CT CD	Sở GD & ĐT Đắk Nông
21	Nguyễn Hữu Phú	Thiết bị	Bình Định
22	Võ Đức Duy	Bảo vệ	Nghỉ ở nhà
23	Phan Đình Tài	Bảo vệ	Địa phương
24	Lê Đình Oánh	Văn thư	Đắk Lắk
25	Hồ Thị Lý	Tạp vụ	Nghỉ về địa phương
26	Võ Thị Thanh Huyền	Tạp vụ	Trường mầm non Bé Yêu
27	Bùi Thị Như Ý	Tạp vụ	Nghỉ ở nhà

28	Nguyễn Xuân	Hiệu trưởng	THPT Quang Trung
29	Nguyễn Đình Hiệp	P. Hiệu trưởng	THPT Đắk Mil
30	Trần Công Toàn	P. Hiệu trưởng	THPT Lương Thế Vinh
31	Phan Duy Quảng	P. Hiệu trưởng	Nghỉ hưu
32	Lê Thị Hồng Thanh	P. Hiệu trưởng	Nghỉ hưu
33	Hà Lê Khánh Vy	Giáo viên	THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh
34	Hoàng Văn Đăng	Giáo viên	Chuyên công tác Tỉnh Quảng Ngãi
35	Nguyễn Thượng Minh	Giáo viên	Chuyên viên Sở GD&ĐT Đắk Nông
36	Ngô Cự Quý	Giáo viên	THPT Phan Đình Phùng
37	Trần Văn Sơn	Giáo viên	Nghỉ hưu
38	Nguyễn Thị Kim Cương	Giáo viên	Định cư nước ngoài
39	Nguyễn Hồng Việt	Giáo viên	Sở GD&ĐT Đắk Nông
40	Nguyễn Thị Tú Oanh	Giáo viên	THPT Phan Bội Châu
41	Nguyễn Thị Loan	Kết toán	THPT Đắk Mil
42	Phan Thị Ngọc Diệu	Kết toán	THPT Nguyễn Du
43	Mai Văn Đông	Kết toán	Nghỉ ở nhà
44	Trương Quang Đạt	Nhân viên	Nghỉ ở nhà
45	Bùi Quang Viên	Nhân viên	Nghỉ ở nhà
46	Phạm Văn Hồng	Nhân viên	Nghỉ ở nhà

**DANH SÁCH CÁN BỘ. GIÁO VIÊN. NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2024 – 2025**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chuyên môn
1	Trần Công Nhị	Hiệu trưởng	Ngữ văn
2	Nguyễn Ngọc Bảo	P.hiệu trưởng	Vật lý
3	Lê Trọng Việt	P.hiệu trưởng	Địa lý
4	Phạm Bá Nhật Minh	TKHĐ	Tin học
5	Lý Thị Hiền	giáo viên	Ngữ văn
6	Nguyễn Thị Hồng Huê	giáo viên	Ngữ văn
7	Hà Thanh Hương	giáo viên	Ngữ văn
8	Trần Hữu Sáng	giáo viên	Ngữ văn
9	Nguyễn Thị Hải Thanh	giáo viên	Ngữ văn
10	Nguyễn Thị Thủy	Phó tổ trưởng	Ngữ văn
11	Lê Thị Dung	giáo viên	Ngữ văn
12	Nguyễn Thị Thu Hiền	giáo viên	Ngữ văn
13	Nguyễn Văn Chinh	giáo viên	Tin học
14	Hoàng Văn Đàm	giáo viên	Toán
15	Nguyễn Trọng Hiếu	giáo viên	Toán
16	Dương Thị Hương	giáo viên	Toán
17	Nguyễn Thị Thu Hương	giáo viên	Tin học
18	Tăng Thị Thanh Nhân	giáo viên	Toán
19	Nguyễn Hữu Phước	giáo viên	Toán
20	Thái Thị Thùy Trang	giáo viên	Toán
21	Thái Bá Trân	giáo viên	Toán
22	Phạm Thị Liên	giáo viên	Toán
23	Trần Đình Tuấn	giáo viên	Toán
24	Nguyễn Bách Khoa Vinh	Phó tổ trưởng	Toán
25	Đặng Hồng Vinh	giáo viên	Toán
26	Trần Trung Hậu	giáo viên	Vật lý
27	Đặng Văn Hoàn	giáo viên	Vật lý
28	Lưu Đình Hồng	giáo viên	Vật lý
29	Phan Thị Châu Lan	giáo viên	Vật lý
30	Ngô Quỳnh Phi	Tổ trưởng	Vật lý
31	Hoàng Thị Truyền	giáo viên	Vật lý
32	Võ Thị Thu Đông	Phó tổ trưởng	GDKT-PL
33	Nguyễn Như Hà Giang	giáo viên	Lịch sử
34	Nguyễn Công Hoàng	Phó tổ trưởng	Địa lý
35	Hoàng Thị Trọng Lương	giáo viên	Địa lý
36	Lê Thị Lương	giáo viên	Lịch sử
37	Nguyễn Cao Nguyên	giáo viên	Lịch sử
38	Nguyễn Văn Nhật	giáo viên	GDKT-PL

39	Nguyễn Văn Pháp	Tổ trưởng	Lịch sử
40	Đinh Thị Thúy An	giáo viên	Địa lý
41	Lê Thị Thẩm	giáo viên	GDKT-PL
42	Vũ Đức Thanh	giáo viên	Hóa học
43	Lê Tất Thắng	giáo viên	Hóa học
44	Nguyễn Xuân Thọ	Phó tổ trưởng	Hóa học
45	Nguyễn Thị Thanh Thúy	giáo viên	Hóa học
46	Võ Thị Huyền Trang	giáo viên	Hóa học
47	Nguyễn Như Trinh	giáo viên	Hóa học
48	Võ Thị Thu Hà	giáo viên	Tiếng anh
49	Ngô Lê Thanh Hiền	giáo viên	Tiếng anh
50	Nguyễn Thị Thùy Ngân	giáo viên	Tiếng anh
51	Tô Thị Thuý Oanh	Tổ trưởng	Tiếng anh
52	Bùi Thị Minh Quyên	giáo viên	Tiếng anh
53	Trần Thị Thoa	giáo viên	Tiếng anh
54	Trương Ngọc Thông	giáo viên	Tiếng anh
55	Nguyễn Lê Mỹ Phương	giáo viên	Tiếng anh
56	Lê Văn Chung	giáo viên	GDQP
57	Nguyễn Hùng Cường	giáo viên	GDTC
58	Dương Đình Lai	giáo viên	GDQP
59	Phan Văn Lợi	Phó tổ trưởng	GDTC
60	Nguyễn Văn Tương	giáo viên	GDTC
61	Phạm Đức Hoàng	giáo viên	GDTC
62	Lê Thị Bích	giáo viên	Sinh học
63	Trịnh Thị Thu Hòa	giáo viên	Sinh học
64	Trần Thị Kim Nguyên	giáo viên	Sinh học
65	Nguyễn Hữu Thanh	Phó tổ trưởng	Sinh học
66	Bùi Thị Tiến	giáo viên	Sinh học
67	Nguyễn Nữ Ánh Trinh	giáo viên	Sinh học
68	Nguyễn Lê Anh Đức	Bí thư đoàn TN	Sinh học
69	Hoàng Mai Quân	Giáo viên	Âm nhạc
70	Trần Thị Ngọc Lan	y tế	
71	Lê Văn Lam	Kế toán	
72	Mai Thị Lệ Thu	Văn thư	
73	Trần Thị Oanh	Thư viện	
74	Ngô Thị Tâm	TT, Thủ quỹ	
75	Thái Thị Hòa Phương	Tạp vụ	
76	Đỗ Trường Tam	Bảo vệ	
77	Trần Công Mão	Bảo vệ	